
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van 15 september. Hopelijk heb je genoten van het prachtige weer van de afgelopen zomer. Het was uniek om te genieten van het 'buiten zijn' en de mooie lange zomeravonden.

Ook nu weer een hartelijk welkom aan de nieuwe Urantia Boek lezers die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van onze Nieuwsbrieven.

In deze Nieuwsbrief kun je lezen over de geslaagde Urantia dag die op 21 augustus in Groot Kievitsdal in Baarn is georganiseerd. Een aantal gasten die deze dag voor de eerste keer hebben bezocht geeft hun ervaringen weer. Hiervoor hartelijk dank aan hun bijdragen/'reviews'

Mooie ontwikkelingen

Er zijn nieuwe en mooie ontwikkelingen betreffende de verkrijgbaarheid van het Nederlandstalige Urantia Boek in Nederland en Belgisch-Vlaanderen. Je kunt

hierover alle informatie lezen in deze Nieuwsbrief.

Er is een informatieve video clip gemaakt over het gebouw van de Urantia Foundation in Chicago, het gebouw waar 'alles is begonnen' Deze clip wil ik jullie niet onthouden.

De afgelopen 3 jaren hebben de jaarlijkse Urantia studie- en ontmoetingsdagen in het teken gestaan van het leven van Jezus, hoofdstuk 4 van het Urantia Boek. Ook de 10e internationale conferentie van de Urantia Association International stond volledig in het teken van: **Jesus as a Teacher.**

Tijdens de Urantia dag op 21 augustus is door de drie sprekers dieper in gegaan op het geloof van Jezus - de laatste verhandeling van het Urantia Boek -.

In de vaste rubriek: Ter overweging ... zijn de belangrijkste passages van verhandeling 196 : **'Het geloof van Jezus'** samengevat.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Tenslotte treffen jullie de Nederlandse vertaling aan van Imagine van John Lennon en een link naar een Youtube filmpje van de Unesco. [#Imagine](#). Een betere toekomst voor alle kinderen op Urantia. Link het voort!

Graag wens ik je veel leesplezier.

Met hartelijke groet,

Jaap Terra

Voorzitter Stichting Urantia

Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

Urantia studie- en ontmoetingsdag op 21 augustus



Op dinsdag 21 augustus is weer de jaarlijkse Urantia studie- en ontmoetingsdag gehouden voor lezers van het Urantia Boek in Nederland en Belgisch- Vlaanderen.

We hebben deze dag, nu 2025 geleden, de incarnatie en de geboorte gevierd van Michael van Nebadon als Jezus van Nazareth jaar op Urantia.

Evenals voorgaande jaren is deze dag georganiseerd in Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn. Een prachtige locatie waar alle faciliteiten aanwezig waren om deze dag weer succesvol te laten zijn.

In verband met zomervakanties, de doorde-weekse-dinsdag en deze bijeenkomst zo vlak na de conferentie in april, vermoeden wij dus als oorzaken, mochten we een kleiner aantal bezoekers begroeten dan het voorgaande jaar.

Maar wij vonden het allen, gezien ook de reacties van de bezoekers, een zeer bijzondere en geslaagde dag.

Naast de trouwe bezoekers van deze dag mochten we ook een aantal nieuwe lezers van het Urantia Boek begroeten, die deze dag voor de eerste keer hebben bezocht. Benieuwd naar hun reacties heb ik deze nieuwe gasten gevraagd hun bevindingen in een kort verslagje weer te geven. Deze kun je hieronder kunt lezen.

Antwoorden op Vragen

Door Jan en Chintana Engwerda

Altijd geestelijk onderweg naar verdergaande verdieping werden wij ongeveer een jaar geleden naar het Urantia Boek geleid. Een enorme verrijking van ons leven. Nergens zijn we tot nu toe zo'n uitgebreide en liefdevolle beschrijving



tegen gekomen van God de Vader en Zijn Universa.

Alhoewel we het boek nog niet tot het einde toe gelezen en ervaren hebben, besloten wij toch op dinsdag 21 augustus voor het eerst een Urantiadag bij te wonen, in Baarn, in de mooie accommodatie “Groot Kievitsdal”.

We werden vriendelijk en hartelijk ontvangen en hebben ons de hele dag erg welkom gevoeld in een groep mensen, waarvan velen elkaar al goed kennen. Het was fijn, om eens met andere mensen, dan alleen met elkaar, gericht te praten

Ervaren

over specifieke onderwerpen, zoals die in het Urantia Boek naar voren komen. Mooi om ook eens van andere mensen te horen hoe zij deze zaken in hun leven ervaren.

We hebben deze dag als een verrijking ervaren, we kijken terug op een mooie Urantia-dag in Baarn.

In liefde en dankbaarheid,
Jan en Chintana

Mijn bevindingen van de Urantiadag

Door *Caroline Mijnhout*

Dit jaar bracht ik mijn eerste bezoek aan de jaarlijkse Urantia dag. Nog maar een maand daarvoor was ik voor het eerst in aanraking gekomen met dit wonderlijke

boek. Hoewel de eerste hoofdstukken van het boek voor mij lastig waren om te lezen, voelde ik een aantrekkingskracht om door te blijven lezen.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en via de website van de stichting kwam ik er al gauw achter dat de jaarlijkse Urantiadag met als thema ‘Het geloof van Jezus’ een paar weken later zou plaatsvinden.

Nieuwsgierigheid

Dit deed me besluiten over te stappen van het eerste deel van het Urantia Boek naar het deel over Jezus. De verhandelingen over het leven van Jezus lazen als een roman en bleken voor mij een mooie bedding te zijn voor de drie thema’s die op de Urantiadag werden besproken. Zo had ik bijvoorbeeld de reis van Jezus door het Middellandse Zeegebied en de demonstraties van Jezus van onbaatzuchtig dienen nog vers in mijn geheugen.

Ik had veel zin in de Urantiadag en reed vol verwachting naar Groot Kievitsdal. Het programma kondigde een mix aan van korte lezingen en verdiepende discussies in groepen. Ik was erg benieuwd naar het publiek dat op een dergelijke bijeenkomst af zou komen. Zou het een religieuze club mensen zijn? Of fanatieke waarheidszoekers misschien?

Ik trof een gemêleerd gezelschap van mannen en vrouwen, jong en oud,

beginnend en gevorderd lezer, zelfs een enkeling die zichzelf 'behorend tot het meubilair' verklaarde. Allen met een groot enthousiasme voor het Urantia boek, ieder op een eigen manier geïnspireerd en met een open hart voor de medemens. Ik voelde me geroerd dat ik zo hartelijk in dit gezelschap werd opgenomen en deelgenoot mocht zijn van de vele persoonlijke verhalen en bevindingen die zo openhartig werden gedeeld. Ik ervoer ook een oprechte interesse in mijn persoon.

Ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst en verheug me op het lezen van de nog vele pagina's uit het Urantia Boek die nog voor me liggen.

Wageningen, augustus 2018

Urantiadag, 21 augustus 2018, een impressie

Door Constant Gevers Deynoot

Kennismaking met het Urantiaboek

Van het bestaan van het Urantia Boek ben ik sinds 1996 via mijn vader op de hoogte. Hij ontdekte in dat jaar – op 85-jarige leeftijd, drie jaar voor z'n overlijden – het Urantia Boek via een kennis. De inhoud van dit boek was een grote openbaring voor hem en gaf hem antwoorden die hij zijn leven lang in de kerk niet had gevonden. Hij wilde me er toen graag over vertellen. Maar ik was destijds in een fase van m'n leven waarin de tijd en aandacht

wordt opgeslokt door huwelijk, gezin, werk en sociale activiteiten. Daardoor kwam het toen niet tot een goed inhoudelijk gesprek over zijn geweldige indrukken van dit boek.

Ruim een jaar geleden kreeg ik bij toeval in onze boekenkast het Urantia Boek weer in het vizier. In deze Engelstalige versie van mijn vader vond ik een briefje van hem aan mij, waarin hij mij attendeerde op de grote en bijzondere waarde van de

Bijzondere waarde

inhoud van dit boek. Tevens vroeg hij mij om bij gelegenheid met hem over zijn indrukken te praten. Deze herontdekking van het Urantia Boek en de vondst van dit oude briefje van mijn vader was voor mij aanleiding om de Nederlandstalige versie te bestellen. En sinds ik deze in huis heb, lees ik het bijna dagelijks met grote belangstelling en aandacht!

Niet lang daarna zag een vriendin bij ons thuis het Urantia Boek liggen en vertelde me dat een vriendin van haar een leeskring leidt over het Urantia Boek. Zo kwam ik in contact met Ria Sprenger en ben ik sindsdien een enthousiaste deelnemer aan de maandelijkse bijeenkomsten bij haar aan huis!

Alsof de voorzienigheid me al niet voldoende had verrast, vertelde Ria bij onze eerste ontmoeting dat zij vele jarenlang de schilderlerares van mijn

moeder is geweest. Je begrijpt dat de band die ik nu met Ria voel niet meer stuk kan!

Mede door het plezier waarmee ik deelneem aan de bijeenkomsten bij Ria en haar enthousiasme en dat van de andere deelnemers van onze leeskring, wilde ik ook graag deelnemen aan de jaarlijkse Urantiadag op de geboortedag van Jezus op 21 augustus. In reactie op mijn aanmelding, kreeg ik van Jaap Terra een warme respons met uitleg over de organisatie van de Urantiadag en het dagprogramma. Dus goedgemutst reden Ria en ik op de betreffende dinsdag in augustus naar Groot Kievitsdal in Baarn.

Goed georganiseerd

Aldaar aangekomen werden we hartelijk ontvangen door Jaap en de overige organisatoren van dit symposium. Het werd me toen direct duidelijk dat deze dag bijzonder goed was georganiseerd. Ieder ontving een naamkaartje en een mooie button met de drie concentrische blauwe Urantia cirkels, zijnde het embleem van de Triniteit. Tevens werden de deelnemers ontvangen met koffie en thee en een vruchtentaartje, ook voorzien van het embleem met de concentrische Urantia cirkels!

Het overzichtelijke programma bestond uit drie korte inleidingen. Gevolgd door kringgesprekken, 'break outs', aan 5 tafels

met ieder 6 à 7 deelnemers. Omdat voor ieder kringgesprek een doos rondging met briefjes met tafelnummers, kwam ik iedere keer met nieuwe mensen aan tafel. Hierdoor heb ik met bijna alle deelnemers kennis kunnen maken!

Na de eerste inleiding en kringgesprek volgde de lunch met lekkere belegde broodjes. Tevens was er voldoende ruimte om een wandeling te maken in de schitterende natuur rond dit conferentieoord. Na afloop was gelegenheid om elkaar te spreken met een glas in de hand en een afsluitend diner voor diegenen die nog verder wilden napraten.

Het programma

Ter voorbereiding op deze dag waren de deelnemers aangemoedigd om de laatste verhandeling 196 te lezen. Het thema van deze dag was dan ook 'Het Geloof van Jezus'.

De drie inleiders sloten met hun verhaal hier goed op aan:

- Van geduld naar volkomenheid – Gertude Kunze-Begeman;
- Het gebed van Jezus – Frank van Rooij;
- Onbaatzuchtig dienen – Hanno van der Plas.

Van deze drie verhalen heb ik intens genoten. De drie inleiders gaven mij de indruk dat zij het geloof van Jezus in de



Vader en de boodschap van Jezus aan de mensheid diep in zich hebben laten doordringen en zich eigen hebben gemaakt. Het gaf mij een gevoel van warme herkenning en bevestiging van mijn eigen beleven. Ik vond het een unieke ervaring en ik genoot intens van deze dag omringd te zijn met mensen die op min of meer gelijke wijze in het leven staan en uiting willen geven aan het geloof en inzicht in en begrip van de liefde en vertrouwen die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Intens genoten

Tijdens de kringgesprekken na de inleidingen, konden we onze indrukken en reflecties delen en elkaar verheldering geven. Het is boeiend om van elkaar te horen en te leren als willekeurig begrippen langskomen zoals: 'wordt als een kind, luisteren naar je Gedachtenrichter, loskomen van je ego, dienstbetoon en dienstbaarheid, in contact komen met je goddelijke kern'.

De vragen die we ter begeleiding meekregen, waren een goede aanzet voor het kringgesprek maar vervolgens kwamen onderwerpen aan de orde die mensen graag met elkaar wilden delen, of kwamen vragen op tafel waarvan iemand graag de mening of uitleg van een ander wilde horen.

Het waren levendige discussies of gedachtewisseling die hielpen je eigen begrippen nog eens helder te krijgen of die nieuwe gezichtspunten gaven aan de eigen ideeën. In ieder geval werkte het bij mij versterkend en motiverend om de ingeslagen weg zoals het Urantia Boek ons aangeeft te blijven volgen.

Ik heb het als een voorrecht ervaren op deze dag in Groot Kievitsdal aanwezig te mogen zijn en zoveel warme en gemotiveerde mensen te mogen ontmoeten.

Ten slotte dank ik Jaap en zijn staf hartelijk voor de goede organisatie en het goede verloop van deze dag. Een mooie herinnering om op terug te kijken.

Wassenaar, 26 augustus 2018

Bedankt

Graag wil ik hierbij de schrijvers van bovenstaande artikelen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze Nieuwsbrief. Ik hoop dat hierdoor ook andere lezers van onze Nieuwsbrieven besluiten om volgend jaar deze dag óók te bezoeken.

We hebben ooit besloten deze dag op 21 augustus te vieren, de echte verjaardag datum van Jezus van Nazareth. Noteer alvast deze dag in jouw agenda.

En misschien tot ziens!

Jaap Terra

Het Urantia Boek Nederlandstalig



In vorige Nieuwsbrieven heb ik jullie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom het moeilijk- of zelfs niet meer- verkrijgbaar zijn van het Nederlandstalige Urantia Boek in Nederland en Belgisch-Vlaanderen.

De oorzaak hiervan was het faillissement van Frontier, de distributeur van het Urantia Boek voor de boekhandel en websites, zoals bijvoorbeeld Bol.com

Afgelopen zomerperiode is door de verantwoordelijke persoon voor de distributie van het Nederlandstalige Urantia Boek in Europa, Henk Mylanus tevergeefs gezocht naar een landelijke distributeur die het boek in het assortiment zou willen opnemen.

Hierna zijn er veelvuldige contacten geweest met Hanno van der Plas, Henk Mylanus en de Urantia Foundation over de toekomstige verkoop van het Urantia Boek.

Er is besloten dat het Nederlandstalige Urantia Boek in de toekomst verkocht gaat worden via de webwinkel heturantiaboek.nl, waar Hanno van der Plas eigenaar van is.

Aan alle nodige formaliteiten is voldaan en op 21 augustus jl. is de webwinkel 'online' gegaan.

Zowel de Urantia Foundation als de hoofdverantwoordelijke persoon voor de distributie van het Urantia Boek binnen Europa zijn erg content met deze ontwikkelingen.

Informatie over o.a. de verkrijgbaarheid van het Urantia Boek Nederlandstalig:

E-mail: info@heturantiaboek.nl

Websites: www.heturantiaboek.nl

www.heturantiaboek.be

Bedrijfsnaam: Terra Nova /
heturantiaboek.nl

Telefoon: +31513411866



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Onderaan de homepage van de SUN staat een link naar www.heturantiaboek.nl zodat bezoekers van www.urantia.nl gemakkelijk het Urantia Boek kunnen bestellen.

Als voorzitter van de SUN ben ik ook blij met deze ontwikkeling en weet dat de toekomstige verspreiding van het Nederlandstalig Urantia Boek in prima handen is.

Jaap Terra

Een rondleiding door het hoofdkantoor van de Urantia Foundation



De Urantia Foundation heeft zijn hoofdkantoor in een prachtig Art Nouveau gebouw in de wijk van Chicago' s Lincoln Park. Dit bijzondere gebouw is gebouwd in 1908.

In dit gebouw vonden alle gebeurtenissen uit de begintijd van het Urantia Boek plaats. En nu functioneert het nog steeds als hoofdkantoor. Sinds kort is er een video beschikbaar, waarop Jennifer Siegel een rondleiding geeft. Jennifer Siegel is de partner van Mo Siegel, President en Trustee van de Urantia Foundation.

[Klik op deze link voor de tour.](#)

Adresgegevens:

533 W Diversey Parkway

Chicago, IL 60614

USA

Email: urantia@urantia.org

Phone: +1-773-525-3319

Fax: +1-773-525-7739



Ter Overweging...



Het geloof van Jezus

[196:0.8 \(2088.3\)](#) Het geloof van Jezus stelde hem alle geest-waarden voor ogen als vindbaar in het koninkrijk Gods; daarom zei hij: ‘Zoek eerst het koninkrijk des hemels.’ Jezus zag in de gevorderde, ideale gemeenschap van het koninkrijk de voltooiing en vervulling van de ‘wil van God.’ De diepste kern van het gebed dat hij zijn discipelen leerde, was: ‘Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede.’ En toen hij het koninkrijk aldus had begrepen als bestaande uit de wil van God, wijdde hij zich aan de zaak van de verwezenlijking van dit koninkrijk met verbazingwekkende zelfvergetelheid en grenzeloos enthousiasme. Maar zijn intense missie en zijn buitengewone leven heeft nooit de furie van de fanaticus of de oppervlakkige

luchtigheid van de religieuze egotist vertoond.

[196:0.9 \(2088.4\)](#) Het gehele leven van de Meester werd consequent bepaald door dit levende geloof, deze sublieme religieuze ervaring. Deze geestelijke instelling beheerste geheel zijn denken en voelen, zijn geloven en bidden, zijn onderricht en prediking. Dit persoonlijke geloof van een zoon in de zekerheid en veiligheid van de leiding en bescherming van de hemelse Vader, schonk zijn unieke leven een diepe geestelijke realiteit. En toch, ondanks dit zeer diepe besef van nauwe verwantschap met het goddelijke, antwoordde deze Galileeër, Gods Galileeër, toen hij werd aangesproken als Goede Leraar, ogenblikkelijk: ‘Waarom noemt ge mij goed?’ Wanneer wij oog in oog staan met



zulk een schitterende zelfvergetelheid, beginnen wij te begrijpen dat de Universele Vader bevond dat het mogelijk was om zichzelf volledig aan hem te manifesteren, en zich door hem te openbaren aan de stervelingen van deze gebieden.

[196:0.10 \(2088.5\)](#) Als een mens uit dit gebied, bracht Jezus aan God de grootste van alle offeranden: de heiliging en toewijding van zijn eigen wil aan de majesteitelijke dienstbaarheid van het doen van de goddelijke wil. Jezus vertolkte religie aldoor consequent in termen van de wil van de Vader. Wanneer ge de levensloop van de Meester bestudeert, met betrekking tot het gebed of enig ander aspect van het religieuze leven, zoekt dan niet zozeer naar wat hij onderrichtte, als naar wat hij deed. Jezus bad nooit als een godsdienstige plicht. Voor hem was het gebed een oprechte uiting van zijn geestelijke instelling, een uitspreken van de trouw van zijn ziel, een verklaren van zijn persoonlijke toewijding, een uiting van dankbaarheid, een vermijden van emotionele spanning, een voorkomen van conflicten, een verheffing van het

verstandelijk inzicht, een adeling van verlangen, een rechtvaardiging van morele beslissingen, een verrijking van het denken, een versterking van de hogere neigingen, een heiliging van impulsen, een verheldering van zijn gezichtspunt, een uitspreken van zijn geloof, een transcendente overgave van zijn wil, een sublieme bevestiging van zijn vertrouwen, een openbaring van moed, de verkondiging van ontdekkingen, een belijden van zijn allerhoogste toewijding, de bevestiging van zijn toeheiliging, een methode om moeilijkheden te regelen, en de machtige mobilisatie van de gecombineerde krachten van de ziel om alle menselijke neigingen tot zelfzucht, kwaad en zonde te weerstaan. Zulk een leven van biddende toeheiliging aan het doen van de wil van zijn Vader leidde hij, en hij beëindigde zijn leven triomfantelijk met juist zo'n gebed. Het geheim van zijn ongeëvenaarde religieuze leven was deze bewustheid van de tegenwoordigheid Gods; en hij bereikte deze door intelligent gebed en oprechte godsverering – een ononderbroken gemeenschap met God – en niet door ingevingen, stemmen, visioenen, of buitengewone religieuze praktijken.



Ter afsluiting ...



Imagine

John Lennon

Stel je voor dat er geen hemel is
Het is gemakkelijk als je het probeert
Geen hel onder ons
Boven ons enkel lucht

Stel je voor dat iedereen leeft voor de dag van vandaag
Stel je voor dat er geen landen zijn
Dat is niet zo moeilijk om te doen
Niets om te moorden of om voor te sterven
En ook geen godsdienst

Stel je voor dat alle mensen in vrede leefden
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige

Ik hoop dat je je op een dag bij ons zal voegen
En dat de wereld in harmonie zal samenleven
Stel je voor dat niemand bezittingen heeft



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Ik vraag me af of je dat kan
Geen behoefte tot hebzucht of geen honger
Een echte broederschap
Stel je voor dat alle mensen
De wereld samen deelden

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar, ik ben niet de enige
Ik hoop dat je je op een dag bij ons zal voegen
En dat de wereld in harmonie zal samenleven

Dit is de link met een sociale boodschap, met op de achtergrond het liedje van John Lennon:
www.youtube.com/watch?v=RWKtPRMXOMY&list=RDRWKtPRMXOMY