



URANTIA.

Stichting Urantia Nederlandstalig

www.urantia.nl

info@urantia.nl

035 – 772 71 16

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen.

Beste lezers van het Urantia Boek,

Hier treft u de eerste editie van dit jaar die samen valt met Pasen. Het feest van de wederopstanding van Jezus. Wij wensen u als bestuur hele fijne dagen.

In de rubriek "Het Urantia Boek en actualiteit" vindt u een bijdrage van Frank van Rooij en voor de rubriek 'Favoriete tekst' wordt deze keer verzorgd door Marcel Peereboom. Uit de vele reacties blijkt dat deze rubriek door u heel erg wordt gewaardeerd en daarom willen wij nog een keer benadrukken, dat, wanneer u uw favoriete passage in het Urantia Boek met de lezers wilt delen, wij uw bijdrage graag ontvangen en zullen plaatsen in de nieuwsbrief.

Na overleg in het bestuur, wil ik u laten weten dat ik mij ga terugtrekken uit het bestuur omdat ik ga emigreren naar Frankrijk, deze zomer. Meer hierover vertel ik u in de volgende nieuwsbrief.

Verder vindt u een stuk van Mo Siegel over waarom studiegroepen zo belangrijk zijn.

Ook vindt u weer een foto van een mozaïek aquarel gemaakt door de kunstenaar Red Lücken.



Tenslotte willen wij u alvast attenderen op de landelijke bijeenkomst op 21 augustus, die ook dit jaar weer door het Bestuur georganiseerd zal worden. Het thema zal zijn: Gedachtenrichters

Namens het Bestuur,
Samantha Nior

Het Urantiaboek en actualiteit.

Jezus zegt in verhandeling 163, § 3, p.1803:

“Geestelijke godsverering kan niet samen gaan met gehechtheid aan materiële zaken: niemand kan twee heren dienen”.

Wij, rijke burgers van de wereld, lijken goed te kiezen: in veel gevallen is het mammon, niet God waar wij voor kiezen.

Is dat niet een te sombere visie op de westerse mens?

Laten we het samen analyseren?

- De kerken raken leeg, de winkelcentra zijn gevuld.
- Als rijkste land ter wereld beknipten we over de reductie van ontwikkelingshulp naar minder dan 0,7 % van het bruto nationaal inkomen. Nee, U hoort het goed, niet 7 % maar 0,7 %.
- Onze gedachten zijn 98 % van de tijd gericht op ons werk, onze bezigheden, ons huis en huishouden, ons verleden en onze toekomst, onze bezittingen, onze zorgen, onze angst voor de toekomst, want er is een economische crisis. Maar hoe weinig zijn we bezig met ons innerlijk, met God, en wat zijn we dramatisch weinig bezig met de spirituele crisis die aan het plaatsvinden is: lege kerken, atheïsme, cynisme over kerkdienaren, wetenschappelijke ondergraving van onze heilige boeken.
- Mede ons land is met als voorbeeld van de nieuwe wijzen welgestelde, goedgevoede, ruim alcohol drinkende
- senioren en kibbelende politici en tweederangs TV-persoonlijkheden aan het afglijden naar een criminele, verwarde, individualistische met drugsgebruikende jongeren verzadigde samenleving.

De boodschap van reclames en TV-programma's grenst aan de decadentie van de verzwakte Romeinse elite van 2000 jaar geleden.

En wij lezers van Het Urantia Boek vragen ons af over deze nieuwe openbaring, die antwoord zal geven op vele spirituele vragen: “wanneer zullen die leegte en die leemte en die hiaten in de samenleving gevuld kunnen worden door dit nieuwe perspectief” ?

M.i. zal de economische crisis ruimte scheppen voor een nieuwe moraal, een teruggang naar eenvoud en soberheid, naar een herontdekking van het innerlijk, naar een potentie in de samenleving van creativiteit en nieuwe menselijke verhoudingen, naar een forse accentverschuiving van materie naar de geest, van de banken naar God, van oude religie naar nieuwe.

Kortom: er zal misschien nog meer moeten misgaan, maar de kansen voor Het Urantia Boek stijgen dan met de dag.

Wij kunnen geen twee heren dienen.

Onze oude heer mammon zal noodgedwongen van ons afgenomen worden en de tijd zal komen, dat de woorden uit § 6, p.1808 een levende werkelijkheid worden voor velen:

“Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben waarachtig en getrouw, en ge zult geestelijke rust vinden voor uw ziel”.

Frank van Rooij

Favoriete tekst

Ik kan niet kiezen. Mijn eerste reactie op de vraag: "Wat is jouw favoriete tekst uit Het Urantia Boek?" neigt meteen naar: alles tussen pagina 1 en 2097; maar dat zou dan weer flauw zijn.

Nee, ik kan niet kiezen tussen de barhartigheid van Jezus, veelvuldig beschreven in het vierde deel van het boek of uit de vertwijfelde opmerking van een Solitaire Boodschapper uit Orvonton: "... de fontein van het geloof verontreinigd door het gif van de vrees; de springader van vreugde bitter geworden door de wateren der smart; de blijdschap van verwachting ontgoocheld door de bitterheid van de verwezenlijking; de vreugden van het leven voortdurend bedreigd door de smarten van de dood. Welk een leven op welk een planeet! ... " [(1223.7) 111:7.5]

Of de verwondering van de grote getallen: "De snelheid waarmee zij de ruimte doorkruisen, is veranderlijk en afhankelijk van een grote verscheidenheid van interfererende invloeden, doch volgens het rapport heeft de boodschapper die mijn medewerker is, zich tijdens de reis om deze missie te volbrengen verplaatst met de snelheid van 1.354.421.708.470 kilometer per seconde van uw tijd." [(261.1) 23:3.3] (NB: lichtsnelheid = 299.792,458 kilometer per seconde!)

Of uit de levenswijsheid van Rodan van Alexandrië (verhandeling 160).

Of de nieuwsgierigheid prikkelende opmerkingen van diverse schrijvers/persoonlijkheden die het verboden is ons te openbaren wat ze eigenlijk willen vertellen (o.a. "... redenen die ge wel gedeeltelijk zoudt kunnen begrijpen, maar die ik u niet mag vertellen." [(618.3) 54:5.14]). Of de hersenkrakende, nauwelijks te bevatten verhandeling 42. Ik kan niet kiezen.

Maar bij de schier cynische toon in opening van verhandeling 102 kan ik toch nauwelijks een brede grimas onderdrukken: "Voor de ongelovige materialist is de mens eenvoudig een toevallige gebeurtenis in de evolutie. Zijn hoop op overleving is opgehangen aan een verdichtsel van de verbeelding van de sterveling; zijn angsten, liefdes, verlangens en geloofsovertuigingen zijn slechts de reactie van de incidentele juxtapositie van bepaalde levenloze atomen van materie. Geen vertoon van energie of uiting van vertrouwen kan hem verder brengen dan het graf." [(1118.1) 102:0.1] Welke oprecht overtuigde materialist heeft hiervan terug?

Maar is dit nu mijn meest favoriete tekst? Misschien niet. Misschien hangt het ook af van mijn bui op het moment van lezen. Een andere tekst komt in mij op. Dat super intelligente wezens als Adam en Eva (in ieder geval vergeleken met mijn eigen brein) een "misstap" kunnen begaan (zie verhandeling 75) toont wellicht de betrekkelijkheid van leven in tijd en ruimte aan.

Maar dat je uit pure liefde weloverwogen een fout begaat "om in het lot te delen" is iets wat mij diep, diep raakt:

"De dag na de misstap van Eva, bracht wanhoop door het besef van hun falen Adam ertoe om Laotta te bezoeken, de briljante Noditische vrouw die aan het hoofd stond van de scholen in het westen van de Hof, en om met voorbedachten rade dezelfde dwaasheid te begaan als Eva. Maar vergist u niet, Adam werd niet verleid; hij wist precies wat hij deed: hij verkoos weloverwogen het lot van Eva te delen. Hij hield van zijn gade met bovenmenselijke liefde en de gedachte aan de mogelijkheid dat hij eenzaam de wacht zou moeten houden op Urantia zonder haar, was meer dan hij kon verdragen." [(843.4) 75:5.2] Het verdriet en de pijn in het vervolg van de tekst bij bijna voelbaar: "Deze edele ziel [Eva -red.] zou zich nooit geheel herstellen van de gevolgen van die martelende periode van mentaal lijden en geestelijk verdriet."

Maar is dit nu mijn meest favoriete tekst? Er staan zo veel andere inspirerende teksten in dit boek! Ik weet het niet.

Ik kan niet kiezen.

Marcel Peereboom



WAAROM_STUDIEGROEPEN VAN BELANG ZIJN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

Door Mo Siegel, President van de la Urantia Foundation, Boulder, Colorado, Verenigde Staten

In zo'n 56 jaar is de Openbaring van een handjevol gelovigen in Chicago geëvolueerd naar lezers in de hele wereld. Het licht van de vijfde epochale openbaring schijnt nu op praktisch elk continent van onze planeet. Van drie verkochte boeken in 1958 is het een lange weg geweest naar de 750.000 boeken die op dit moment wereldwijd zijn verspreid. Wat vanaf nu gebeurt, is moeilijk te voorspellen. Zal de Urantia-openbaring op een langzame en meer geïnstitutionaliseerde manier geschieden of zal het de verbeelding van de wereldbevolking beetpakken zoals dat gebeurde met de leringen van Jezus in Damascus 1700 jaar geleden?

Afgaande op wat er de afgelopen 56 jaar is gebeurd, zou actie nu van wijsheid getuigen. Lezers moeten van elkaar gaan houden; Het Boek moet vertaald en gedistribueerd worden; de organisatie heeft fondsen nodig en Het Boek behoeft educatie, want het heeft passages op zeer hoog en diepzinnig niveau. Met educatie kunnen lezers Het Boek en elkaar beter begrijpen. Ze kunnen dan onderling op hetzelfde niveau communiceren. Het Boek behoeft derhalve leraren en leiders. Er is dus behoefte aan studiegroepen en voor zover wij weten zijn er momenteel 350 – 450 van die groepen wereldwijd.

De meerderheid van de wereldbevolking bezoekt niet wekelijks een religieus instituut. In de V.S bijvoorbeeld zegt 94 % van de mensen in God te geloven maar een luttele 40 % bezoekt een kerk. Toch bestaat er bij de religieuze mens behoefte aan samenzijn.

(1090.10) 99:5.1 Hoewel religie uitsluitend een persoonlijke geestelijke ervaring is – het kennen van God als Vader – brengt het uitvloeisel van deze ervaring – het kennen van de mens als broeder – met zich mee dat men zich aanpast aan andere persoonlijkheden, en dit impliceert het sociale of groepsaspect van het religieuze leven. Religie is eerst een innerlijk of persoonlijk richten, en vervolgens wordt het een zaak van sociaal dienstbetoon, een zich richten naar de groep. Het feit dat de mens in groepen leeft, heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg dat er ook religieuze groepen zullen ontstaan. Wat er met deze religieuze groepen gebeurt, hangt zeer sterk af van intelligente leiding.

(1092.2) 99:6.2 De socialisering van de religie heeft een werkelijke bedoeling. Religieuze groepsactiviteiten hebben ten doel om religieuze loyaliteiten aanschouwelijk te maken, om de aantrekkelijkheid van waarheid, schoonheid en goedheid te verheerlijken, om de aantrekkelijkheid van allerhoogste waarden te vergroten, om de onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de medemens te versterken, om luister bij te zetten aan de mogelijkheden die het gezinsleven biedt, om de religieuze opvoeding te bevorderen, om wijze raad en geestelijke leiding te verschaffen, en aan te moedigen tot gemeenschappelijke godsverering.

Om de Urantia openbaring ingang te doen vinden in de moderne maatschappij moeten we af van archaische religieuze structuren. Om met de moderne 21^e -eeuwse mens over God te kunnen praten, moet er ruimte zijn voor een meer intieme omgang met God.

De Studiegroep is de perfecte ontmoetingsplaats voor de moderne mens. In een kleine groep is het voor mensen makkelijk om hun religieuze leven te delen; vrienden te maken; meer te leren en zelfs hulp kunnen ontvangen als zij te maken krijgen met problemen.

Eén maat past niet allen, laat in studiegroepen diversiteit bloeien.

In het gedeelte van Het Urantia Boek dat gaat over de voordelen van georganiseerde religieuze groeperingen, worden ook de nadelen aan de orde gesteld.

Het licht van de vijfde epochale Openbaring schittert op praktisch alle continenten van onze planeet.

(1092.3) 99:6.3 Naargelang de religie echter wordt geïnstitutionaliseerd, raakt haar kracht ten goede beperkt, terwijl de mogelijkheden ten kwade zich grotelijks vermenigvuldigen.

De meeste van de beschreven gevaren kunnen bezworen of geëlimineerd worden wanneer men elkaar ontmoet in studiegroepen; vrij zijn van kerkelijke autoriteiten en als ze geleid worden door gewone mensen die gedreven zijn om hun medestudenten te dienen. Deze lokale groepen moeten gebruik maken van dat wat werkt binnen hun cultuur en specifieke situatie.

Mijn gedachten over studiegroepen zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Op dinsdagavonden waren er twee studiegroepen in ons huis in Boulder, Colorado. De volwassenen, in aantal van 18 tot 28, hadden hun residentie in de ene kamer terwijl de kinderen, drie tot vijf in totaal, bijeenkwamen in een andere. De ontmoetingen van de volwassenen waren altijd roerend opbeurend; intellectueel uitdagend; spiritueel verlichtend en het verliep altijd in een aimabele sfeer.

We lezen, praten, delen, hebben soms een gedachtenismaal en altijd wordt er gebeden. Wanneer het anderhalve uur dat de studiegroep bijeen is, voorbij is, eten we gezamenlijk en zijn we als een familie. We zorgen ervoor dat iedereen tot zijn recht komt en dat de bijeenkomsten op tijd beginnen en eindigen.

Een andere groep ontmoet elkaar elke vrijdagavond in Boulder, Colorado. Daar doceert Chris Halverson, die een graad in de fysica heeft, gedurende twee uur. Vijfentwintig tot dertig volwassenen komen elke week opdagen. Chris doceert als een professor en de sfeer is totaal verschillend ten opzichte van de dinsdagavondgroep. Beide groepen zijn enthousiast en komen aan hun trekken. We hebben een belangrijke les geleerd: één maat past niet allen.

Mijn vrouw, Jennifer Siegel, onderwijst de kinderen en dat is zó prachtig! Vanuit het diepst van mijn hart bid ik dat jullie de lessen van Het Urantia Boek op kinderen overbrengen. Zoals het in de folksong staat: "teach your children well." Als de regering van de Verenigde Staten wiskunde, taal en science (natuur- en scheikunde), verplicht voor onze kinderen en kleinkinderen, waarom zullen we hen dan niet verlichten met de lessen uit het UB? De kinderen die op de bijeenkomsten verschijnen, zijn zo'n acht jaar oud. Ze studeren af op hun vijftiende. Wanneer zij de groep verlaten, hebben ze een paar honderd bladzijden van het boek bestudeerd en bediscussieerd. Het is geruststellend te weten dat, wanneer de verlokkingen van computers; mobieltes; sms'jes; sport; daten; school en nog een paar honderd afleidingen beslag leggen op hun tijd, ze voor altijd weet hebben van Het Urantia Boek. De toekomst ligt in hun handen en één van de grootste geschenken die we hen kunnen geven is hen in te voeren in de bovennatuurlijke lessen van Het Urantia Boek.

Eén laatste gedachte:

In veel opzichten komt de wekelijkse bijeenkomst van een studiegroep het meest overeen met een gemeenschap van gelovigen. Studiegroepen zijn een prachtige manier om de schitterende diepzinnige lessen van Het Urantia Boek te doorgronden en je broeders en zusters te leren kennen. Niemand leeft voor zichzelf alleen, we hebben elkaar nodig.

(1094.2)^{100:0.2} Geestelijke groei wordt onderling gestimuleerd door nauwe omgang met andere religieuze mensen.”

Vertaling: Henry Mensink



Gevoelsschets van de apostelen

Red Lücken, kunstenaar in Zeeland heeft verschillende mozaïek aquarellen gemaakt naar aanleiding van de teksten in het Urantia Boek. Elke mozaïek betreft een apostel. Zelf zegt hij hier het volgende over: "Het werk is tot stand gekomen na het lezen van verschillende geschriften die betrekking hebben op het leven van Christus en de apostelen. Uiteindelijk heeft een gevoelsmatige selectie plaatsgevonden wat mij de inspiratie gaf tot het uitbeelden van de beweegredenen van elk van de twaalf apostelen. Christus is niet traditioneel afgebeeld beginnend met de geboorte maar eerder wanneer de mens hem verwachtingsvol tegemoet treedt.

De 12 werken zijn tot stand gekomen tussen 1998 – 1999 en zijn eerder op verschillende plaatsen in Nederland en België geëxposeerd in galerieën en religieuze gebouwen. Alle mozaïek aquarellen hebben dezelfde maat: 50cm x 70 cm, de werken zijn uniek, eenmalig en zonder reproductie.



Natanael de eerlijke

Natanael was het excentrieke talent van de twaalf apostelen.

Hij was een diepgaand filosofisch denker en een praktische dromer. Hij had humor van een zeldzaam komische soort. Het geloof nam hij erg serieus maar zichzelf niet.

Wij zien hem hier afgebeeld bij het vertellen van een leuk verhaal. Jezus genoot er zeer van en menig keer, als de apostelen somber gestemd waren, bracht Natanael met zijn humor alles weer in evenwicht.

Hij is later alleen naar India vertrokken om te prediken en is daar gestorven.