



Stichting Urantia Nederlandstalig

www.urantia.nl

info@urantia.nl

071 – 531 85 21

URANTIA.

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief

Nu wij deze nieuwsbrief versturen in het Paasweekend, lijkt het onnatuurlijk om geen aandacht te besteden aan deze dagen, die de dood en opstanding van Jezus gedenken. Aan de andere kant lijkt het ook aanmatigend om iets toe te willen voegen aan de boodschappen die in het Urantiaboek aan ons worden aangeboden. Wij willen u daarom slechts goede Paasdagen toewensen in een omgeving en in gezelschap dat u past.

Op donderdag 22 februari is de Stichting Urantia Nederlandstalig bij de notaris, zoals dat mooi heet, verleden en is daarmee een realiteit. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rijnland in Leiden onder nr 281 14 715. Hiermee hebben wij de eerste stap gezet in het proces waarmee wij de doelstellingen van de stichting willen waarmaken. De doelstelling is en blijft boven alles het ondersteunen en stimuleren van het bestuderen van het Urantiaboek. De middelen die wij hiertoe willen inzetten zijn in de vorige nieuwsbrief al aan de orde geweest en in deze uitgave willen wij u uitnodigen voor twee bijeenkomsten, die kunnen bijdragen aan genoemde doelstellingen. Een bijeenkomst op 20 mei, staat in het kader van het leiden van studiegroepen en de andere bijeenkomst op 21 augustus, willen wij toewijden aan de vraag hoe de inhoud van het Urantiaboek kan bijdragen aan de eenwording van de mensen in een broederschap.

De vorige nieuwsbrief was voor velen van u een reden om te reageren. Uit die vele enthousiaste reacties blijkt een grote behoefte aan een centraal punt van waaruit zaken rondom het Urantiaboek kunnen worden georganiseerd en gecoördineerd. En daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Bijna iedereen die reageerde heeft ook aangegeven het fijn te vinden om een nieuwsbrief te ontvangen. We hebben niet van iedereen die wij de brief hebben toegestuurd, gehoord of zij dit op prijs stellen. Daarom vragen wij u, om, als u nog niet eerder reageerde, ons te laten weten of u de brief wilt ontvangen. Die reactie kan naar 071 – 531 85 21 of naar info@urantia.nl.

Wij willen de brief niet opdringen aan mensen die daar geen behoefte aan hebben en zullen de namen van hen, die niet reageren van de mailinglist afhalen. Dus als u geen prijs stelt op post van ons, dan hoeft u niets te doen.

Bijeenkomst zondag 20 mei 2007 : DE BEGELEIDING VAN STUDIEGROEPEN

De studie van de Urantiaverhandelingen binnen een groep is ons inziens de belangrijkste plek waar de boodschappen in het boek kunnen worden veroverd. Een goede begeleiding is echter ook net zo moeilijk als belangrijk. Met het begeleiden van studiegroepen is door meerdere mensen al veel ervaring opgedaan en zijn ook al verschillende onderwijsmethoden gevolgd. Het lijkt ons van belang en leerzaam om de ervaring hiervan te kunnen uitwisselen met elkaar.

Voor de bijeenkomst op 20 mei willen wij daarom graag iedereen uitnodigen die zich bezig houdt met het leiden van een studiegroep, dit in het verleden heeft gedaan of dit graag in de toekomst wil gaan doen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij tijd besteden aan het uitwisselen van deze ervaringen: welke methodieken van onderricht heeft u gebruikt, wat zijn uw ervaringen daarmee of welke vragen heeft u hierover. Misschien heeft u tips of suggesties voor andere, mogelijke beginnende studiegroepbegeleiders.

Voor deze bijeenkomst heeft Jan Jacob Henneman zijn Droomspiegel aangeboden en daar maken wij van harte gebruik van. De bijeenkomst vindt dus plaats op zondag 20 mei van 11.00 tot 14.00, Putterstraat 74b, 5256 AP Heusden. De deelnemers zullen een lunch aangeboden krijgen. Indien u hieraan wilt deelnemen, wilt u zich dan voor 10 mei aanmelden bij Karen Huigsloot 071 – 531 85 21 of via info@urantia.nl? Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.

Bijeenkomst dinsdag 21 augustus 2007: HOE KUNNEN URANTIA LEZERS DE UITDAGING VAN DEZE TIJD OPPAKKEN?

Zoals jullie als lezer van het Urantiaboek allemaal ongetwijfeld zullen weten, is 21 augustus een belangrijke datum. Dat is de geboortedag van Jezus. Deze dag, juist deze dag willen wij gebruiken om een themabijeenkomst te organiseren. Zoals wij al in de vorige nieuwsbrief aankondigde willen wij dit jaarlijks op 21 augustus herhalen. De voorbereidingen voor dit jaar zijn al in volle gang en wij willen u vragen deze dag in uw agenda te reserveren en nu alvast aan te geven of u van plan bent te komen.

De dag zal in het teken staan van de grote leraren, die zowel voor als na Jezus op aarde geweest zijn. Hiertoe zijn wij geïnspireerd door het artikel The New Meaning of Christmas van Mark Kuliek uit maart 1992 en natuurlijk het Urantiaboek. In het Urantiaboek worden wij al uitgedaagd tot het oppakken van taken die in deze tijd dienen te worden uitgevoerd. Er zullen sprekers worden uitgenodigd, die dit thema vanuit verschillende invalshoeken zullen belichten, er zal gelegenheid zijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan en natuurlijk is er ruimte om elkaar ook informeel ontmoeten.

Het programma zal worden ingevuld van 9.30 tot 17.00 inclusief een lunch. Voor deze bijeenkomst hebben wij ruimte kunnen reserveren in het congrescentrum Onze Lieve Vrouw ter Eem in Amersfoort. Deze locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. De kosten voor de dag bedragen 50,- euro per persoon inclusief lunch.

Indien de kosten voor u een bezwaar zijn, dan stellen wij voor dat u hierover met ons contact opneemt, om na te gaan of wij gemeenschappelijk niet tot een oplossing hiervoor kunnen komen. Het contactadres is Karen Huigsloot, Coebelweg 77, 2324 KX in Leiden 071 – 531 85 21 of via info@urantia.nl.

In de volgende nieuwsbrieven zullen wij u over de voortgang op de hoogte houden en het programma steeds meer onthullen.

Wetenswaardigheden:

Van Arthur van Haarlem kregen wij het volgende websiteadres:

<http://www.ubthenews.com/>

Op deze site staan artikelen die verslag doen van wetenschappelijk onderzoek naar de gegevens die in het Urantiaboek worden vermeld: onder andere de plek van de Hof van Eden, de tijd waarin Adam en Eva hebben geleefd en wat zij aan genetisch materiaal hebben bijgedragen aan de biologische verheffing van de rassen op onze wereld, en nog veel meer. Voor wie hierin geïnteresseerd is, is er veel informatie te lezen.

De vorige nieuwsbrief hebben wij afgesloten met een gedicht en het lijkt ons goed om hiervan een gewoonte te maken. Het gedicht is van Marcel Messing en komt uit de bundel: Er is geen dag, er is geen nacht.

Strepen sterren

Strepen sterren snellen
in avondlijk maanlicht
over het witgeschuimde strand,
maken plots zich los
van het zilte zand,
vliegen in rechte lijn
over het golvend tijdskoord
van het eeuwig nu.

Eindeloze zee zet zacht zich uit,
avond verglijdt in holle nacht
en tijd krimpt ineen
onder voetstappen
die in het natte zand
heel even een spoor achterlaten
van verleden tijd,
dat zichzelf spoedig uitwist
in een baaierd van vergeten.

De ganse hemel spant zich samen
en in de zilveren spiegel
van een pasgeboren zee
ogen sterren in hun eigen licht,
wordt mijn oog tot het ene oog van zien,
wordt alle leven sterrenstil
tot op de vleugelpen van al wat vliegt.

Hopend u allen eens in de werkelijkheid te ontmoeten, wensen wij u nogmaals goede Paasdagen

John van den Hout
Karen Huigsloot
Samantha Nior