

Lezers over *Het Urantia Boek*

‘EEN GESCHENK, rechtstreeks uit de hemel’



Van alle hemelse openbaringen die in boekvorm zijn verschenen, is *Het Urantia Boek* misschien wel de meest opzienbarende. Dikker dan de Bijbel en verondersteld geschreven te zijn door een interplanetair korps van hemelse wezens, kwam het voor het eerst in 1955 op de markt in Amerika. Sindsdien is het boek op een mondiale triomftocht, dagelijks nieuwe mensenharten aan zijn zegekar bindend. Ook in Nederland zijn er tal van enthousiaste lezers die beweren diepgaand door het boek beïnvloed te zijn. ParaVisie Magazine sprak enkelen van hen. “Wanneer ik het lees, voel ik me één met het universum.”

TEKST: NIELS BRUMMELMAN



De exacte ontstaansgeschiedenis van *Het Urantia Boek* (vanaf nu afgekort tot UB) is in nevelen gehuld. Wat zeker is, weet Nelly Martens, als één van de vertalers nauw betrokken bij de verschijning van de Nederlandstalige uitgave van het UB in 1997, als geen ander: “Het is een 2097 pagina’s tellend boek met 196 verhandelingen of hoofdstukken die gaan over God, het universum, de verschillende orden van persoonlijkheden die het universum bewonen en besturen, de geschiedenis van onze eigen

Areke van Tuijl:

‘Het boek gaf me antwoorden op alle levensvragen die ik had’



wereld en de problemen die haar bestoken - in het universum wordt de aarde Urantia genoemd - alsook het leven, het onderricht en de missie van Jezus van Nazareth. Het UB is voor het eerst in 1955 in Amerika uitgegeven door de *Urantia Foundation*. In 1934 was een groot deel ervan reeds op schrift gesteld. De auteurs van de afzonderlijke verhandelingen worden hemelse wezens van verschillende orden genoemd. De verhandelingen kwamen op schrift door middel van een proces dat niet duidelijk is omschreven. Degene die verantwoordelijk was voor het mogelijk maken van dit proces was Dr. William S. Sadler (1875-1969), een praktiserend psychiater in Chicago, lector in vergelijkende godsdienstwetenschappen en auteur van talrijke boeken. De auteurs schrijven dat zij gebonden zijn aan een mandaat dat van hen vraagt gebruik te maken van bestaande menselijke bronnen waar dat mogelijk is en alleen een beroep te doen op ‘zuivere openbaring’ wanneer deze bronnen duidelijk onvoldoende blijken.”

Centrale concepten

Het UB bestaat uit vier delen: het centrale universum & de superuniversa (I), het plaatselijk universum (II), de geschiedenis van Urantia (III) en het leven & onderricht van Jezus (IV). Het boek geeft antwoorden op alle grote levensvragen, zoals: waar komen we vandaan, waarom zijn we hier, waar gaan we naartoe en wat is het doel van het leven? Hoewel het een flinke christelijke ondertoon heeft, getuige het uitgebreide vierde deel over Jezus, verduidelijkt het boek vele bestaande geloven en religies. Het geeft ‘het grote beeld’, verteld vanuit het gezichtspunt van kosmische wezens. Saskia Praamsma, die het boek sinds 1977 leest, vat de belangrijkste concepten uit het boek als volgt samen:

- **God als Schepper:** de eerste bron en centrum van alles.
- **Gods Wil, de wetten van het universum:** als kind leren we de fysieke wetten van het leven op aarde. Daarna moeten we de spirituele wetten leren om in het eeuwige leven te blijven. Wat zijn die wetten? Dat is wat Jezus ons kwam leren, onder andere: ‘Heb je naaste lief als jezelf’.

Ellen te Brake: *‘Eindelijk teksten die zuivere waarheid in zich dragen’*





- **De Gedachtenrichter:** een concept dat ook in andere geloven voorkomt; een fragment van God in ons innerlijk dat ons aanmoedigt om altijd 'Gods Wil' te doen.
- **Persoonlijkheid:** wij mensen hebben persoonlijkheid en de Gedachtenrichter heeft eeuwigheid. In de verre toekomst, lang nadat we deze wereld hebben verlaten en we geleerd hebben om als 'vanzelfsprekend' Gods Wil te doen, 'fuseren' deze twee tot één persoon met een eeuwig leven.
- **De gouden regel:** daden in plaats van woorden. Gods Wil is niet iets waarover je eindeloos theoretiseert, maar iets wat je *doet*. God werkt Zijn wonderen en goede daden alleen uit door de lichamen van gewillige partners.
- **Vrije wil:** we moeten kiezen om Gods Wil te doen. God is niet verantwoordelijk voor het kwaad op aarde; dat wordt veroorzaakt door degenen die ervoor kiezen om niet Zijn Wil te doen.
- **Geestelijk broederschap:** omdat we allemaal een fragment van God herbergen, zijn we geestelijke broeders en zusters. Vandaar het concept van het Vaderchap van God en de broederschap van de mens.
- **Geboren uit de geest:** vanaf het moment dat we ons bewust zijn van de Gedachtenrichter en zijn leiding, zijn we in principe op weg terug naar de bron. Naar het centrum van het universum waar de Gedachtenrichter vandaan komt. Daar doen we misschien miljoenen jaren over, maar niet getreurd: onderweg beleven we de meest leerzame en fantastische avonturen!

Een heilig weten

Voor wie wil beginnen aan het UB is een milde waarschuwing op z'n plaats. Vooral het eerste deel is geen gemakkelijke lectuur. Velen beginnen, na het voorwoord gelezen te hebben waarin enkele belangrijke begrippen uit het boek verduidelijkt worden, eerst aan deel vier waarin het leven en de leringen van Jezus centraal staan. Het boek is, al naar gelang je eigen persoonlijkheid en voorkeuren, op verschillende manieren en niveaus te lezen, waarbij geen 'goed' of 'fout' geldt. Zo leest Anna Zeven, naast reporter voor *ParaVisie Magazine* soulcoach en voedingsexpert, het boek met hart én hoofd: "Ik ben dyslectisch en in plaats van letters 'lees' ik eigenlijk concepten. Daarbij ervaar ik het boek met mijn hele systeem. Op zulke momen-



Nelly Martens:

'Nu ik weet dat ik beschermd word, leef ik zonder angst of zorg'

ten voel ik de trilling ervan en ben ik één met het universum. Sommige zaken die ik lees gaan mijn pet te boven, maar veelal is het opnieuw verbinden, opnieuw herkennen." De insteek en beleving van Saskia is een iets andere: "Ik moet eerst alles in mijn hoofd begrijpen voordat ik het kan geloven. In het UB staat ook geschreven: 'Het zijn uw gedachten, niet uw gevoelens, die u naar God leiden' (pagina 1104-1105). Terwijl ik al lezende duidelijkheid begon te krijgen over bepaalde gegevens uit het boek, kwam de waarheid ervan voor mij als een inzicht dat ook na 42 jaar nog bij me is. Ineens 'wist' ik, zonder twijfel, dat dit boek door hogere wezens doorgegeven is." Het is een dergelijke resonantie die door meerdere lezers als zodanig ervaren wordt. De gepensioneerde Winston Lucassen uit Hilversum verwoordt het zo: "Ik maak gebruik van mijn eigen 'heilig weten' om vast te stellen dat dit boek voor mij nu de kennis en de ervaring geeft waar ik iets mee kan en dat mij voortstuwt op mijn eigen spirituele weg." En de in Heusden woonachtige ondernemer Ellen te Brake stelt: "Als je het boek met een open vizier zonder veronderstellingen en vooroordelen tegemoet treedt, en bovendien je engelen om hulp en inzicht vraagt, dan ga je de teksten begrijpen. Zelf voel ik de boodschap die in het ritme van de teksten zit. En eenmaal begrepen en geïntegreerd, pas ik de lessen die ik daaruit trekken kan toe in mijn dagelijks leven." Een andere lezeres, Saskia Destombes uit Utrecht, wijst op het belang van de ervaring: "Natuurlijk blijven studie en informatievergaring belangrijk, maar het is de ervaring die in het boek als de ontbrekende schakel aangewezen wordt om tot wijsheid te komen." >



Profetische wetenschap?

In de loop der jaren zijn er meerdere pogingen ondernomen om de informatie uit het boek feitelijk te staven. Zo wijst Nelly ons op het bestaan van de Amerikaanse brochure *Science and the Urantia Book*, waarin frappante bewijzen aangevoerd worden die de inhoudelijke juist-

Saskia Destombes:

'Ik heb een soort innerlijke stuurman, die altijd bij me blijft'



heid van het boek moeten aantonen. Nelly: "Verschillende malen worden in het UB data genoemd uit het verre verleden met de daarbij behorende dag van de week. Aangezien onze kalender sinds het begin van onze jaartelling veranderingen heeft ondergaan, is het een bijna onmogelijke taak deze data te verifiëren. De Amerikaan Dr. Matt Neibaur heeft dit met behulp van een computer bij acht verschillende data toch gepresteerd en kwam tot de conclusie dat bij elke genoemde datum de juiste dag van de week werd vermeld. Ook staat in het boek dat de maan, in dit tijdperk, van de aarde weggeduwd wordt door de getijdenwrijvingen. Dit is later bevestigd door hoogst accurate radarmetingen; de verwijdering bedraagt ongeveer 2,5 centimeter per jaar. Dit zijn slechts twee van de in totaal zeventien bewijsvoeringen die in deze brochure de revue passeren. Buiten dit alles: velen die het UB lezen, vinden dat het weerklank vindt in hun eigen gevoel voor waarheid en dat het sommige waarheden verduide-

lijkt die voordien slechts gedeeltelijk werden begrepen."

Niet alle lezers van het UB zijn er echter van overtuigd dat het boek profetische wetenschap bevat. Sommigen, zoals Matthew Block, die immens veel research heeft verricht naar de bronnen waarvan tijdens de samenstelling van het UB gebruik is gemaakt, verwijzen naar deze passage over de beperkingen van openbaring: 'De mensheid dient te begrijpen dat wij, die betrokken zijn bij het openbaren van waarheid, zeer strikt zijn beperkt door de voorschriften van onze meerderen. Het staat ons niet vrij om vooruit te lopen op de wetenschappelijke ontdekkingen van de komende duizend jaar' (pagina 1109). Zulke lezers zijn van mening dat meer onderzoek, onafhankelijk onderzoek welteverstaan, noodzakelijk is, om voorbarige conclusies te voorkomen.

Tsunami's van liefde

In talloze religieuze en spirituele stromingen wordt gesproken over 'iets' van God dat diep in ons binnenste verborgen zou zijn. In de Bijbel is sprake van het 'Koninkrijk Gods binnen in u', de rozenkruisers kennen het dichtelijke concept van 'de Roos des Hartens' of ook wel het 'geestvonkatoom' en vanuit de theosofie kennen we het begrip 'godsvonk'. Onze opdracht zou het zijn om met dit onsterfelijke, goddelijke principe, dat slapende is, in contact te treden en zo een proces van bewustwording en vernieuwing in gang te zetten. Lezers van het UB geven aan dat ze de leiding van hun persoonlijke Gedachtenrichter, het woord dat in het UB gebruikt wordt voor genoemd principe, op vele manieren in hun eigen levens ervaren. Saskia Destombes verwoordt het zo: "Gegrepen ben ik door de verhandelingen in het UB waarin uitgebreid uiteengezet wordt wat er na onze stoffelijke dood te gebeuren staat. Een reis die ons uiteindelijk terugvoert naar onze bron, waarmee we ook op onze planeet verbonden zijn via een fragment binnenin ons: de inwonende Gedachtenrichter. Een soort innerlijke stuurman, die altijd bij je blijft, dus ook na je stoffelijke dood. Vanuit je hart kun je hiermee contact maken, als je hiervoor tenminste openstelt." Anna maakt het concreet: "Ik verbind me iedere dag met mijn Gedachtenrichter. Sowieso telkens als ik opsta, waarbij ik tijdens een kleine



meditatie de wens uitspreek dat in plaats van mijn wil Zijn Wil, die van onze Universele Vader, geschiedt. Gedurende de dag vertrouw ik vervolgens op mijn gevoel, waarbij ik mijn hoofd zeker niet veronachtzaam. Zo ga ik met mijn Gedachtenrichter concreet in gesprek, met als doel mijn gevoel vorm en richting te geven. Het is heel plezierig zo in het leven te staan, maar denk vooral niet dat het er meteen 'eenvoudiger' van wordt. Je verantwoordelijkheidsgevoel groeit immers, parallel aan je bewustzijns-groei en besef van verbondenheid, enorm. Wat er bijvoorbeeld toe leiden kan dat je die zwerver op de hoek van de straat voortaan niet zo gemakkelijk meer negeren kunt." Op dat verantwoordelijkheidsgevoel legt ook Ellen de nadruk, waaraan ze nog toevoegt: "Ik probeer echt naar de innerlijke stem te luisteren en er ook naar te handelen. Regelmatig verwonder ik mij dan over al het moois dat op mijn pad komt. Bovendien kan ik de lastige levenslessen wat makkelijker relativeren. Het heeft, kortom, de Lichtwerker in mij bekrachtigd." Voor Winston zijn de woorden 'heling' en 'verbinding' het meest treffend om zijn bewuste kennismaking met de Gedachtenrichter te typeren: "Genezing is wat ik in grote mate ervaren heb. Een genezing, voortkomend uit de kracht van heling. Heling als weg naar 'heel zijn', als een bewuste verbinding met iets waarmee ik voorheen nog niet bewust verbonden was. Een weten dat ik nooit meer alleen ben, dat ik nooit meer eenzaam ben en altijd word gedragen, geleid en gesteund. Het is een kracht die ook jou kan helen en genezen, die jou kan dragen en omarmen met tsunami's van liefde. Een kracht waarmee jij ooit zult versmelten, waarna jouw eeuwige reis naar de sterren - en ver daaraan voorbij - een aanvang zal nemen."

Saskia Praamsma:

'Door het weidse perspectief, weet ik wat mijn prioriteiten zijn'



Het UB & leven na de dood

Wat er na de dood met ons gebeurt, is volgens het UB volledig afhankelijk van onze innerlijke gesteldheid en ontwikkeling. Accepteren we het plan van de Universele Vader, dan is de dood 'slechts het begin van een eindeloze loopbaan van avontuur, een eeuwig leven vol verwachting, een eeuwige ontdekkingsreis' door de oneindige schepping. Toch is er ook groot individueel verschil binnen de groep die gekozen heeft voor een vervolg. Sommigen krijgen drie dagen na hun dood op één van de zogenaamde 'woningwerelden', waar ze door persoonlijke engelen naartoe gebracht zijn, een nieuw geestelijk lichaam aangemeten (in UB-taal: de morontia-gestalte). Anderen, die niet eenzelfde niveau van beheersing van intelligentie en bezit aan geestelijkheid hebben bereikt en daardoor persoonlijke engelen of begeleiders ontberen, blijven in een onbewuste slaaptoestand totdat een nieuw tijdperk aanbreekt en zij alsnog een nieuw lichaam ontvangen. Allen echter bezitten na hun opstanding hun oude persoonlijkheid en worden opnieuw verbonden met hun Gedachtenrichter. De daaropvolgende opklimmingsstadia langs de in totaal zeven woningwerelden van steeds subtielere gradaties, heeft als het goed is, na eerdere fusie met de Gedachtenrichter, als apotheose de aankomst in het Paradijs buiten tijd en ruimte en de eeuwigdurende dienst 'tot aan de einden der wijdverbreide schepping'. Uiteraard is de in dit kader gegeven schets een flinke simplificatie van het werkelijke gebeuren rondom het leven na de dood, zoals beschreven in het UB. Voor alle specificering en nuancering verwijs ik naar het boek zelf.



Mailtjes & granaten

Wat een dergelijke verbinding, ook wanneer niet bewust ingezet, vermag, illustreert Nelly met een indrukwekkende persoonlijke anekdote: "Op 12 juni 1945, ik was toen twaalf, ging ik met een groep vriendjes en vriendinnetjes wandelend op weg naar een zwembad in Velsen. Op de terugweg lichtte het firmament plotsklaps op met tal van lichtkogels, heel indrukwekkend. Niemand wist wat er precies aan de hand was, maar iemand die langsfietste riep: 'Zoek dekking'. Haastig zochten we bescherming achter wat struiken langs de kant van de weg. Maar toen we daar zaten, kreeg ik het sterke gevoel dat we ons moesten verplaatsen. We hadden nog maar nauwelijks onze eerste schuilplek verruild voor een tweede, toen een granaat insloeg, precies in de struiken waar we ons zo-even nog

Een gechanneld boek?

Dat er het één en ander onduidelijk is over de manier waarop het UB op aarde terecht is gekomen, is in dit artikel al even aangestipt. Lezers die vertrouwd zijn met de inhoud van dit magazine, zullen meteen veronderstellen dat het in dit geval om gechanneld materiaal gaat. Toch is een ernstige kanttekening bij een dergelijke veronderstelling op z'n plaats. De sturende kracht achter het verschijnen van het UB, Dr. William S. Sadler, had, getuige zijn geschriften daarover, op z'n minst een ambivalente houding tegenover alles wat riekt naar het paranormale en/of spiritistische. Zo verklaarde hij met nadruk dat het UB niet tot stand was gekomen als gevolg van welke vorm van channeling dan ook en zeker niet na communicatie met overledenen. Wat volgens de officiële kanalen wél naar buiten is gekomen over dit proces, is dat Sadler in contact kwam met een 'sleeping subject', iemand door wie tijdens een tranceachtige slaap hemelse wezens leken te spreken. Gaandeweg Sadlers observatie van deze 'patiënt', kwam een communicatie tot stand die zich in de loop der jaren verbreedde tot een spel van vraag-en-antwoord waarbij op z'n minst tientallen anderen direct of indirect betrokken waren. In de beginjaren bleef deze buitengewone communicatie beperkt tot orale overdracht, later verschenen er ook - schijnbaar vanuit het niets - geschreven teksten.



hadden bevonden. Later hoorden we dat er die dag een Duitse munitieopslagplaats was ontploft. Nu ik inmiddels, onder andere als gevolg van mijn kennismaking met de leringen uit het UB, bewust wéét dat ik beschermd word, leef ik zonder angsten of zorgen. Ik ben twee keer ernstig ziek geweest, maar heb op basis van mijn vertrouwen altijd alle negativiteit, denk aan chemokuren en bestralingen, geweigerd. De doctoren gaven geen cent meer voor me, maar hier ben ik: ondertussen op rollator-leeftijd, maar klachtenvrij en zorgeloos aan het genieten van alle goede dingen die het leven mij nog te bieden heeft!" Anna: "Een tijdje terug had ik flinke wrijving met iemand uit mijn familie. Mijn Gedachtenrichter speelde een cruciale rol in het herstellen van het contact. Ik kreeg namelijk een appje van de desbetreffende persoon, waar ik met gemak vanuit emotie op had kunnen reageren. Ik beheerste me, raketde alle kennis die ik had opgedaan tijdens mijn innerlijke ontwikkelingsopleidingen op, en begon aan een antwoord. Ik merkte dat mijn bericht in wording wellicht correct verwoord was - ja zelfs *by the book* - maar toch ook een onbevredigend gevoel bij me opriep. Ik stopte met tikken, maakte contact met mijn hart, dus met mijn Gedachtenrichter, en de woorden stroomden uit mijn handen. Ze waren anders dan de woorden die ik ervóór had willen tikken. Zacht. Liefdevol. Maar tegelijkertijd krachtig, kernachtig en treffend. Het was alsof het een boodschap was die rechtstreeks van mijn hart uitging naar zijn hart. Alsof onze harten direct met elkaar in gesprek waren, terwijl ik nog niet eens op 'verzenden' had gedrukt. Het antwoord dat ik ontving, was ontroerend. Eindelijk was er, na een maandenlange strijd, een opening."

Anna Zeven:

'Na het lezen van een passage kreeg ik een visioen'



God & religie

Het transformerende effect dat verinnerlijking van de wezenskern van het UB op het 'mens-zijn' van lezers kan hebben, is natuurlijk de meest voorname bijdrage van het boek aan de wereld. Waarbij met nadruk gezegd zijnde, dat de beweging rondom het UB niet de stichting van een nieuwe religie of geloofsrichting voor ogen heeft, hoewel het duizenden gelovige lezers wereldwijd wel degelijk inspiratie geeft voor hun religieuze groei. Het gaat er echter niet om de lezers lid van een bepaalde kerk te laten worden. Onder diegenen die in het UB 'gelooven', zijn personen uit veel verschillende religieuze tradities, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Joods-Christelijke. Maar ook personen die zich niet kunnen identificeren met

welke religieuze traditie dan ook, zijn en worden geraakt door het boek. Het komt geregeld voor dat een religieuze opvoeding in een min of meer 'gekaderde' theologie, leidt tot een zoektocht naar 'echte' antwoorden. Zowel Ellen als Anna getuigen daarvan. Eerstgenoemde vertelt: "Mijn zoektocht naar waarheid is ontstaan doordat mijn intuïtie nooit overeenstemde met wat de omgeving waarin ik opgroeide mij als waarheid voorhield. Tijdens deze ontdekkingstocht kreeg ik 'gedachten' door die ik in een schetsboek opschreef. Ik ontdekte mijn passie voor schrijven en ging op zoek naar boeken met 'universele waarheid', zoals ik dat destijds noemde. Altijd al voel ik me sterk verbonden met God, als bron van al wat is. Als mensen mij vragen of ik spiritueel ben, dan geef ik aan dat ik in de kracht van het Universum geloof en dat voor mij alles energie is die uit een onvoorwaardelijke bron van Liefde komt. Toen het UB op mijn pad kwam, voelde dat als een regelrecht geschenk uit de hemel. Eindelijk teksten die pure en zuivere waarheid in zich dragen!" Anna: "In de kerk kreeg ik vroeger als kind geregeld de slappe lach. Van de hypocrisie, van de verhalen die ik niet plaats kon. Zodra ik er weg kon, was ik weg. Woorden als 'God' en 'religie' bezorgden me nog lange tijd daarna koude rillingen. Mijn stelling in die tijd was dat ik God niet nodig had om lief te doen. Toch neemt God sinds mijn ontdekking van het UB op mijn 23^e een centrale plaats in mijn leven in. Ik begreep vanaf dat moment: als God liefde is, hoe kun je Hem dan afwijzen? En toch... Als mensen me nu vragen of ik gelovig ben, schrik ik nog altijd een beetje. Maar na de schrik komt het besef: ja, ik ben gelovig. Op een heel nieuwe manier althans."

Waarheid, schoonheid, goedheid

In het UB staat geschreven: 'Waarheid, schoonheid en goedheid zijn goddelijke realiteiten, en naarmate de mens opklimt langs de trappen van geestelijk leven worden deze allerhoogste kwaliteiten van de Eeuwige steeds meer gecoördineerd en verenigd in God, die liefde is' (pagina 43). Op persoonlijk niveau een heel herkenbare, bijvoorbeeld voor de in Amerika woonachtige Saskia Praamsma, die aan de hand van het UB de werkelijke waarden van het leven heeft leren kennen: "Vroeger lag ik me 's nachts zorgen te maken over wat er met me zou gebeuren na de dood. Ik was doodsbang voor het grote, zwarte niets waarvan ik vermoedde dat het mijn ultieme bestemming zou zijn. Toen ik echter begreep dat mijn lichaam 'hardware' is en mijn ziel/geest 'software', kon ik makkelijker met het idee van de dood omgaan. Mijn ziel gaat 'gewoon' door en ik krijg op een andere wereld een nieuw lichaam om in te werken. Door dit weidse perspectief weet ik nu heel goed waar mijn prioriteiten liggen. Een leuke band, ach, daar maak ik me écht niet meer druk om. Ouder worden en de bijbehorende rimpels? Tijdelijk! Hamstertjes van materiële bezittingen? Kan ik toch niet meenemen! Ik realiseer me bovenal dat al mijn ervaringen een training waren en zijn ten behoeve van mijn uiteindelijke missie om van de wereld een betere, liefdevollere plek te maken." Ondanks, of misschien beter dankzij, haar



Winston Lucassen:

'Een besef dat ik nooit eenzaam of alleen ben'

brede kijk op het leven, blijft Saskia ondertussen stevig verankerd in het hier en nu. Ze citeert uit het UB om haar punt te maken: "Het leven is niet meer dan een dagtaak - doe het goed" (pagina 556). Het UB vertelt ons veel over het verleden en over wat ons te wachten staat, maar alles wat we hebben is vandaag... De door Saskia aan de dag gelegde nuchterheid kenmerkt meer lezers van het UB, die over het algemeen wars lijken van 'spiritueel gezever en gezweef'. Neem Winston, die onder al het prachtigs dat het UB hem aan kennis, inzicht en wijsheid aangereikt heeft en in weerwil van de tranen waartoe het boek hem meermaals geroerd heeft, toch ook stoïcijns blijft: "Voor mij is het een gegeven dat boeken van welke stroming of welke inhoud dan ook, niet meer en niet minder zijn dan middelen om een hoger 'levensdoel' te kunnen stellen en te behalen. Een boek of een leer kan volgens mij nooit een doel op zich zijn, maar slechts een middel tót of wegwijzer náár."

Thuis

Een persoonlijke observatie van de schrijver dezes: Het UB valt, misschien het vierde deel over het leven van Jezus daargelaten, op door zijn feitelijke en nuchtere grondtoon. Toch staat dat een diepe geraaktheid door en beleving van het boek allerminst in de weg. De tranen van Winston passeerden al even de revue, evenals het zorgeloze van Nelly en de verwondering van Ellen. Om dit artikel waardig af te sluiten, kan ik me, als hoofdredacteur van een magazine over het buitenzintuigelijke, echter geen subliemer slotakkoord wensen dan Anna's relaas over haar opneming in de oneindig boeiende, inspirerende en liefdevolle wereld van Urantia: "Het gebeurde tijdens een samenzijn in Berlijn. Na het lezen van een passage uit het boek, kreeg ik een soort visioen. Een groot besef was daar en plots stond er een immens grote gouden Jezusfiguur voor me, met zijn armen uitnodigend wijd gespreid. Alsof hij met een hartelijke stem zei: 'Kom maar mijn kind, je bent welkom...'. Zijn gezicht was liefdevol neutraal. Opmerkelijk waren de buitenproportioneel grote handen en voeten, afgetekend tegen een diepblauwe achtergrond. Ik voelde een hevige kracht op m'n borstkas drukken. Alsof ik ergens van doordrongen moest worden. En tegelijkertijd voelde ik >

zo'n zinderende eindeloze ruimte, zo'n vrijheid. Een gevoel van intens welkom zijn, thuishkomen op zielniveau. Ik diende ergens van doordrongen te worden, mocht door een poort, terwijl ik geheel vrij was dit ofwel vrijwillig te ondergaan ofwel onmiddellijk te stoppen. Wat er precies gebeurde, daar op die hotelkamer in de Duitse hoofdstad? Zoals ik het ervaren heb, trad ik binnen in het 'Koninkrijk

Gods'. Wellicht een zegening, wie zal het zeggen... De dag erna bezochten we de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Daar hing een gigantische gouden verbeelding van Jezus, met immense handen en voeten, tegen een diepblauwe achtergrond. De tranen liepen over m'n wangen. Ik was 'thuis!...' •

Het UB & de Bijbel

Het verhaal van Jezus van Nazareth, zoals verteld in het UB, wijkt op vele punten af van de traditionele versies in de Bijbelboeken van Het Nieuwe Testament. Het vult bovendien talloze leemten op over onze kennis van deze bijzondere man, wiens naam in het UB Michaël van Nebadon luidt. Deze Michaël, een goddelijk wezen, zou zeven jaar vóór het begin van onze jaartelling op 21 augustus als Jezus op onze aarde geboren zijn. Zijn missie was het om, naast vervolmaking van zijn eigen spirituele ontwikkeling, na eerdere openbaringen opnieuw de heerschappij van de Universele Vader te verkondigen en een kosmische rebellie onder leiding van de gevallen 'engelen' Lucifer, Satan en Caligastia te beëindigen. We lezen over Jezus' kindertijd, jeugd, zijn vroegste reizen, zijn persoonlijke en openbare werk, de keuze en de opleiding van de twaalf apostelen, zijn berechting, dood en wederopstanding. Zo komen we grote zaken te weten, zoals dat Jezus niet voor onze zonden gestorven is en dat hij bewust nauwelijks wonderen verrichte. Maar ook schijnbare triviale zaken verlevendigen zijn levensgeschiedenis: Jezus zou harp gespeeld hebben, een uiterst bekwaam botenmaker zijn geweest en overdag de bloemen en 's nachts de sterren bestudeerd hebben. Ook op andere

Bijbelse geschiedenissen werpt het UB een volledig nieuw licht. Duidelijk wordt dat de mens op aarde geplant of geplaatst is door kosmische wezens die daartoe de middelen hadden en dat de menselijke lichamelijke en geestelijke vooruitgang door hen vervolgens op de voet gevolgd werd. Daar waar nodig geacht, werd ook actief ingegrepen. Zo zijn Adam en Eva (niet de eerste mensen op aarde, dat waren volgens het UB Andon en Fonta een miljoen jaar eerder) zo'n 38.000 jaar geleden op aarde in een speciaal daartoe gecreëerde 'tuin' geplaatst om de mens biologisch en spiritueel te verheffen.

Uit het UB (pagina 2090): 'De tijd is rijp om getuige te zijn van de figuurlijke opstanding van de mens Jezus uit zijn grafombe te midden der theologische tradities en godsdienstige dogma's van negentien eeuwen... Jezus van Nazareth dient niet langer te worden opgeofferd, zelfs niet aan de prachtige voorstelling van de verheerlijkte Christus. Welk een transcendente dienst zou het zijn, als door deze openbaring de Zoon des Mensen zou worden herwonnen uit het graf van de traditionele theologie, en als de levende Jezus zou worden aangeboden aan de kerk die zijn naam draagt en aan alle andere godsdiensten!'



Meer informatie...

Van Areke van Tuijl, de kersverse voorzitter van *Stichting Urantia Nederlandstalig* die het UB sinds 2010 bestudeert ("Het heeft me innerlijke rust, spirituele ontwikkeling en bovenal een enorme vreugde gebracht"), ontvingen we per mail de volgende informatie voor mensen die geïnteresseerd zijn in het boek en/of meer willen weten: 'In 2006 werd de *Stichting Urantia Nederlandstalig* opgericht. Wij zijn een non-profit organisatie zonder leden. Het belangrijkste doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van studie en verspreiding van kennis over het UB. Dit doen wij via informatie op onze website (www.urantia.nl), door het uitbrengen van een nieuwsbrief en het organiseren van een jaarlijkse conferentie. Naast deze taken onderhouden we nauwe banden met andere organisaties die zich inzetten voor het UB, zoals de *Urantia Association International* en de *Urantia Foundation*. Laatstgenoemde is uitgever van het UB en is in 1950 opgericht om de beheerder te zijn van de ongeschonden tekst van het UB. Op hun website (www.urantia.org) is het boek in vele talen te lezen. Voor vragen kan men altijd rechtstreeks bij ons terecht via het contactformulier op onze site. Het boek is in zijn fysieke vorm alleen online te bestellen via www.heturantiaboek.nl.' De website van Saskia Praamsa, met veel verhelderend beeldmateriaal, is www.heturantiaboek.com. Tot slot: in de *Play Store* op je mobiele telefoon zijn apps beschikbaar waarmee je het gehele UB lezen ofwel beluisteren kunt.

Op www.paravisiemagazine.nl lees je meer testimonials over het UB.

Paginaverwijzingen in dit artikel corresponderen met de Nederlandstalige uitgave van het UB.