
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van 15 september. We hopen dat je deze weer met veel plezier zult lezen. En wij hopen dat je volop hebt kunnen genieten van de zomerperiode die achter ons ligt, in het vooruitzicht dat óók de herfst zijn charmes heeft.

Verheugend zijn de nieuwe lezers van onze Nieuwsbrieven, die zich hebben aangemeld via onze website www.urantia.nl of die zich als bezoeker van de Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus hebben aangemeld. Van harte welkom.

Op 21 augustus hebben we weer de geboortedag van Michaël van Nebadon op Urantia gevierd, die incarneerde als Jezus van Nazareth, nu 2024 jaar geleden. Helaas was een flink aantal trouwe bezoekers van voorgaande jaren door diverse omstandigheden verhinderd. Verheugend was het grote aantal bezoekers dat deze dag voor de eerste

keer heeft bezocht, met name uit Belgisch- Vlaanderen.

In deze Nieuwsbrief geeft Karen Huigsloot uitgebreid verslag van deze geslaagde dag. Karen geeft ter verheldering een prachtig resumé waardoor het kader van de presentaties en de rode draad mooi verwoord worden.

innovatieve 'pilot'

Veel dank is verschuldigd aan de sprekers tijdens deze dag en aan de programmacommissie die in voorbereiding op de conferentie in 2018 de innovatieve 'pilot' van de Urantiadag tot een succes heeft gemaakt. Hierdoor is een basis ontstaan voor de invulling van de programmering voor volgend jaar. Ook dank aan allen die via de tijdens deze dag gehouden enquête hun veelal positieve reacties hebben gegeven.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Noteer alvast in jouw agenda: De Urantia ontmoetingsdag is volgend jaar op dinsdag 21 augustus 2018.

de 10^e Internationale conferentie

We informeren je verder over [de 10^e Internationale conferentie van de Urantia Association](#) in 2018. Mocht je de conferentie willen bezoeken dan geldt hierbij een dringende oproep dit zo snel mogelijk te doen. Het betreft hier het zich registreren zowel als het boeken van de kamers.

Frank van Rooij levert deze keer zijn bijdrage aan de Nieuwsbrief met een bijzondere vergelijking hoe de hedendaagse mens op vele punten dezelfde weg bewandelt als de eerste mensen, Andon en Fonta. Met dank aan Frank.

Aansluitend aan de bijdrage van Frank de **Ter overweging ...** met een verslag over het verdere verloop van Andon en Fonta in hun 'morontia-opklimming'.

Pato Banton en zijn vrouw Antoinette zullen de Masters of Ceremony zijn tijdens de conferentie volgend jaar (zie vorige Nieuwsbrief). In plaats van een afsluitend gedicht kunt je een bijdrage lezen van Pato Banton: **Goed nieuws voor God's kinderen**. Een nadere kennismaking met Pato met o.a. zijn zoektocht naar God, kun je bekijken door het aanklikken van de link onder Goed nieuws voor Gods kinderen.

Namens het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig wens ik je veel leesplezier toe en ... hopelijk ontmoeten we elkaar volgend voorjaar tijdens de conferentie.

Met hartelijke groet,

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

Verslag Urantiadag 21 augustus 2017



URANTIADAG 2017

Na een welkomstwoord door de voorzitter Jaap Terra en een toelichting op de ontwikkelingen rond de internationale conferentie in 2018, gaat Karen Huigsloot in op het programma en de werkwijze van de dag. De lezers van de nieuwsbrief waren uitgenodigd om een presentatie te houden van tien minuten over een door hen zelf gekozen passage uit het Urantia Boek. Hierbij werd wel gevraagd een passage te kiezen uit de beschrijving van het leven van Jezus vóór zijn doop.

zuiver menselijke loopbaan

Die periode werd gekozen omdat het leven voor zijn doop kan worden gezien als zijn zuiver menselijke loopbaan, terwijl zijn leven na zijn doop een meer goddelijke fase van de zelschenking is [(1492.7) 134.7.7]. Voor zijn doop is hij dus werkelijk een mens onder de mensen, een mens die ons tot voorbeeld strekt en die ons kan inspireren bij onze keuzen in het dagelijks leven.

En dat heeft hij ook gedaan! Vijf presentatoren hebben een inleiding gehouden over een passage die hen helpt

bij dagelijkse worstelingen of vraagstukken. Aansluitend op elke presentatie werd in groepen het thema verder uitgediept aan de hand van verschillende vragen / opdrachten van de presentatoren en het uitwisselen van eigen ervaringen met het behandelde thema.

Barmhartigheid en gerechtigheid: Hoe doe ik dat in mijn leven?

Door: Ria Sprenger

De eerste presentator werd geïnspireerd door een passage uit [verhandeling 133](#) waarin wordt verteld over een ontmoeting van Jezus en Ganid met twee jongens die vechten. Nadat Jezus heeft ingegrepen ontstaat er een discussie over barmhartigheid en gerechtigheid en vanuit die discussie valt veel te leren: “Ganid, de barmhartigheid moge ruim zijn, maar rechtspraak is nauwgezet” [(1468.4) 133.1.2]. Hoe doen wij dat in ons leven, daar waar wij ongerechtigheid menen te zien, passen wij dan barmhartigheid toe of laten wij ons tot vermeende gerechtigheid



verleiden? Een mooie, eerlijke presentatie die in de groepen tot verdiepend inzicht leidde.

Rebecca

Door: Frank van Rooij

De tweede presentator was diep geroerd door het leven van Rebecca. Deze Rebecca, die met Jezus wilde trouwen, overwon haar verliefdheid om Jezus te dienen, de rest van haar leven [[\(1402.4\) 127.5.1](#)]. Aan de hand van twee citaten gaat de presentator in op iemands bestemming [[\(1403.3\) 127.5.5](#)], ook speciaal die van Jezus en op het volgen van het pad waartoe iemand zich geroepen voelt [[\(1403.4\) 127.5.6](#)], in dit geval Rebecca.

Hij zet deze ontroerende dienstbaarheid tegenover het in ons tijdperk in zwang zijnde : 'je eigen ding doen' of 'bij mezelf blijven'. Hoe lastig is het om je eigen keuzes trouw te zijn zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen? Hoe kun je die twee combineren? Verdiepende vragen, levendige gesprekken.

Na een lunchpauze, waarin de zon begon te schijnen, en het mogelijk was om buiten van het heerlijke weer te genieten, kregen wij nog drie presentaties.

Medemensen liefhebben; hoe doe je dat?

Door: Ina Terra

Oprechte interesse, vragen stellen en luisteren zonder oordeel. Jezus leert ons wat de essentie van broederliefde is [[\(1098.1\) 100.4.4](#)]. Maar lukt het ons zelf in de dagelijkse praktijk?

Op ontroerend openhartige wijze laat de presentator ons zien welke valkuilen zij is tegengekomen bij oprechte interesse ontmoeten of juist missen, en het oprecht interesse tonen aan anderen. Zij neemt ons mee op haar zoektocht naar antwoorden en vindt die in verschillende citaten uit het Urantia Boek. Vervolgens vertelt zij ons hoe zij de gevonden antwoorden probeert toe te passen en hoe dit een weg van vallen en opstaan is. Haar leidraad in lastige situaties is nu 'Wat zou Jezus gedaan hebben?'

De gepresenteerde situaties zijn voor velen herkenbaar, wat in de levendige gesprekken in de groepen tot uiting komt.

Jezus en de Wil van de Vader

Door: Erwin

Wat was de rol van de Wil van de Vader in het leven van Jezus?

Als een mens uit dit gebied, bracht Jezus aan God de grootste van alle offeranden: de heiliging en toewijding van zijn eigen wil aan de majesteitelijke dienstbaarheid van het doen van de goddelijke wil. [[\(2088.5\) 196.0.10](#)]

Dit citaat was de inspiratie van de vierde presentator om het voorbeeld van Jezus te volgen. Hij geeft op volstrekt integere en eerlijke wijze een toelichting op zijn motivatie en zijn wijze van handelen in het leven. In de groepen worden daarom levendig ervaringen uitgewisseld over het belang van de Wil van de Vader en het achterhalen van Zijn Wil in het dagelijks leven.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

'Het besef van eenheid' een wegwijzer op het pad naar huis

Door: Winston Lucassen

Wat betekent 'Het besef van eenheid' van alle dingen en de bevestiging hiervan door Jezus, zoals is gemeld in het Urantia Boek. Deze presentator begint met zijn ervaring, waarin hij zich in een flits bewust wordt van deze eenheid. Met dit besef komt ook het inzicht in veel zaken die hij eerder niet begreep. Hij vertelt wat deze eenheid betekent voor onze onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, hoe wij daarin elkaar beïnvloeden en daar verantwoordelijkheid voor dragen en hoe hij op een geheel nieuwe wijze naar het begrip 'schuld' kijkt. In het Urantia Boek vindt hij bevestiging van deze eenheid in verschillende citaten.

Ook deze presentatie gaf veel stof tot gesprekken in de groepen.

Met deze opzet van de dag en deze vijf zeer persoonlijke presentaties was de Urantiadag 2017 een warme en inspirerende dag, waar bezoekers open stonden voor én gestimuleerd werden tot het verbinden van de teksten uit het Urantia Boek met de werkelijkheid van alle dag.

De dag was een oefening in het leren zien waar Jezus ons als leidend voorbeeld de weg wijst, hoe wij de problemen van ons leven tegemoet kunnen treden en we leerden van elkaar dat zijn voorbeeld volgen niet altijd makkelijk is. Maar ook, dat, en nu citeer ik Winston: dat ieder moment het meest briljante moment is om gewoon weer opnieuw te beginnen en verder te gaan.

Karen Huigsloot

De 10^e Internationale Conferentie van de Urantia Association International in Nederland op 12 – 15 april 2018

De voorbereiding voor de 10^e Internationale Conferentie van de Urantia Association draait op volle toeren en we liggen goed op schema. In vorige Nieuwsbrieven hebben we je steeds op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Zie hiervoor: www.uai2018.org.

De conferentie in 2018 wordt momenteel wereldwijd gedeeld op o.a. social media en in nieuwsbrieven die in diverse landen naar hun aangesloten lezers worden gestuurd. We worden óók op een mooie wijze ondersteund door de nieuwsbrief Tidings van de Urantia Association International. Zie hiervoor: [Tidings – September 2017](#).

Ook op Facebook en andere social media wordt ruimschoots aandacht besteed aan deze voor Nederland zo bijzondere gebeurtenis.

Vrijwilligers gevraagd

Na afloop van de Urantia ontmoetingsdagen in 2016 en 2017 heeft een aantal bezoekers zich via een enquête formulier aangemeld te helpen tijdens de conferentie. Mocht je als lezer van onze Nieuwsbrieven deze ontmoetingsdagen niet hebben bezocht en toch een steentje

wilt bijdragen aan de conferentie, dan is jouw hulp van harte welkom.

We denken hierbij aan:

- Het ontvangen van gasten op Schiphol op 11 april en/of 12 april.
- Het zich beschikbaar stellen als Transport Coördinator voor de gasten die de conferentie bezoeken.
- Administratieve hulp in het conferentieoord bij aanmelden/inchecken van binnenkomst gasten.
- Beheers je de Engelse-, Duitse-, Franse- of Spaanse taal en vind je het leuk om internationale gasten tijdens de conferentie te woord te staan? Je bent van harte welkom.
- Het zich beschikbaar stellen als medewerker van de Registratie Coördinator.
- Het zich beschikbaar stellen als medewerker voor het begeleiden van het kinderprogramma, of kent u iemand die tegen vergoeding kinderen wil begeleiden tijdens de conferentie. (Kleuterleidster met diploma)
NB: Ouders zijn tijdens de conferentie zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Misschien heb je talenten die hierboven niet zijn genoemd en wil je je hiermee



stichting **URANTIA** nederlandstalig

inzetten voor de conferentie, laat het ons weten. Mocht je nog vragen hebben over een vrijwilligersfunctie, neem gerust contact op via: info@urantia.nl.

Begin september heb je in een e-mail van ons kunnen lezen dat de datum van de

mogelijkheid te profiteren van de **Vroeg-Boek-Korting** is verlengd tot 1 oktober. De inhoud van deze e-mail wordt onderstaand opnieuw geplaatst.

Goed nieuws voor bezoekers van de 10^e Internationale Conferentie van de Urantia Association International

De voorbereiding voor de 10^e Internationale Conferentie van de Urantia Association draait op volle toeren en we liggen goed op schema.

Het thema van de conferentie is:



Zoals je in onze Nieuwsbrieven hebt kunnen lezen wordt deze conferentie gehouden van donderdag 12 april tot en met zondag 15 april 2018 in:

HN Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout

Speciaal voor deze conferentie is onze website ontwikkeld waar jij je kunt registreren, jouw hotelboeking doen en nieuwe informatie kunt inwinnen in aanloop naar de conferentie: www.uai2018.org.

Gelijktijdig met deze conferentie is er de opening van de vernieuwde Keukenhof en het Bloemencorso in Noordwijk. Meer dan een miljoen bezoekers uit de gehele wereld zullen deze activiteiten bezoeken en de hotel accommodaties zullen daarom naar verwachting snel volgeboekt raken.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Voor onze conferentie hebben we een ruim aantal kamers kunnen reserveren. We mogen ons nu al verheugen op een groot aantal aanmeldingen met daarbij een gelijk opgaand aantal reserveringen van de hotelkamers. Dagelijks komen er steeds weer nieuwe aanmelding binnen. Een verheugende ontwikkeling!

Degenen die zich nu reeds hebben aangemeld, hebben gebruik kunnen maken van het voordeel van de **vroeg-boek-korting** van € 75,-- welke tot 1 september geldig was.

Let op: de vroeg-boek-korting is verlengd tot 1 oktober aanstaande!

Er is goed nieuws voor je als je nog niet geboekt hebt en toch van plan bent de conferentie te gaan bezoeken. We hebben als bestuur van de SUN besloten de termijn van de vroeg-boek-korting te verlengen tot 1 oktober aanstaande, om je in de gelegenheid te stellen je toch vroegtijdig en voordelig te kunnen aanmelden en tevens een garantie hebt voor jouw overnachtingen in NH Conference Centre Leeuwenhorst.

Nog even alles op een rijtje ...

Jouw deelname aan de conferentie bedraagt nu bij aanmelding vóór 1 oktober € 250,--. (Na 1 oktober vervalt de vroeg-boek-korting van € 75,-- en wordt het bedrag dus € 325,--).

Hierbij is inbegrepen:

- Het bijwonen van de conferentie vanaf donderdagavond tot en met zondagmorgen waarbij de beste sprekers aan het woord komen. In het verdere verloop naar de conferentie gaan we je hierover nader informeren;
- Tijdens de conferentie koffie/thee of water;
- Vrijdag en zaterdag een uitgebreide lunch;
- Op donderdag, vrijdag en zaterdag een drie-gangen diner;
- Een concert van Iris Kroes;
- Een optreden van Pato Banton en Antoinette Hall;

Let op: Het deelnamebedrag is exclusief overnachtingen en ontbijt. Voor de hotelovernachtingen hebben we met NH Conference Centre Leeuwenhorst óók concurrerende prijsafspraken gemaakt.

Creditcards

Voor het boeken van de deelname aan de conferentie alsmede de hotelovernachtingen gebruik je de website www.uai2018.org. Het betalen van de boeking kan alleen als je in het bezit bent van een creditcard (met bijbehorend 16-cijferig nummer).

Indien je **niet** in het bezit bent van een creditcard, dan hoeft dit geen probleem te zijn. Het bedrag voor deelname aan de conferentie van € 250,00 (tot 1 oktober) kun je óók overmaken op onze rekening die we speciaal voor deze conferentie hebben geopend:



stichting **URANTIA** nederlandstalig

IBAN: NL57 TRIO 0391 1776 05
(Triodos bank)
BIC: TRIONL2U
T.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig
O.v.v.: Deelname conferentie 2018

Indien je de overnachtingen en het daarbij behorende ontbijt wilt boeken, kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor de conferentie Yvonne Alkemade. Zij is bereikbaar via:

E-mail: y.alkemade@nh-hotels.com
Tel.: +31252378448

Let op: In tegenstelling tot boekingen met creditcards dienen de consumpties welke u gebruikt buiten de conferentie contant te worden afgerekend. Bij jouw inchecken bij aankomst in het hotel kun je de kosten van de overnachtingen en het ontbijt per pin betalen.

Reageer dus snel als je deze bijzondere conferentie wilt bezoeken!

Namens het bestuur van de SUN,

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN)
✉: info@urantia.nl
☎: 06-25468368



Sonta-an en Sonta-en en de moderne mens gaan dezelfde weg



Toen ik het verhaal nog eens herlas van Andon en Fonta overkwam mij een misschien wel verrassend inzicht. Er zit bijna een miljoen jaar tussen de geboorte van *wil* bij “bemind door moeder” en “bemind door vader” aan de ene kant en de wilskracht van de moderne mens aan de andere kant. Toch zie ik vooral een grote overeenkomst, een frappante gelijkenis en een wezenlijke zelfde opdracht van deze feitelijke voorouders van het hele mensdom en de moderne mens zelf. Mijn stelling wordt niet, dat we in miljoen jaar niet erg zijn opgeschoten.

Dappere voorouders

Integendeel. Maar wel wil ik zeggen is, dat het heerlijk is dat we meer gemeen hebben met onze oh-zo dappere voorouders dan ik dacht. Dat wilde ik u voorleggen. En dat doe ik aan de hand van een aantal wezenlijke wilselementen. (De ** in de tekst zijn dus van mij, want de originele Urantiaboek teksten, daar blijven we graag van af, het kan maar duidelijk zijn):

[\(712.1\) 63:2.1](#) Nadat Andon en Fonta het besluit hadden genomen om

naar het noorden te vluchten, werden ze een tijdlang overweldigd door angst, vooral door de vrees om hun vader en naaste familieleden onwelgevallig te zijn*. Zij stelden zich voor hoe ze door vijandige verwanten zouden worden aangevallen, en onderkenden aldus de mogelijkheid dat ze door hun stamgenoten, die al jaloers waren, gedood zouden worden. Als jonge kinderen had de tweeling het grootste deel van de tijd in elkaars gezelschap doorgebracht en daardoor waren ze nooit bijzonder populair geweest bij hun dierlijke verwanten van de stam der Primaten. Ze hadden hun positie bij de stam er ook niet beter op gemaakt toen ze een afzonderlijke, zeer superieure boomwoning bouwden**.

*De angst om onwelgevallig te zijn, om af te wijken.

**De moed om je nek uit te steken.

Andon en Fonta gaan in tegen de dominante cultuur, tegen de groepsdruk, tegen de wens en wil van hun vader met



name. Maar van wat een machtige invloed waren toen de groepsdruk, de moraal van de meerderheid, de alles dwingende en alles overheersende gedragsnorm. De verboden, de taboes, de sociale controle bepaalden toen zeker alle gedrag van allen. Het individu was niets. En deze intelligente broer en zus gaan er tegen in. Het scheelde dat ze samen waren, alleen was nog moeilijker geweest. Ze trekken veel samen op, wisselen ideeën uit, en beseffen, dat ze in hun talent, in hun mogelijkheden tegen gehouden worden. Maar de drang om zich te uiten, de drang om hun eigen weg te gaan is uiteindelijk vele malen groter.

Taboes

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik herken in onze tijden alles. Wij kunnen ons daar wat onze eigen vader misschien wat minder een voorstelling van maken, maar misschien wat meer buiten de stedelijke agglomeraties, wat meer in niet-westerse landen, nou alles is daar nog kinking alive. Maar ook nog steeds bij ons kom je alles tegen. Loskomen van de moraal van het ouderlijk huis, dingen doen tegen wat gebruikelijk is in jouw vriendenkring. De mening van de mensen minder belangrijk gaan vinden, je afzetten tegen oude opgelegde patronen, de groepsdruk weerstaan, je losmaken van de godsdienst van jouw ouders, taboes minder belangrijk vinden dan jouw eigen instinct/intuïtie, alles doen wat God verboden heeft, en niet alleen in de puberteit. Alleen de vrouwenstrijd al in alle landen ter wereld, ja dat is één van mijn stokpaardjes.

En wij, wij allen overwinnen de angst om onwelgevallig te zijn, om af te wijken en

gaan onze eigen weg als autonome individu.

Andon en Fonta gaan zelfs zover, dat ze een superieure boomwoning bouwen. Een superieure boomwoning, die dus niet werd gedeeld met de ander stamgenoten. Dit kan niet anders betekenen, dan dat de anderen dit niet konden bouwen, dat deze innovatie door de anderen niet begrepen werd en niet kon worden overgenomen. Dat zet kwaad bloed.

Is het nu zo wezenlijk anders? Daar is zelfs een mooie Nederlandse uitdrukking voor: je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken.

Dus dat gebeurt ook hier, lijkt me, en uitgebreid. Dingen doen die jaloezie wekken bij een ander. Een grandioos idee hebben en alleen maar tegen- en weerstand ondervinden op jouw werk. Zo zei ik laatst in een prettig gezelschap waar iedereen in reïncarnatie bleek te geloven, dat het concept me niet zo aansprak en dat het volgens mij niet klopte. Haha, de verbazing, de verontwaardiging, de bijna ijzige kilte die ontstond in de atmosfeer, oh jee, dat was een nieuw heilig huisje, ik raakte mensen aan hun basiswaarden.

Heilige huisjes

Had ik mijn mond moeten houden? Was ik dan minder moedig dan Andon en Fonta gebleken? Oh ik heb er met humor een gezellige draai aan gegeven hoor, zo belangrijk is mijn mening ook weer niet dat de hele sfeer verpest moet worden.

Maar in het algemeen, met moed en taboes en eigen wijsheid omgaan, nou, dan hebben we wederom een band met onze voorouders!



[\(712.2\) 63:2.2](#) In dit nieuwe huis in de boomtoppen namen ze ten slotte op een nacht toen ze door een hevig onweer wakker waren geworden en elkaar vol angst en innigheid omhelsd hielden, het definitieve besluit om weg te vluchten uit het woongebied van hun stam en de huizen in de boomtoppen*.

*Het besluit om hun eigen weg te gaan.

Dit besluit om naar het noorden te vluchten, ondanks alle risico's, ondanks de onzekerheid, ondanks de gevaren is heel wat. De veiligheid van de groep lieten zij achter en de vertrouwde in die boomtoppen bleek op den duur toch niet genoeg.

Vertrouwdheid

Wat was er dan sterker, wat dreef hen weg, wat deed hen het allerbelangrijkste besluit te nemen dat een mens kan nemen, namelijk zijn eigen weg gaan? Ze konden niet anders, iets in hen, en daar zal hun grotere intelligentie dan die van hun soortgenoten ook een rol in hebben gespeeld, deed hen besluiten, deed hen het grote doen en deed hen het benauwende en drukkende verlaten. En dat moet het besef van vrijheid geweest zijn, de behoefte om zich uit te drukken, de neiging om vrijheid belangrijker te vinden dan zekerheid, expressie van zichzelf belangrijker dan vertrouwde.

Ik weet hoe het met ons allen is. U herkent dit allen. Ook wij hebben in de puberteit, in relaties, op het werk of in de buurt deze zelfde overweging gemaakt: vind ik mijn vrijheid belangrijker dan mijn

vertroude zekerheid? Ga ik mijn eigen weg, neem ik een besluit tegen alle adviezen van iedereen in, doe ik iets toch, ondanks weerstand en tegenstand en waarschuwendes adviezen?

Ja, dat doen we allen, en als we het laten, gaat er iets verloren en iets wezenlijks in ons dood. We doen het, we kijken wel uit om het te laten.

[\(712.3\) 63:2.3](#) Ze hadden reeds een primitieve schuilplaats in de boomtoppen gemaakt op ongeveer een halve dagreis afstand naar het noorden. Dit was hun geheime, veilige schuilplaats gedurende de eerste dag dat ze weg waren uit de wouden die hun thuis waren geweest. Ondanks het feit dat de tweelingen even dodelijk bevreesd waren als de Primaten om 's nachts op de grond te verkeren, trokken ze er kort voor de nacht viel op uit voor hun lange tocht naar het noorden. Het eiste ongewone moed om deze nachtelijke reis te ondernemen, zelfs bij volle maan, maar ze waren terecht tot de conclusie gekomen dat ze zo minder kans liepen door hun stamgenoten en verwanten gemist en achtervolgd te worden*. En kort na middernacht bereikten ze dan ook veilig hun van te voren gereedgemaakte schuilplaats.

*Een onorthodoxe strategie te volgen.

In de nacht en op de grond wegtrekken, echt voor een primaat is er geen groter gevaar. En Andon en Fonta deden dat en ze deden dat ook nog op zo'n wijze dat niemand wat kon ontdekken, en ze planden een snelle vlucht, waardoor ze



niet gepakt zouden worden. Ze vluchtten vroeg in de nacht, over de grond en hadden een eind verderop een tussenstop gearrangeerd. Bijdehante voorouders zou ik zeggen.

Twoe primitieve halfapen

Maar nu komt mijn grootste verbazing: zijn ze ons niet eigenlijk zeer nabij, zijn die twee primitieve halfapen, sorry dat ik het zo scherp formuleer, niet eigenlijk ons wezenlijk nabij? Alles is zo herkenbaar, alle ingrediënten van hun innerlijk avontuur, hun wilsbesluiten, hun eigenwijsheid, hun bewuste afwijken van de groepsnorm, hun eigengereidheid, zijn deze eigenschappen niet zeer herkenbaar?

En daarom merk ik verbaasd op, dat we mogelijk misschien verder zijn in onze intellectuele capaciteiten, misschien meer emotionele kleurrijkdom in ons wezen hebben ontwikkeld en zeker fysiek dichterbij het ideaalbeeld van de goddelijke mens gekomen zijn dan de half behaarde apen die Andon en Fonta waren.

Maar iets anders lijkt me veel wezenlijker en brengt ons daarom dichterbij onze primitieve voorouders dan we dachten, namelijk dat we beide aardbewoners zijn en door het bestaan van wil in ons leven een inwonende richter gekregen hebben en daardoor de buitengewone kans om goddelijke ingevingen te krijgen en het vermogen kregen om daar ook naar te luisteren. Hierdoor werden wij, zij onze voorouders en wij moderne

Veel wezenlijker

aardbewoners, mensen, van vrije wil en kwamen wij beiden dichterbij onze goddelijke gast en verwierven wij beiden de glorieuze mogelijkheid om de dood te overleven en een oneindige toekomst tegemoet te gaan, daar waar alle andere aardbewoners sterven en ophouden te bestaan.

Andon en Fonta zijn niet alleen onze primitieve voorouders, maar ook onze broeder en zuster.

Frank van Rooij

Ter overweging ...



De overleving van Andon en Fonta

[\(717.2\) 63:7.1](#) Andon en Fonta, de roemrijke grondleggers van het menselijk ras, ontvingen blijken van erkentelijkheid tijdens de beoordeling van Urantia na de aankomst van de Planetaire Vorst, en toen de tijd daarvoor was aangebroken gingen zij van het regime der woningwerelden over naar Jerusem, waar zij de status van burger verkregen. Hoewel zij nooit toestemming hebben gekregen om terug te keren naar Urantia, zijn zij wel op de hoogte van de geschiedenis van het ras dat zij hebben gesticht. Zij hebben getreurd over het verraad van Caligastia en zijn bedroefd geweest over het mislukken van de zending van Adam, maar waren buitengewoon verheugd toen zij de aankondiging ontvingen dat Michael hun wereld had uitgekozen als het toneel van zijn laatste zelfschenking.

[\(717.3\) 63:7.2](#) Op Jerusem werden zowel Andon als Fonta gefuseerd met hun Gedachtenrichter, evenals een aantal van hun kinderen, waaronder Sontad, maar de

meesten, zelfs van hun onmiddellijke nakomelingen, bereikten slechts fusie met de Geest.

[\(717.4\) 63:7.3](#) Kort na hun aankomst op Jerusem ontvingen Andon en Fonta toestemming van de Soeverein van het Stelsel om terug te keren naar de eerste woningwereld, en daar dienst te doen samen met de morontia-persoonlijkheden die de pelgrims uit de tijd van Urantia verwelkomen in de hemelse sferen. Zij zijn voor onbepaalde tijd bij deze dienst ingedeeld. In verband met deze openbaringen vroegen zij toestemming om groeten te zenden naar Urantia, maar dit verzoek werd hun wijselijk geweigerd.

[\(717.5\) 63:7.4](#) Dit nu is het relaas van het heldhaftigste en boeiendste hoofdstuk in de hele geschiedenis van Urantia, het verhaal van de evolutie, de strijd om het bestaan, de dood en de eeuwige overleving van de uitzonderlijke ouders van de ganse mensheid.

Goed nieuws voor God's kinderen



1. Wij zijn allemaal kinderen van God, broers en zusters en in God's familie is iedereen gelijk, ongeacht geslacht, kleur, klasse of geloof.
2. Om deel uit te maken van God's Eeuwige Spirituele Familie hoef je alleen maar oprecht Geloof en Vertrouwen te hebben in het feit dat je een kind van God bent.
3. Mocht je je schuldig voelen over dingen die je in het verleden verkeerd hebt gedaan, neem dan de drie volgende stappen:
 - a. Vertel je Hemelse Vader in gebed dat je oprecht spijt hebt.
 - b. Aanvaard Gods vergiffenis en vergeef degenen die jou benadeeld hebben.
 - c. Verheug je en begin opnieuw aan je spirituele reis, waarbij je in toenemende mate leert leven in liefdevolle harmonie naar Gods Wil.
4. De gave van het Eeuwige Leven is een 100% puur en werkelijk geïndividualiseerd Fragment van Gods Levende Geest, dat leeft in het bewustzijn van ieder mens die de mogelijkheid heeft om te kiezen tussen goed en kwaad.
5. Dankzegging, gebed, meditatie en eerbiedige gemeenschap met goddelijkheid, samen met liefdevolle dienstbaarheid aan de GEHELE mensheid, is de ware sleutel tot spirituele groei en maakt ons steeds meer gelijk aan onze Hemelse Schepper. Je spirituele leven delen (in nederigheid) en bidden met anderen, werkt inspirerend en is een zeker pad naar vrede op aarde.
6. Hoewel religies verdeeldheid veroorzaken, moet ieders religieuze keuze gerespecteerd worden, zolang het anderen geen kwaad doet. Religieuze groei is vaak nodig als basis voor spirituele groei en

(Vraag om Zijn wijsheid en ontvang deze)



uiteindelijk zal de 'Spirit of Truth' alle mensen verenigen die waarlijk op Gods Hogere Trillingen resoneren.

7. Tenslotte, ware religie is onze persoonlijke innerlijk relatie met onze Hemelse Vader en niemand kan ons scheiden van Gods Liefde!

Deze opkomende persoonlijke ervaring zal uiteindelijk leiden tot uitingen van waar geluk en innerlijke vrede, een groeiende honger naar meer waarheid en dorst, naar

hogere ethische en morele waarden, nederig zelfvertrouwen, onzelfzuchtige dienstbaarheid, toegewijde vroomheid, moedige loyaliteit, oprechte eerlijkheid, verlichte billijkheid, onsterfelijke hoop, betrouwbaarheid, vergevend geduld, liefdevolle vriendelijkheid, goede hartelijkheid en het genot van een nieuw leven van spirituele vrijheid!

In liefde verenigd,

Pato Banton

Klik op deze link om het Youtube filmpje van Pato te bekijken:

<http://www.ministerpatobanton.com/sermon/pato-banton-urantia-book-interview>