



Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Beste lezer van onze Nieuwsbrieven, hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van maart 2017. Hopelijk zult u deze weer met plezier lezen.

Wij informeren u weer over de 10^e Urantia Association International Conference in 2018 en de jaarlijkse ontmoetings- en studiedag op 21 augustus a.s. in Groot Kievitsdal.

Oók staat er een video klaar met opnames en foto's die gemaakt zijn tijdens de aansluiting van de SUN bij de Urantia Association International. Hierover verder meer in deze Nieuwsbrief.

Frank van Rooij komt deze keer met: *'De verzuchtingen en verontschuldigen van een druk man.'* Frank: "Op een bepaalde dag besepte ik, dat ik me erg had laten meeslepen door de waan van de dag en eigenlijk al dagen niet of nauwelijks aan God had gedacht."

De vaste rubriek 'Ter overweging' gaat over 'Morontia Mota'. De lagere niveaus

van Morontia-Mota lijken onmiddellijk aan te sluiten bij de hogere niveaus van de menselijke filosofie. Misschien de moeite waard om deze lange tekst eens in alle rust te lezen.

Afsluitend vindt u een gedicht van Dorrit Lanfers: 'Tevreden hart'.

Graag heet ik de nieuwe lezers van onze Nieuwsbrieven van harte welkom én ik dank degenen die de afgelopen periode contact met me hebben opgenomen over uiteenlopende aan het Urantia boek gerelateerde onderwerpen. Dit is erg waardevol!

Nogmaals veel leesplezier toegewenst.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

Informatie vanuit het bestuur van de SUN.



10^e Urantia Association International Conferentie in 2018

In onze vorige Nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat vanuit de Urantia Association International (UAI) het verzoek bij de Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) is gedaan om de 10^e Urantia Association International Conference in 2018 in Nederland te organiseren.

De UAI heeft besloten dat deze 10^e internationale conferentie in Europa zal gaan plaatsvinden.

Gezien de groei van het aantal lezers in Nederland en mede door de aansluiting bij de UAI als een 'National Association' in 2014 heeft men de Stichting Urantia Nederlandstalig gevraagd de organisatie van deze conferentie op ons te nemen. Op dit verzoek hebben we **JA** gezegd en we zijn constructief aan de slag gegaan om deze prachtige uitdaging succesvol te laten zijn.

Wat is er inmiddels te vertellen? Als hoofdtitel voor deze conferentie is gekozen: **Jesus as a Teacher**, met als

subtitel: **Are you ready to live His Teachings in the 21st Century?**

De conferentie zal worden gehouden van donderdagmiddag 12 april tot en met zondagmorgen 15 april 2018. Het Conferentiecentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout is als locatie gekozen. Dit conferentiecentrum voldoet aan alle door de UAI gestelde voorwaarden wat betreft overnachtingen, catering en conferentiefaciliteiten.

In ons voorstel naar de UAI was betaalbaarheid voor de bezoekers aan deze conferentie een belangrijk item. Het verheugt ons te vermelden, dat we ruimschoots onder de gestelde limiet zijn gebleven. Hierdoor is er voor zoveel mogelijk lezers de gelegenheid deze conferentie te bezoeken.

Tevens was daar de nadrukkelijke wens om makkelijk bereikbaar te zijn vanaf de internationale luchthaven Schiphol. Dit natuurlijk i.v.m. de gasten vanuit mogelijk alle werelddelen.



Met het Conferentiecentrum Leeuwenhorst is de afgelopen periode constructief en prettig overleg geweest. Men heeft met ons meegedacht en ons goede adviezen kunnen geven.

We zijn als bestuur van de SUN ons er terdege van bewust dat het organiseren van een dergelijk groot evenement de nodige risico's met zich meebrengt.

Binnen Leeuwenhorst zijn er voldoende locaties beschikbaar voor zowel de plenaire bijeenkomsten als voor diverse workshops. Conferentiecentrum Leeuwenhorst biedt óók volop gelegenheid voor informele ontmoetingen, gezellig samenzijn én ontspanning.

We hebben een ruim aantal kamers gereserveerd maar we kunnen niet garanderen, dat bij late aanmeldingen nog kamers beschikbaar zullen zijn. We kunnen niet inschatten wanneer dat zal zijn. U kunt bij vroegtijdige aanmelding (tot en met 31 augustus 2017) profiteren van een aantrekkelijke vroegboekkorting van **€75,-**.

Bij voldoende aanmeldingen van kinderen zal een kinderprogramma worden aangeboden.

Indien u van plan bent de conferentie te gaan bezoeken, wordt u verzocht dit te zo spoedig mogelijk te doen via de registratiemogelijkheid op de website* die hiervoor binnenkort wordt gelanceerd.

***Als lezer van onze Nieuwsbrieven zult u de link naar deze website binnenkort per email ontvangen.**

In deze periode van het jaar is de vraag naar hotelaccommodaties altijd bijzonder groot. Denk hierbij aan Keukenhof en het Bloemencorso in Noordwijk die jaarlijks tijdens de conferentiedata méér dan 1 miljoen bezoekers trekken.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een uitgebreide informatieve website die binnenkort online gaat. De teksten op deze website worden aangeboden in de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal.

Naast de sponsoring van de UAI en Truthbook heeft de SUN ook een eigen bijdrage toegezegd.

Inmiddels hebben we van trouwe lezers uit Nederland en Belgisch-Vlaanderen een mooi en hoopgevend bedrag ontvangen. Echter.... we zijn er nog niet en we doen hierbij een beroep op de andere lezers om een bedrag te doneren ter ondersteuning van deze conferentie.

Uiteraard is iedere klein of grote bijdrage zeer welkom.

IBAN: NL 57 TRIO 0391 1776 05
BIC: TRIONL2U
T.n.v.: Urantia Nederland
O.v.v.: UAI conferentie 2018

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Urantia ontmoetings- en studiedag op maandag 21 augustus



Evenals de laatste jaren wordt ook dit jaar weer de landelijke Urantia ontmoetings- en studiedag georganiseerd van lezers vanuit Nederland en Belgisch-Vlaanderen.

We vieren deze dag de geboorte van Michaël van Nebadon, geïncarneerd als Jezus van Nazareth op Urantia. 21 augustus valt dit jaar op een maandag en hopelijk zal dit voor vele trouwe bezoekers en nieuwe lezers geen beletsel zijn om te komen.

We hopen de stijgende lijn in bezoekersaantallen van de afgelopen jaren te mogen voortzetten.

In aanloop naar het thema van de Urantia Association International Conference in 2018: **Jesus as a Teacher** was in **2016** als hoofdthema en sub thema's gekozen:

Michaël van Nebadon: Zoon van God en Zoon des Mensen

- De status van Michaël voor zijn laatste zelfschenking

- De finale zelfschenking. Jezus zelf, zijn tweeledig doel, zijn zelfschenking opdrachten en restricties.
- De huidige positie van Michaël van Nebadon en de waarde van zijn zelfschenkingen voor deze planeet en het plaatselijk Universum.

Tijdens die bijeenkomst destijds op 21 augustus werd nader ingegaan op het aardse leven van Jezus gedurende Zijn 7^e zelfschenking en op Zijn status na Diens voltooiing hiervan.

Wat betreft de invulling van de onderwerpen voor dit jaar zult u in volgende Nieuwsbrieven nadere informatie ontvangen.

We willen verdere invulling geven aan de wensen van velen om én meer *interactief* én meer *innovatief* bezig te zijn op deze dag.

De vorige jaren is hier reeds de eerste aanzet tot gegeven, hetgeen door velen is gewaardeerd.



Evenals afgelopen jaren wordt de bijeenkomst weer georganiseerd in Landgoed [Groot Kievitsdal](#).

Groot Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de bossen van Landgoed Pijnenburg aan de weg tussen Baarn en Hilversum en is wijd en zijd bekend als één van de mooiste locaties in het hart van het Gooi.

Deelname en kosten

Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 55,--. Alle consumpties én lunch zijn hierbij inbegrepen.

Voor degenen waarvoor het deelnamebedrag een beletsel is, neem a.u.b. contact met ons op via info@urantia.nl. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Deelname vindt uitsluitend plaats na overboeking op rekeningnummer:

IBAN: NL82 TRIO 0781 4781 89
(Triodos bank)

BIC: TRIONL2U

T.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig

O.v.v.: 21 augustus 2017

U kunt zich alvast opgeven via: info@urantia.nl. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u per email een bevestiging van de inschrijving.

De dagindeling en het volledige programma ontvangt u uiterlijk begin augustus.

Wij als bestuur van de SUN zien ernaar uit u op maandag 21 augustus te begroeten.

Video: aansluiting van Stichting Urantia Nederlandstalig bij de Urantia Association International (UAI)



Vooraf:

Op 24 augustus 2014 is de Stichting Urantia Nederlandstalig een 'Local Association' geworden van de UAI. Hiervoor hadden elf Urantia Boek lezers uit Nederland en Belgisch-Vlaanderen aangegeven het Urantia Boek in zijn geheel te hebben gelezen en zich te conformeren aan de richtlijnen "voor aansluiting bij de UAI".

In november 2014 was het aantal van 30 lezers bereikt zodat een verzoek ingediend kon worden om te komen tot een 'National Association' binnen de UAI.

Dit verzoek is gehonoreerd en sindsdien mogen we als 'Urantia Association

International Stichting Urantia Nederlandstalig (UAISUN) mee besluiten over de te volgen koers van de UAI.

De video is klaar ...

Tijdens de officiële bijeenkomst op 24 augustus 2014 zijn video opnamen en foto's gemaakt. Deze zijn samengevat in een 'videopresentatie', die inmiddels is geplaatst op onze website.

Mocht u interesse hebben om deze samenvatting te willen bekijken dan kunt u deze vinden op de ["Presentaties" pagina van onze website](#).



De verzuchtingen en verontschuldigen van een druk man



Het was de laatste tijd voor mij een drukke tijd geweest. Op een bepaalde dag besepte ik, dat ik me erg had laten meeslepen door de waan van de dag en eigenlijk al dagen niet of nauwelijks aan God had gedacht. Ik had misschien wel eens bedankt voor iets of even kort aan God gedacht, maar vooral niet dus. Gewoon werelds en praktisch bezig geweest met werk en thuis en mensen en de waan van de dag zoals het nieuws en noem maar op.

Ik verzuchtte toen tegen God “sorry hoor, ik heb U verwaarloosd. Ik heb U gewoon in de kou laten staan” en ik schaamde me toen een beetje, omdat ik zo populair en vriendjesachtig sorry zei. Maar ik schaamde me vooral, omdat ik gewoon het bestaan van God in mijn leven ernstig had veronachtzaamd.

En dat bracht me natuurlijk op [verhandeling 110, §7. p. 1213/1214](#):

“Onder meer drong de Richter er op aan ‘dat hij mij getrouwer zijn oprechte medewerking moge

verlenen, dat hij met meer opgewektheid moge volhouden bij het verrichten van de taken waarvoor ik hem plaats, getrouwer moge zijn in het uitvoeren van het programma dat ik heb opgesteld, geduldiger de beproevingen onderga die ik heb uitgekozen, met meer volharding en opgewektheid het pad moge volgen van mijn keuze, en met meer nederigheid de erkenning moge ontvangen die hem wellicht zal toevallen ten gevolge van mijn onafgebroken inspanningen – wil aldus mijn aansporing aan de mens in wie ik woon overbrengen. Hem schenk ik de allerhoogste toewijding en liefde van een goddelijke geest. En zeg voorts tot mijn geliefd subject dat ik met wijsheid en kracht werkzaam zal blijven tot het allerlaatst, totdat de laatste aardse worsteling voorbij zal zijn: ik zal trouw zijn aan de mij toevertrouwde persoonlijkheid. Ik



spoor hem aan tot overleving te komen, mij niet teleur te stellen, mij niet de beloning te doen missen voor mijn geduldige, intense worsteling.”

Mensenkinderen. Wat een trouw, wat een geduld, wat een toewijding. En ik: ik gedroeg me als een oppervlakkige, nonchalante hork, die terloops nog even verzucht: “oh ja dat is waar, U bent er ook nog”.

Wat een labbekakkerige rotzooitrappert voelde ik me en ik nam me voor met meer aandacht, meer tijd, meer respect en meer liefde mijn persoonlijke richter te erkennen, te eren en te respecteren.

Maar wat me toen wel bezighield was het volgende:

Ik geloof echt dat God het fijn vindt, als we hem/haar niet zo bejegenen alsof God ver weg in de kosmos woont, die totaal te hoog en te onbereikbaar is voor ons.

Maar God behandelen als een vriendje van om de hoek, doen alsof God altijd bereikbaar en beschikbaar en afroepbaar is voor mijn persoonlijke wensen en nukken, dat lijkt me ook niet correct. Dus welke toon sla ik aan, als ik met God spreek?

Ik heb te doen met een vader, begrijp ik uit het Urantia boek. Maar wat voor vader dan? Een liefdevolle vader, vind ik. Maar ook een wijze vader, een almachtige

vader, een alwetende vader, maar welke toon sla ik dan aan?

Okay, dit is wel duidelijk: ik zeg zeker U.

Maar zeg ik: “God, ik moet U even spreken? Of zeg ik: “Mijn God, zou ik U iets mogen vragen?” of zeg ik: “Okay, we hebben een probleem samen, want mijn problemen zijn uw uitdagingen?” of zeg ik: “U bent mijn alles, mijn steun en toeverlaat, ik durf het bijna niet te vragen, omdat ik het al zo goed heb, maar mag ik toch iets vragen, ook al is het niet gepast?”

En toen schoot me ineens te binnen dat het niet uitmaakt. God is liefde, en luistert altijd naar ons en kijkt door onze onhandigheden heen naar onze intentie, onze goede bedoelingen, en de rest is eigenlijk niet belangrijk. Ik kan gerust zijn. We kunnen gerust zijn.

Maar deze zin blijft me zeer frapperen:

“Ik spoor hem aan tot overleving te komen, mij niet teleur te stellen, mij niet de beloning te doen missen voor mijn geduldige, intense worsteling.”

De geduldige intense worsteling van onze richter voor ons. Hoe kunnen wij mensen dit ooit begrijpen? Het stemt tot nederigheid en intense dankbaarheid.

Frank van Rooij



Ter overweging ...



Verhandeling 48: Het morontia-leven 7. Morontia-Mota

[\(556.1\) 48:7.1](#) De lagere niveaus van morontia-mota sluiten onmiddellijk aan bij de hogere niveaus van de menselijke filosofie. Op de eerste woningwereld is het gebruikelijk de minder gevorderde studenten te onderrichten door de methode der parallelie – dat wil zeggen dat in de ene kolom de eenvoudiger denkbeelden van de inhoud van mota worden aangeboden, terwijl in de tegenoverliggende kolom analoge uitspraken uit de filosofie van stervelingen worden aangehaald.

[\(556.2\) 48:7.2](#) Toen ik niet lang geleden een opdracht uitvoerde op de eerste woningwereld van Satania, was ik in de gelegenheid om deze methode van onderricht gade te slaan, en ofschoon ik u de mota-inhoud van de les niet mag voorleggen, is mij wel toestemming verleend om de achtentwintig uitspraken uit de menselijke filosofie vast te leggen, die door deze morontia-instructeur werden gebruikt als illustratiemateriaal

om deze nieuwe woningwereld-bewoners te helpen bij hun eerste pogingen om de betekenis en zin van mota te begrijpen. Deze illustraties uit de menselijke filosofie waren de volgende:

[\(556.3\) 48:7.3](#) 1. Een vertoon van gespecialiseerde kundigheid betekent nog niet het bezit van geestelijke capaciteit. Schrandigheid is geen substituut voor waar karakter.

[\(556.4\) 48:7.4](#) 2. Slechts weinigen leven in overeenstemming met het geloof dat zij werkelijk hebben. Onberedeneerde vrees is een van de voornaamste vormen van intellectueel bedrog die jegens de zich ontwikkelende sterfelijke ziel kunnen worden gepleegd.

[\(556.5\) 48:7.5](#) 3. Inherente capaciteiten kunnen niet worden overschreden: een halve litermaat kan nooit een hele liter bevatten. Een geest-denkbeeld kan niet



mechanisch in de matrijs van het materiële geheugen worden geperst.

[\(556.6\) 48:7.6](#) 4. Slechts weinige stervelingen durven ook maar bij benadering de som der persoonlijkheidstegoeden op te nemen, die door het gecombineerde dienstbetoon van de natuur en van genade tot stand zijn gekomen. De meeste verarmde zielen zijn waarlijk rijk, maar weigeren dit te geloven.

[\(556.7\) 48:7.7](#) 5. Moeilijkheden kunnen de middelmatigen uitdagen en de vreesachtigen verslaan, maar zij zullen de ware kinderen der Meest Verhevenen slechts stimuleren.

[\(556.8\) 48:7.8](#) 6. Voorrechten te genieten zonder misbruik, vrijheid te hebben zonder losbandigheid, macht te bezitten en standvastig te weigeren deze te gebruiken ter zelfverheffing – dit zijn de tekenen van hoge beschaving.

[\(556.9\) 48:7.9](#) 7. Blinde, onvoorziene ongelukken doen zich in de kosmos niet voor. De hemelse wezens verlenen echter geen bijstand aan het lagere wezen dat weigert naar zijn inzicht in de waarheid te handelen.

[\(556.10\) 48:7.10](#) 8. Inspanning brengt niet altijd vreugde voort, maar er bestaat geen geluk zonder intelligente inspanning.

[\(556.11\) 48:7.11](#) 9. Actie brengt kracht voort; gematigdheid mondt uit in charme.

[\(556.12\) 48:7.12](#) 10. Rechtschapenheid doet de harmonische akkoorden van waarheid klinken, en deze melodie vibreert door de gehele kosmos en wordt

zelfs door de Oneindige als zodanig herkend.

[\(556.13\) 48:7.13](#) 11. De zwakken doen zich te goed aan goede voornemens, maar de sterken handelen. Het leven is niet meer dan een dagtaak – doe het goed. Aan ons is de daad, de gevolgen zijn voor God.

[\(556.14\) 48:7.14](#) 12. De grootste ramp in de kosmos is nooit rampen gekend te hebben. Stervelingen verwerven alleen wijsheid door het ervaren van beproevingen.

[\(556.15\) 48:7.15](#) 13. Sterren worden het best waargenomen vanuit de eenzame isolatie van experiëntiële diepten, niet vanaf de verlichte, extatische bergtoppen.

[\(556.16\) 48:7.16](#) 14. Wek bij uw metgezellen de begeerte naar waarheid op; geef alleen raad als erom gevraagd wordt.

[\(557.1\) 48:7.17](#) 15. Gemaaktheid is de lachwekkende inspanning van onwetenden om wijs te lijken, de poging van de onvruchtbare ziel om rijk te schijnen.

[\(557.2\) 48:7.18](#) 16. Ge kunt geen geestelijke waarheid waarnemen totdat ge haar voelend ervaart, en vele waarheden worden niet werkelijk gevoeld, behalve in tegenspoed.

[\(557.3\) 48:7.19](#) 17. Ambitie is gevaarlijk totdat zij volledig gesocialiseerd is. Geen enkele deugd hebt ge waarlijk verworven totdat uw daden u deze waardig maken.

[\(557.4\) 48:7.20](#) 18. Ongeduld is vergif voor de geest; boosheid is als een steen die in een wespennest wordt geslingerd.



[\(557.5\) 48:7.21](#) 19. Angst moet worden opgegeven. De teleurstellingen die het moeilijkst zijn te verdragen, zijn de teleurstellingen die nooit bewaarheid worden.

[\(557.6\) 48:7.22](#) 20. Alleen een dichter kan poëzie ontwaren in het gewone proza van het alledaags bestaan.

[\(557.7\) 48:7.23](#) 21. Iedere kunst heeft de hoge missie om door haar illusies een voorafschaduwing te geven van een hogere universum-realiteit, om de emoties van de tijd uit te kristalliseren tot de gedachten der eeuwigheid.

[\(557.8\) 48:7.24](#) 22. De evoluerende ziel wordt niet goddelijk gemaakt door wat zij doet, maar door wat zij streeft te doen.

[\(557.9\) 48:7.25](#) 23. De dood heeft niets toegevoegd aan het intellectueel bezit of aan het geestelijk talent, maar hij heeft aan de experiëntiële status wel de bewustheid van overleving toegevoegd.

[\(557.10\) 48:7.26](#) 24. De bestemming der eeuwigheid wordt van moment tot moment bepaald door wat er in het leven van dag tot dag tot stand wordt gebracht.

De daden van vandaag zijn de bestemming van morgen.

[\(557.11\) 48:7.27](#) 25. Grootseheid ligt niet zozeer in het bezit van kracht, als wel in een wijs en goddelijk gebruik van dergelijke kracht.

[\(557.12\) 48:7.28](#) 26. Kennis kunt ge alleen bezitten door haar te delen; zij wordt behoed door wijsheid en gesocialiseerd door liefde.

[\(557.13\) 48:7.29](#) 27. Vooruitgang vereist ontwikkeling van de individualiteit; middelmatigheid streeft naar bestendiging door standaardisatie

[\(557.14\) 48:7.30](#) 28. De twistzieke verdediging van een propositie is omgekeerd evenredig aan de waarheid die zij bevat.

[\(557.15\) 48:7.31](#) Dit is de aard van het werk van de nieuwing op de eerste woningwereld, terwijl de meer gevorderde leerlingen op de latere werelden zich de hogere niveaus van kosmisch inzicht en morontia-mota eigen maken.



Tevreden Hart



De grootse uitdaging
is het leven te leven

De moeilijkste daad
is het leven onvoorwaardelijk lief te hebben

Het vreugdevolste moment:
een tevreden Hart!

Dorrit Lanfers