

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van november 2015. Speciaal een hartelijk welkom aan de lezers van het Urantia Boek die zich de afgelopen periode hebben aangemeld voor het ontvangen van onze Nieuwsbrieven. Veel leesplezier toegewenst!

Naast het lezen van het Urantia Boek heeft u te kennen gegeven ook op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen in Nederland en Belgisch Vlaanderen. We zijn blij met de groeiende belangstelling. En onze aansluiting binnen de UAI-gemeenschap begint ook vruchten af te werpen.

Vanuit het bestuur van de SUN is er volop nieuws te melden. U leest hierover in de Nieuwsbrief.

Op zondag 29 november wordt er op initiatief van Ria Sprenger weer een informele bijeenkomst georganiseerd in

Galerie de Molen in Wassenaar. Deze bijeenkomst wordt van harte door het bestuur van de SUN ondersteund.

Per 1 januari 2016 jaar wordt hoogleraar Sijbrand de Jong - een Nederlandse fysicus, werkzaam aan de Radboud Universiteit in Nijmegen - president van de CERN-raad in Genève, het instituut waar 3000 medewerkers en 6500 gast-wetenschappers de allerkleinst deeltjes onderzoeken om de allergrootste vragen over het universum, zoals over het ontstaan van leven, te beantwoorden. Deze benoeming is een felicitatie waard en het is een grote eer, die een Nederlandse wetenschapper ten deel valt. Gaat men misschien ontdekken waarvan [verhandeling 42](#) van het Urantia Boek óók melding maakt: de allerkleinste deeltjes - ultimatonen genaamd – die bepalend zijn voor de samenstelling van materie? Vol verwachting ...



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Dorrit Lanfers levert een bijdrage in de rubriek: "Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen en wat heeft het met mij gedaan?" Dorrit vertelt op een openhartige én persoonlijke wijze over haar ervaringen en de steun die ze mocht ondervinden vanuit het Urantia Boek. Bedankt Dorrit!

In deze Nieuwsbrief kunt u in een artikel van Frank van Rooij en het afsluitend gedicht van Aawee kennismaken met hun visie op het actuele vluchtelingen probleem. Ook wij als bestuur van de SUN worstelen - net als u en velen met ons - met dit grote probleem dat ons erg raakt.

De onderstaande Youtube video geeft in iets meer dan zes minuten een heleboel perspectief aan het probleem van Syrië en het Europese vluchtelingen probleem.

The European Refugee Crisis and Syria Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w>

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 15 januari 2016.

Ik wens u veel leesplezier.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig
(SUN, internationale naam: UAISUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

Informatie vanuit het bestuur



Het bestuur van de UAISUN brengt u graag op de hoogte van diverse activiteiten die de afgelopen periode hebben plaats gehad en verstrekt tevens enkele nuttige tips.

Onze website www.urantia.nl zijn aanpassingen verricht waardoor u deze nu nog beter kunt bekijken op uw smartphone en tablet. Met dank aan onze webmaster Marcel Peereboom.

Met regelmaat ontvangen we verzoeken van lezers van het Urantia Boek die zich willen aansluiten bij bestaande studiegroepen of een nieuwe studiegroep willen oprichten. Helaas kunnen we hen soms niet helpen omdat onderlinge afstanden vaak te groot zijn. Mocht u nog plaats hebben in uw studiegroep, laat het ons weten. Hierbij ook een oproep aan studiegroepen die nog plek hebben en die niet bij ons bekend zijn. Dat kan via info@urantia.nl.

Op onze website is een schematisch overzicht geplaatst van ons stelsel Satania, met als hoofdwereld Jerusem en de overgangs- en woningwerelden. Misschien een goede hulp bij het bestuderen van

verhandeling 45, 46 en 47. U kunt deze [hier bekijken](#).

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van de eer die ons te beurt is gevallen om de UAI Conferentie in 2018 te organiseren. Wij danken lezers van onze Nieuwsbrieven voor hun enthousiaste reacties. Men bood zelfs al hulp aan om deze conferentie tot een succes te maken.

In de toekomst gaan we zeker meer een beroep doen op lezers om ons te helpen bij dit grote evenement. Natuurlijk houden we u via de komende Nieuwsbrieven op de hoogte. Inmiddels is het bestuur bezig de eerste voorbereidingen te treffen voor de UAI Conferentie in 2018. Wij attenderen u op de website van de UAI. urantia-association.org Hierop vindt u interessante informatie over bijvoorbeeld het zoeken naar contacten met lezers van het Urantia Boek wereldwijd.

Ook de UAI-nieuwsbrief "Tidings" geeft veel informatie over wereldwijde activiteiten van aangesloten Urantia Associations. Check ook de website van de



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Urantia Foundation (www.urantia.org) !
Op deze website vindt u ook de tweemaandelijks "News Online" nu ook in de Nederlandse taal. Hiervoor dank aan één van onze Nederlandse lezers die deze taak eens per twee maanden plichtsgetrouw voor haar rekening neemt.

Veel lezers van het Urantia Boek hebben zich ook geabonneerd op de "Thought to Ponder", die men dagelijks per email kan ontvangen. Dit zijn korte teksten uit het Urantia Boek, die het waard zijn om even bij "stil te staan". U kunt zich hiervoor via de website van de Urantia Foundation opgeven.

Als nieuw onderdeel van onze toekomstige Nieuwsbrieven vindt u een

"SUN Thought to Ponder", met hierin een citaat uit het Urantia Boek die soms enige tijd nodig heeft om "te laten landen".

Leuk om te vermelden is, dat we regelmatig materiaal krijgen voor de vaste rubriek : "Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen en wat heeft het met mij gedaan" of "Mijn favoriete hoofdstuk". Onder de bezoekers van de Urantiadag van 21 augustus van de afgelopen jaren zijn er telkens lezers die hun bijdrage voor deze rubriek toezeggen en vervolgens hebben aangeleverd. Misschien heeft u deze ontmoetingsdagen nog nooit bezocht en vindt u het toch leuk mee te doen. U weet ons te vinden: info@urantia.nl. Uw bijdrage is van harte welkom!

Uitnodiging Urantia bijeenkomst in Galerie de Molen te Wassenaar op zondag 29 november



Op initiatief van Ria Sprenger wordt op zondagmorgen 29 november weer een bijeenkomst rond het Urantia Boek georganiseerd. Deze informele bijeenkomst wordt van harte ondersteund door het Bestuur.

Evenals voorgaande keren wordt aan een lezer van het Urantia Boek de gelegenheid gegeven een inleiding te geven over hetgeen hem/haar erg aanspreekt in het Urantia Boek. Hierna is er volop gelegenheid over het onderwerp van gedachten te wisselen. Oók is er voldoende tijd om andere lezers te ontmoeten.

Martin Hogervorst – een trouwe bezoeker van een studiegroep bij Ria Sprenger – heeft zich bereid verklaard om deze ochtend de inleiding te verzorgen. Martin belicht vanuit het Urantia Boek op eigen wijze het onderwerp “Humor”. In het

Urantia Boek wordt van het woordje “Humor” 55 maal melding gemaakt. Ook zal Martin zijn gitaar meenemen voor een muzikale omlijsting.

U bent van harte welkom. Deelname is gratis.

Nadere informatie:

Locatie : Galerie de Molen
Molenplein 10A
2242 HW Wassenaar

Datum : Zondag 29 november 2015
Aanvang: Ontvangst met koffie vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur start de bijeenkomst.

Einde : Om ± 13.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

U kunt zich aanmelden bij Ria Sprenger:
Mobiel 06-10262314 of per email:
riasprenger@gmail.com.

Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen en wat heeft het met mij gedaan?

Door: Dorrit lanfers



Wanneer aan mij gevraagd wordt: *hoe is het Urantia boek op je pad gekomen*, moet ik het exacte antwoord schuldig blijven. Gravend in mijn herinnering is het alsof het boek er zo ineens was. En dan bedoel ik: opgeslagen in mijn bestand op de laptop. Hoe het daar gekomen is weet ik echt niet meer, maar het zal me niet verbazen wanneer ik – zoals dikwijls - ook hier door mijn Vrienden naar toe werd geleid. Zij zullen mij zeker een krachtig energetische duw hebben gegeven omdat ik dergelijke grote bestanden normaal gesproken niet download (zeg dus nooit: nooit!).

Dit alles zal zich zo rond 2007 of 2008 afgespeeld hebben. Soms opende ik het bestand, scrolde met mijn muis door de enorme hoeveelheid tekst en bleef

intuïtief ergens steken om de desbetreffende passage of verhandeling te lezen. Maar op de een of andere manier werd ik niet werkelijk gegrepen door de teksten. De resonantie ontbrak.

Achteraf kan ik zeggen dat ik tot het ouderwetse soort boekenlezer behoor. Aan mij zijn e-readers niet besteed, ik moet een boek voelen met mijn vingers. Toen een cursiste mij mailde - ik schat in 2009 - dat ze nu het meest spectaculaire boek ooit gevonden had, wist ik direct: ze doelt op Het Urantia Boek.

Twee dagen later lag het boek voor mij. Terwijl mijn hart 'n sprongetje maakte, streek ik over het glanzende witte koft met de voor mij zo bekende drie blauwe concentrische ringen. En ik begon te lezen; eerst braaf vanaf het begin waarbij het



stichting **URANTIA** nederlandstalig

voorwoord direct een diepe indruk op mij achterliet. Later liet ik mij leiden door mijn hart en opende het boek op een willekeurige bladzijde en las de verhandeling(en).

Ik las in de ochtenduren, 's middags, voordat ik naar bed ging en het boek ging mee op reis in onze camper. Het Urantia Boek bevestigde 'n aantal eigen ervaringen die ik nooit met iemand deelde. Ook reikte Het Urantia Boek mij waarheden aan, die ik zelf in andere bewoording had kunnen opschrijven, maar nooit deed omdat ik wist dat ik niet begrepen zouden worden. Opgegroeid zonder christelijke of andere kerkelijke invloeden bezat ik mijn eigen, persoonlijke religie en mijn eigen, persoonlijk contact met God. HIJ was mijn steun en toeverlaat op deze koude, kille en geïsoleerde planeet. Vandaar mijn af en toe voor de buitenwereld onverklaarbare angst. Dikwijls sloot ik daarom Het Urantia Boek voor even om met gesloten ogen mijn emoties en ook mijn hersenen de kans te geven alles te verwerken. Het is tenslotte niet niks wanneer je eindelijk bevestiging, antwoorden, nieuwe inzichten en herkenbare informatie krijgt! Het gaf mij innerlijke rust.

Vele verhandelingen lees ik keer op keer: gewoon omdat ze mij raken, steun bieden en zeker diepere antwoorden schenken in mijn groei om God werkelijk te leren kennen. Met het maken van aantekeningen ben ik vrij snel gestopt, dan

was er nog 'n boek ontstaan. Daarvoor in de plaats bestudeer ik af en toe delen van de inhoudsopgave die mij een overzichtelijk beeld gegeven van feitelijk de hele schepping. Denk nu niet dat ik alles snap wat geschreven staat in Het Urantia Boek, maar dat is goed zo. Op de één of andere manier zal de informatie op diepere lagen zeker zijn weg vinden. Soms voelen verhandelingen als te technisch en laat ik ze voor wat ze zijn. Het lezen van de laatste dagen van Jezus op aarde rond Pasen heeft voor mij een geheel nieuwe toegevoegde waarde gekregen.

En Het Urantia Boek heeft mij vorig jaar - tijdens mijn eerste bezoek aan de jaarlijkse Urantiadag - twee bijzondere mensen, die ik mijn broeders mag noemen geschonken. Ook zij geven gehoor aan nog een onvervuld verlangen: onderwezen te worden in Goddelijke wijsheid.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Tot slot mijn favoriete verhandelingen 2 en 3: de natuur van God en de eigenschappen van God. Bemoedigend voor mij zijn onder meer de volgende passages:

[\(2096.8\) 196:3.32](#) De levens van sommige mensen zijn te groots en te edel om af te dalen tot het lage niveau van louter succes. Het dier moet zich aanpassen aan zijn omgeving, maar de religieuze mens transcendeert zijn omgeving en ontkomt langs deze weg, door dit inzicht van de goddelijke liefde, aan de beperkingen van de huidige materiële wereld. Dit begrip van

liefde doet in de ziel van de mens het bovenanimale streven ontstaan om waarheid, schoonheid en goedheid te zoeken; en wanneer hij deze inderdaad vindt, wordt hij verheerlijkt in hun omhelzing, hij wordt verteerd door het verlangen om hen te leven, om gerechtigheid te doen.

[\(2097.1\) 196:3.33](#) Raakt niet ontmoedigd: de evolutie van de mens vindt nog steeds voortgang, en de openbaring van God aan de wereld, in en door Jezus, zal niet falen.

Vluchtelingen in Europa, een welgesteld deel van de wereld

Door: Frank van Rooij



Met veel medelijden zie ik de vluchtelingen in bootjes, in de modder, in sporthallen. En vraag mij af, ook al doe ik niets af aan hun leed, “wordt het niet extreem opgeklopt door de massamedia en populisten?”

Ik houd erg van geschiedenis, die relativeert altijd wel de waan van de dag, de onrust van het moment, de emotionele beeldvorming dat het “nu wel alles heel erg is”. En dat is het niet, lijkt me. Oh, zeker wel voor de vluchtelingen, maar niet voor ons, in Europa. Het gaat om een honderdste procent van de bevolking of iets dergelijks. Volgens mij zijn er wel ergere dingen in Europa gebeurd.

Karel de Grote heeft in 800 Europa gekerstend. Wat denkt u, zou hij IS-methoden hebben gebruikt?

De Duitse Angelsen en Saksen hebben Engeland veroverd, en de Kelten, de Welsh en de Schotten overruled. Wat denkt u, denkt iemand er nog aan als men zegt het Angelsaksische Groot-Brittannië?

Twee miljoen Belgen die in de Eerste Wereld Oorlog naar Nederland vluchtten. Wat denkt u: heeft iemand er nog last van?

Wat dacht u van Hitler in de periode van 1930-1945, daar hoef ik niets mee over te zeggen?

Dus hoe erg is erg?

De huidige leiders van Europa hebben veel wijsheid nodig om adequaat en wijs om te gaan met de vluchtelingenstroom. Het is een niet onaanzienlijk deel van de bevolking, dat tegen is. Hebben deze mensen misschien weinig historisch besef



stichting **URANTIA** nederlandstalig

en dus waarschijnlijk de tijd tegen? Hebben ze hun hart niet op de goede plek? Zijn ze zelf werkloos en zoekende naar een woning? Wonen ze in een wijk waar al veel Nieuwe Nederlanders een stempel drukken op de sfeer? Zijn ze bevooroordeeld en welgesteld en onverschillig? Hebben ze slechte ervaringen gehad met Nieuwe Nederlanders? Zijn het orthodox gelovigen en ervaren ze vervreemding? Of ... laten ze zich gewoon leiden door angst, door beeldvorming in de massamedia?

Dat alles is mogelijk. Maar de leiders hebben er wel mee te maken.

Ik zou zeggen: het is een pittige situatie, sinds het beëindigen van de Tweede wereldoorlog 70 jaar geleden, de pittigste sindsdien.

Maar ik ga graag met u even terug naar het Urantiaboek

In [verhandeling 114, § 6.6. p. 1255/1256](#) staat:

“De engelen van de toekomst. Dit zijn de engelen die ontwerpen maken, die een toekomstige tijd beramen en plannen maken voor

de verwerkelijking van de betere omstandigheden die een nieuwe, vooruitstrevende dispensatie met zich mee zal brengen. Dit zijn de architecten van de opeenvolgende tijdperken. De groep die zich nu op de planeet bevindt heeft in deze functie dienstgedaan sinds de aanvang van de lopende dispensatie.”

We hebben op Urantia wel ergere dingen meegemaakt: het bijna uitsterven van het planetaire leven, op een kluitje na, in wat nu de Middellandse Zee heet. Het gevolgen van Lucifer, Satan en Caligastia. De teloorgang van Adam en Eva. Het instorten van het Romeinse rijk. De volksverhuizingen. De donkere middeleeuwen. Hitler.

Ach ik vertrouw maar op de huidige dispensatieperiode waar we inzitten, en op de deze hele lange periode werkzame Engelen van de toekomst. Ik vertrouw op onze inwonende Richters. Ik vertrouw op de kracht van Moeder Aarde. Ik vertrouw op het geweten van de mondiale mensheid. Het zal wel goed komen.

SUN: A Thought to Ponder



[\(551.2\) 48:5.7](#) De dingen die ge wel op aarde had kunnen leren, maar niet geleerd hebt, moet ge u nu eigen maken onder het toezien van deze getrouwe, geduldige leraren. Er zijn geen koninklijke wegen, er is geen kortere weg en er lopen geen gemakkelijke paden naar het Paradijs. Wat de individuele variaties op de route ook mogen zijn, ge leert de lessen van de ene wereld voor ge doorgaat naar een volgende; dit is althans het geval wanneer ge eenmaal uw geboortewereld hebt verlaten.

[\(551.3\) 48:5.8](#) Een der doeleinden van de morontia-loopbaan is om bij de overlevende stervelingen blijvend de sporen uit te roeien van zulke dierlijke trekken als aarzeling en uitstel, ontwijkend gedrag, onoprechtheid, het willen vermijden van problemen, onbillijkheid en gemakzucht. Het leven op de woningwerelden leert de jonge morontia-leerlingen al vroeg dat uitstel in geen enkel opzicht afstel betekent. Na het leven in het vlees staat de tijd niet langer tot uw beschikking als een techniek om bepaalde situaties te ontduiken of om onaangename verplichtingen te omzeilen.



Onderweg



Door: Aawee

Momenteel zijn er veel,
heel veel mensen
onderweg
gedreven door
angst, honger, bestaan
en nog veel meer...

Gedreven door
verdreven van
verketterd voor
en we weten dat
macht, geloof, overtuiging
hier debet aan is.

Vanuit onze stoel
niet te bevatten
niet mee om te gaan
en dat terwijl
dit juist zo noodzakelijk is!

Ook wij moeten
onderweg zijn
om er te zijn
voor deze andere
en die andere
en die...

want tenslotte
zijn wij allemaal
de ander van elkaar
en het durven
ont-moeten
is anders
onderweg zijn.

laat ons dus veel onderweg zijn.