

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Beste lezers van het Urantia Boek, hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van juli. Hopelijk zult u deze met veel plezier lezen. Graag willen we lezers van de Nieuwsbrief bedanken voor hun positieve reacties die we mochten ontvangen n.a.v. onze vorige Nieuwsbrieven. Een stimulans om met enthousiasme door te gaan.

Op vrijdag 21 augustus houden we weer onze landelijke ontmoetingsdag waarbij we de geboorte van Jezus van Nazareth vieren. Voor deze dag van studie en persoonlijke ontmoeting is als thema gekozen: "Morontia". U heeft inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen en we mogen ons nu reeds verheugen op de eerste aanmeldingen. In deze Nieuwsbrief besteden we opnieuw aandacht aan deze bijzondere dag.

U heeft nog een laatste mogelijkheid zich aan te melden voor de internationale UAI Conference in Canada. U leest hierover meer in deze Nieuwsbrief.

De onderlinge contacten tussen de Stichting Urantia Nederlandstalig (UAISUN) en de Urantia Association International (UAI) krijgen steeds meer gestalte en openen nieuwe wegen voor nauwere internationale samenwerking. Doordat we nu een "National Association" van de UAI zijn, kunnen we als Stichting Urantia Nederlandstalig optimaal de kansen en mogelijkheden benutten voor toekomstige internationale groei.

Op zondag 14 juni is de tweede bijeenkomst geweest in "Galerie de Molen" in Wassenaar. Een bijzondere bijeenkomst welke zeker een vervolg zal krijgen.

Graag willen we Frank van Rooij bedanken voor zijn vaste bijdrage in onze Nieuwsbrieven. Deze keer stelt Frank ons de vraag: "Hoeveel tijd krijgt God van ons"?



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Marjolein Schoen vertelt op openhartige wijze hoe ze aan het Urantia Boek is gekomen en wat het met haar én ook met anderen heeft gedaan. Bedankt Marjolein!

Als afsluiting plaatsen we een gedicht "Ver Zoeken" wat door AAWEE speciaal voor u als lezer van deze Nieuwsbrief is gemaakt.

Ik wens u een fijne zomer en veel leesplezier toe.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

Uitnodiging voor de Urantia ontmoetingsdag



Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig u uit aanwezig te zijn op de jaarlijkse ontmoetingsdag op vrijdag 21 augustus 2015.

Als thema voor deze dag is gekozen: “Morontia”. Een aantal sprekers zal dit thema met een korte inleiding vanuit verschillende invalshoeken toelichten, waarna er voldoende tijd zal zijn voor het stellen van vragen en persoonlijke ontmoeting.

Uitgebreide informatie vindt u op onze website: [Uitnodiging Jaarlijkse bijeenkomst 2015](#).

Deelname en kosten

De Urantia ontmoetingsdag wordt net als vorige jaar gehouden in Groot Kievitsdal te Baarn. Een prachtige locatie met alle faciliteiten. Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 55,00 en hoopt met dit bedrag zoveel mogelijk lezers in de gelegenheid te stellen deze dag bij te wonen. Alle consumpties én de lunch zijn hierbij inbegrepen. Een vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Voor degenen waarvoor het deelnamebedrag een beletsel is, gelieve contact met ons op te nemen via info@urantia.nl. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Deelname vindt uitsluitend plaats na overboeking op IBAN nummer: NL82 TRIO 0781 4781 89 t.n.v. Stichting Urantia Nederlandstalig (BIC: TRIONL2U, Triodos bank) o.v.v. 21 augustus 2015.

U kunt zich alvast opgeven via: info@urantia.nl of telefonisch: 06-25468368. Na ontvangst van de betaling sturen wij u per email een bevestiging van uw inschrijving.

Wij hopen dat óók deze dag voor u weer een gelegenheid mag zijn voor persoonlijke ontmoeting met andere lezers en dat de inhoud van het dagprogramma u mag aanspreken en inspireren.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Samenvattend:

Datum: Vrijdag 21 augustus 2015
Thema: "Morontia"
Locatie: Groot Kievitsdal,
Hilversumsestraatweg 19,
3744 KB te Baarn
Website: www.grootkievitsdal.nl
Tijdsduur: Ontvangst vanaf 10.00 uur tot
± 17.30 uur
Kosten: € 55,00 over te maken op
NL82 TRIO 0781 4781 89
(BIC: TRIONL2U, Triodos bank)
t.n.v.: Stichting Urantia
Nederlandstalig o.v.v. 21
augustus 2015

(Wijzigingen voorbehouden)

Tot ziens op 21 augustus.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

UAI: Internationale Conferentie in Canada



Van 30 juli tot 2 augustus wordt in Quebec (Canada) de Internationale Urantia Conferentie gehouden welke eens in de drie jaar wordt georganiseerd. U kunt zich nog opgeven om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen.

Deze bijeenkomst biedt ongekende mogelijkheden van sociale interactie en innerlijke groei, terwijl het tevens een (h)echte broederschap met aanwezig van andere landen zal bevorderen.

De Conferentie zal zich richten op één van de belangrijkste leringen uit het Urantia Boek:

De opvoeding van het gezin en de samenleving

Iedereen heeft te maken met dit onderwerp. Breekpunt zijn mogelijkheden om geavanceerde technieken te delen met onze kinderen, familie en vrienden.

De bijeenkomsten en workshops zullen ook inzicht bieden om kinderen te helpen in hun relatie met God de Vader en hoe volwassenen en grootouders hierbij kunnen helpen en deel uit kunnen maken van dit "progressieve" proces.

Mocht u interesse hebben deze Internationale Conferentie van de UAI te bezoeken, dan kunt u informatie verkrijgen via deze link:

<http://urantia-association.org/>.

Stichting Urantia Nederlandstalig en de UAI



In onze vorige Nieuwsbrief is melding gemaakt van de officiële aansluiting van de Stichting Urantia Nederlandstalig bij de UAI. Een heugelijke gebeurtenis en van belang voor onze verdere ontwikkeling op internationale contacten binnen de “Urantia-beweging”.

De UAI beschikt over een prachtige vernieuwde en overzichtelijke website die voor Urantia Boek-lezers zeker de moeite waard is om regelmatig te bezoeken.

U kunt deze vinden op:
<http://urantia-association.org/>.

Via deze website kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld aanmelding voor aansluiting bij internationale studiegroepen, actuele activiteiten, conferenties, forums enzovoort.

De UAI brengt eens per 2 maanden de nieuwsbrief “Tidings” uit. Via de website van de UAI kunt u zich hiervoor gratis

abonneren. U ontvangt deze dan met regelmaat digitaal.

Zo valt het op, dat als u de UAI website bezoekt, dat deze óók in het Spaans – Russisch en Oekraïens wordt aangeboden.

Vanuit de UAI is aan ons gevraagd iemand onder onze Urantia Boek-lezers te vinden die de nieuwsbrief “Tidings” eens per 2 maanden in het Nederlands wil vertalen. Ook zou zelfs de mogelijkheid bestaan om de gehele website in het Nederlands aan te bieden.

Mocht u over voldoende beheersing beschikken van de Engelse- en Nederlandse taal en graag op vrijwillige basis een steentje wilt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het “Urantia-gebeuren” , neem gerust contact op met me op via info@urantia.nl.

Jaap Terra

Bijeenkomst in Galerie de Molen in Wassenaar



Op zondagmorgen 14 juni is er een tweede bijeenkomst geweest van lezers van het Urantia Boek in Galerie de Molen in Wassenaar. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Ria Sprenger, die thuis diverse studiegroepen van Urantia Boek lezers ontvangt.

Ongeveer 20 personen waren hierbij aanwezig. Frank van Rooij, bekend van zijn bijdragen aan de Nieuwsbrieven, heeft de bijeenkomst begeleid. Het gekozen onderwerp was: " Het geloof van Jezus". Het was een interessante studie-ochtend waarbij de aanwezigen de gelegenheid

werd geboden actief met elkaar te spreken over verschillende onderwerpen.

Martin Hogervorst had voor deze gelegenheid een aantal liedje geschreven die hij met zijn gitaar heeft begeleid.

De aanwezigen gaven na afloop te kennen dat deze waardevolle bijeenkomsten zeker voor herhaling vatbaar zijn.

Het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig ondersteunt dit initiatief van harte.

Met dank aan Ria, Frank en Martin.

Het Urantiaboek en de actualiteit



Ik wil graag met u lezers praten over hoeveel tijd God van ons krijgt. Zo met de vakantie in aantocht, wie weet wat dat oplevert?

Ik verzucht wel eens tegen God: “Mijn God, hoe ben ik bezig, wat heb ik me weer laten inpakken door de beslommeringen van het leven? Zoveel gedachten over het verleden, zoveel zorgen voor de toekomst. Zoveel gevoelens van binnen, die bepaald worden door mijn medemens, mijn verleden, door mijn angsten en wensen en irritaties.

U ziet mij brommen van binnen. En waar blijft U in het verhaal? Hoeveel aandacht geef ik aan U? Hoeveel tijd krijgt U van me? Hoeveel geduld moet U opbrengen voor mijn stap naar U. Hoeveel stappen maakt U wel niet naar mij, voordat ik er eindelijk een doe naar U?

Krijgt U er ooit genoeg van? Denkt U wel eens wat is deze badgast aan het rommelen? Wanneer heeft U het met me gehad? Wanneer schudt U me eens door

elkaar? Wanneer breekt U eens door mijn willetje heen?

Maar wat zal ik van U zeggen en denken en over U twijfelen? Hoe durf ik me een mening over U te vormen? Hoe zou ik kunnen weten van Uw liefde, Uw geduld, uw mededogen?”

Wij lezers van het Urantiaboek krijgen echter het sublieme aanbod een antwoord te horen op deze menselijke verzuchtingen:

In [verhandeling 110, §7, pag. 1213/1214](#) zegt een Richter:

“... - wil aldus mijn aansporing aan de mens in wie ik woon overbrengen. Hem schenk ik de allerhoogste toewijding en liefde van een goddelijke geest. En zeg voorts tot mijn geliefd subject dat ik met wijsheid en kracht werkzaam zal blijven tot het allerlaatst, totdat de laatste aardse worsteling voorbij zal zijn: ik zal trouw zijn aan de mij toevertrouwde persoonlijkheid. Ik spoor hem aan tot overleving te



stichting **URANTIA** nederlandstalig

komen, mij niet teleur te stellen, mij niet de beloning te doen missen voor mijn geduldige, intense worsteling. ...”

Daar zou ik graag een andere keer op in willen gaan, dat de Richter “intens worstelt”.

Maar intussen zijn wij dus op overtuigende wijze verzekerd van de liefde, de compassie en het geduld van de Richter, van “onze goddelijke geest”, van God. Dus we hoeven niet te twijfelen aan de werkzaamheid van God in ons leven, aan Gods geduld, aan Gods compassie, aan Gods betrouwbaarheid. We moeten hoogstens twijfelen aan hoeveel ruimte we aan Gods werkzaamheid geven.

Meer ruimte geven aan Gods werkzaamheid in ons leven, meewerken, openstaan. Hoe doe je dat?

Ach, dat kunnen we allen zelf wel bedenken, hoe moeilijk kan het zijn, dat

bedenken dan. Want het doen is juist een ander verhaal. De tijd nemen, de agenda soms leeg laten, alleen gaan wandelen, wat mediteren i.p.v. naar de TV kijken.

En in ons innerlijk: meer loslaten, meer relativieren, ons minder in laten pakken door de waan van de dag. Ons meer openstellen voor de energie van God. Ons meer richten op de stilte in het innerlijk, op de stille as van het ronddraaiend wiel, dat wij zijn. En met zo’n streven, zo’n motivatie, zo’n keuze om ons best voor God te doen, ja, dan kan de vakantieperiode daar zeker aan bijdragen.

En het zou natuurlijk geweldig zijn als we dit alles met veel lichtheid en humor zouden proberen:

You are not obliged to put on evening clothes to meet God.

(Austin O’Malley)

Frank van Rooij

Hoe ben ik aan het Urantiaboek gekomen en wat heeft het met mij gedaan?



Ik had al een aantal spirituele reizen ondernomen en was bezig met diverse studies op spiritueel gebied. Als Aagje van het Universum was het mij nog allemaal niet genoeg en ik had behoefte aan een boek waar ik mijn best voor moest doen. Zo bestelde ik bij Bol.com de Cursus in Wonderen en kocht tevens Bol's aanrader, "Het Urantia Boek".

De Cursus in Wonderen las vlot uit en toen begon ik aan het Urantia Boek. Hemeltje lief, hoezo een uitdaging! Met veel moeite heb ik mij door de eerste honderd bladzijden heen geworsteld en zelden heb ik zo het gevoel gehad niet te begrijpen wat ik las. Gefrustreerd gaf ik het op, zette het boek in de kast en vergat het.

Na een jaar besloot ik mijn boekenkast af te stoffen en op te ruimen. Oh ja, het Urantia Boek. Marjolein, zei ik tegen mijzelf: "Je hoeft niet perse altijd alles af te maken en uit te lezen, stap over je

principes heen en gooi dat lijvige boek gewoon lekker bij het oud papier".

Met een boog zwaaide ik het boek richting de stapel voor de container en sloeg het onderweg op miraculeuze wijze nog een keer open, het leven van Jezus ...

Ohhhh, staat dat er ook in?

De kast is niet meer afgestoft en ik ben nooit meer opgehouden met lezen in dit fantastische boek. Dagelijks voel ik de liefde en dankbaarheid dat het Urantia Boek op mijn pad is gekomen en er niet meer vanaf is gegaan. Hoe vaker ik het lees, hoe meer het tot leven komt en betekenis krijgt in mijn leven hier op Aarde. Stapje voor stapje leer ik aan mijn gedoetjes voorbij te zien en mijn diepe verlangen om Gods liefde te leven werkelijk te maken.

Ik heb een praktijk als coach, healer en reader en een jaar geleden had ik een



stichting **URANTIA** nederlandstalig

prachtige ontmoeting met een cliënt. Hij kwam via een vriendin die werkt in begeleid wonen en hij was er zo slecht aan toe dat hij daar weg moest. Hij heeft een traumatisch verleden met veel geweld en heeft een brand overleefd waaraan hij niet kon ontsnappen. Sinds die gebeurtenis kon hij niet meer slapen en werd hij geteisterd door angstige gedachten. Toen we de sessie begonnen, werd mij al snel duidelijk dat ik met mijn therapeutische vaardigheden niets zou bereiken. Mijn vragen beantwoordde hij nauwelijks en toen ik tegen hem zei dat ik niet de indruk had dat hij over zijn problemen wilde praten, beaamde hij dat. Hij had al zo vaak gepraat en het had nooit geholpen.

Ik stemde mij af op God en vroeg om ons te helpen en te laten gebeuren wat er nodig was.

“Mag ik je aanraken”, vroeg ik hem en dat mocht. Ik legde mijn handen op zijn schouders en liet Gods liefde door mij en ons heen stromen. Ineens ging zijn capuchon af en ging hij rechtop zitten. Hij was diep geraakt en deelde dat in de rookpauze met zijn begeleidster: “Marloes, er gebeuren zulke bijzondere dingen”.

Als je daar iets voor voelt, stelde ik voor, kan ik een healing met je doen en kijken of we jouw lichaam en geest meer in balans kunnen krijgen. Zo geschiedde en na de

healing is hij een uur op mijn healingtafel blijven liggen, kon zich niet losmaken van de liefde en rust die over hem was gekomen.

Een overgelukkig mens ging de deur uit. Marjolein zei hij: “Dus wonderen bestaan toch”. Ja, bedank je Vader maar voor wat hij voor jou gedaan heeft en weet dat God blij is dat Zijn Zoon naar hem is terug gekeerd.

Een paar weken later hoorde ik dat hij heel erg veranderd was en dat hij uit het begeleid wonen moest, niet omdat langer hij te slecht was maar nu omdat hij te goed is. Hij wordt geholpen om weer zelfstandig te leven. Ik was zo verschrikkelijk ontroerd en voelde me zo gelukkig dat ik samen met God een Ziebroeder terug heb mogen brengen naar onze Vader, naar de liefdevolle essentie die wij zijn. Wat is Gods liefde krachtig en wonderschoon.

In deze ontmoeting heb ik ten diepste ervaren wat er in het evangelie van Jezus wordt beschreven over Gods liefde, over broederschap en over net zo veel van elkaar houden als de Vader van ons doet.

In liefde en dankbaarheid,

Marjolein Schoen



Ver – zoeken ...



Soms is een woord lastig
om te lezen
dan is het ver weg,
dan is het ver zoeken.

Of een woord is dichtbij
zo dichtbij
dat het zich nestelt
en bijna niet gevonden wordt.

Misschien is verzoeken
wel de combinatie
van die twee betekenissen
door te vragen
komt wat ver is
dichterbij.

Een boek
veel woorden
die vertellen
die verzoeken
die u zoeken
laat u vinden.

laat het boek
u verzoeken
en laat u
hervonden worden.

want niet u
vindt het boek
het boek heeft u gevonden
en dat was voor het boek
best ver zoeken.

Aawee