



Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen,



Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van november 2014.

Graag willen we u op de hoogte brengen van de vele activiteiten die de afgelopen periode hebben plaats gevonden.

Allereerst willen we u nader informeren m.b.t. de UAI en de wens om van een 'Local Organization' een 'National Organization' te worden. Hierin is een verheugende ontwikkeling te melden.

Voor diegene die het op prijs stellen, is er een prachtige (Engelstalige) brochure beschikbaar als overzichtelijke hulp bij het lezen van het Urantia Boek. Deze brochure is geschikt zowel voor studiegroepen als voor individuele studie.

De lezingen door [Henk Mylanus](#), [Johan Vandewalle/Bernhard Mertens](#) en [Marcel Peereboom](#) tijdens de Urantia-dag op 21 augustus over het onderwerp 'De Ziel' zijn geplaatst op onze website. Zie <http://www.urantia.nl/pag/21aug.php>.

Frank van Rooij levert weer zijn vaste bijdrage aan de Nieuwsbrief, waarbij de actualiteit wordt getoetst aan het Urantia Boek. Ditmaal betreft het het onderwerp "Tevredenheid".

U wordt nader geïnformeerd over de DVD: "Urantia – Het Meester Universum" die vorig jaar tijdens de Urantia-dag in de Parklaankerk is vertoond.

Tijdens de Urantia-dag van 21 augustus jl. is een groot aantal enquête formulieren ingevuld, waarmee het bestuur waardevolle informatie heeft ontvangen voor verdere invulling van toekomstige ontwikkelingen en beleid.

Liesbeth Steur levert een bijdrage met haar artikel: 'Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen en wat heeft het met me gedaan'.

Als vast onderwerp sluiten we af met een gedicht van AAWEE.

Namens het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig wens ik u veel leesplezier.

Jaap Terra
Voorzitter

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368.



Aansluiting bij de UAI



Op 23 augustus jl. heeft de Stichting Urantia Nederlandstalig zich aangesloten bij de UAI (Urantia Association International). Door het invullen van aanvraagformulieren, die door minimaal 10 personen die het Urantia Boek in zijn geheel of gedeeltelijk hebben gelezen, zijn ondertekend, zijn we een "Local Organization" geworden.

Graag willen we een "National Organization" worden, waarbij we optimale support zullen gaan ontvangen vanuit de UAI. De hele gang van zaken kan bureaucratisch overkomen maar heeft vooral te maken met een internationale ondersteuning van de geleidelijke groei van de nationale afdelingen. Daarom ervaren wij dit vooral als een grote stimulans. We ontvangen hierdoor – ook voor toekomstige generaties - internationale ondersteuning

op velerlei gebied. Ook voor toekomstige generaties lezers van het Urantia Boek kan dit grensverleggend werken. Voorwaarde voor deze aansluiting is het aanleveren van minimaal 30 formulieren van Urantia Boek- lezers, die aangeven hebben het boek in zijn geheel te hebben gelezen en akkoord kunnen gaan met de "The Charter & Bylaws and the Privacy Policy of Urantia Association International as well as the Declaration of Trust Creating Urantia Foundation".

Eigenlijk hebben we het aantal van 30 stuks al bereikt en hierdoor kunnen we overgaan tot het indienen van de aanvraag om een "National Organization" te worden. Het bestuur wil hierbij een ieder, die het formulier heeft ingevuld en teruggezonden, heel hartelijk danken voor deze bijdrage om zo tot een "Full Membership" te komen.

Documentatie voor lezers van het Urantia Boek



Tijdens de aansluiting van de Stichting Urantia Nederlandstalig bij de UAI op 23 augustus jl. hebben we een prachtige brochure ontvangen: Urantia Study Aids door Hara Davis. Deze brochure geeft de belangrijkste begrippen en diverse schema's heel overzichtelijk weer van de verhandelingen uit het Urantia Boek. Deze brochure, bestaande uit 40 pagina's, is in de Engelse taal geschreven en kan tot hulp zijn voor individuele lezers van het Urantia Boek. Ook voor studiegroepen kan deze brochure erg verhelderend werken.

Onder andere geeft de laatste pagina een overzicht van Palestina met de plaatsnamen in de tijd van Christus. Regelmatig ontvangt het bestuur hier vragen over.

Een aanrader dus! U kunt deze brochure bestellen door € 22,50 over te maken op de rekening van de Stichting Urantia Nederlandstalig van de Triodos Bank: NL82 TRIO 0781 4781 89 o.v.v. Brochure Urantia Study Aids. Vermeld bij de betaling wel uw adres. Na betaling wordt deze brochure per post bij u thuis bezorgd.



De lezingen van de Urantiadag nu op onze website!



Tijdens de Urantiadag op 21 augustus heeft een drietal sprekers een lezing gegeven met als hoofdonderwerp "De Ziel". Vanuit verschillende invalshoeken is dit interessante onderwerp belicht. Inmiddels zijn de lezingen op onze website geplaatst.

- Henk Mylanus behandelde "De Ziel: Oorsprong, evolutie en bestemming", zie http://www.urantia.nl/21aug/2014_rede1.php
- Johan Vandewalle en Bernhard Mertens behandelden: "De Ziel vanuit het menselijke perspectief", zie

http://www.urantia.nl/21aug/2014_rede2.php

- Marcel Peereboom ging nader in op het onderwerp: "De Alziel van de schepping". Zie hiervoor http://www.urantia.nl/21aug/2014_rede3.php.

Wij hopen, dat u dit nuttige links vindt en zodoende terug kunt kijken op de dag. Lezers die de dag niet hebben meegemaakt, krijgen zo zeker een goede indruk van de inhoud van deze dag.

Het Urantia boek en de actualiteit: Jezus spreekt over tevredenheid



Ik heb wel eens een slechte dag. Dan heb ik last van de beslommeringen des levens en zie ik op tegen alles wat ik die dag moet doen. Of ik zwelg een tijdje in diverse negatieve emoties als zorgen maken, angst, irritatie of woede. Ja, het is wat, het leven.

Soms vermoed ik zelfs een direct causaal verband met iets in het weer of de atmosfeer. Mijn partner zit veel alleen thuis, en als ik dan hoor, dat het een lastige dag was vandaag, kan ik soms volmondig beamen: "Nou, troost je, iedereen op mijn werk vandaag leek wel aan het worstelen, zat niet lekker in zijn vel, zag er vermoeid of bleek uit. Dus je was niet de enige. En dat troost een mens natuurlijk altijd, toch? "Het lag niet aan mij, het lag aan het weer".

Nederlanders komen uit Europese onderzoeken naar voren als de meest tevreden burgers. Dat is mooi. En misschien ook wel terecht: land van melk en honing, vrijheid, een rijkdom aan onderwijs, een keur aan godsdiensten, vrouwen emancipatie, vrije tijd, veel hobbymogelijkheden, noem maar op.

Toch heb ik een punt van actualiteit, en daar zegt Jezus iets over. De massamedia, en zeker reclames, geven ons heel erg het gevoel dat het alles beter en mooier kan. Dat we met dit of dat product gelukkiger worden. Dat je minstens een verre reis

moet maken. De verhalen op Facebook zijn wel erg van het spectaculaire en het bijzondere en het interessante. Daar raken wij thuisblijvers natuurlijk erg gefrustreerd van.

Dus ik denk, dat ons vermogen tot tevredenheid, tot rust, tot het waarderen van wat we hebben, tot relativeren heel erg op de proef wordt gesteld. En dat we het risico lopen schimmen na te jagen. Dat we in de valkuil stappen aan onze medemens hoge eisen te stellen. En dat we van onze partners wel heel erg verwachten dat zij ridders op het witte paard of lieftallige prinsessen 'zouden moeten zijn".

Gelukkig vertelt verhandeling 149, § 5. Pagina 1674:

Toen Jezus de groep evangelisten bezocht die onder het toezicht van Simon Zelotes werkte, vroeg deze tijdens hun avondbespreking aan de Meester: "*Waarom zijn sommige mensen zoveel gelukkiger en tevredener dan anderen? Is tevredenheid een zaak van religieuze ervaring?*" In antwoord op de vraag van Simon zei Jezus onder meer:

"Simon, sommige mensen zijn van nature gelukkiger dan anderen. Buitengewoon veel hangt af van de



bereidheid van de mens zich te laten leiden en richten door de geest van de Vader die in hem woont. Heb je in de Schrift niet de woorden van de wijze gelezen: "De geest van de mens is de kaars van de Heer, die alle schuilhoeken van het hart doorzoekt?".....

Jezus benoemt dus gewoon dat het ene karakter meer vermogen tot tevredenheid in zich heeft dan het andere. Maar hij benoemt ook, dat bijzonder veel afhangt van jouw eigen wil om je te laten leiden door je eigen Gedachtenrichter.

Hoe zou dat dan werken? Elke keer aan God vragen om je te leiden als je chagrijnig bent? Of proberen naast alle moeilijkheden jouw zegeningen te tellen? Of met behulp van God je spiegelen aan het leed in de wereld en dan zien dat heel veel mensen het erger hebben dan jij? Of je open stellen voor God en om inzicht vragen in het waarom je ontevreden bent, of je er iets aan kunt doen, of dat je juist iets moet leren accepteren?

De geest van de Vader kan volgens Jezus ons leiden en richten in deze situatie. Dat betekent dat wij uit onze ontevredenheid moeten stappen en het eerlijk bekijken. En we mogen om inzicht of inspiratie vragen hoe hier mee om te gaan.

Wat is het eigenlijk een genade voor ons, dat wij dit mogen zien, dat wij dit mogen proberen, dat wij kennis krijgen aangereikt om onszelf te laten uitgroeien boven zulke kleine situatie als menselijke ontevredenheid.

Is het nu zo, dat wij in Nederland het zo goed hebben, dat wij minder ontevreden mogen zijn dan mensen in landen als Irak of Syrië? Dat is zeker niet mijn punt. Ieder mens en elk land kent zijn eigen problemen. Ook al is het ene probleem veel groter dan het andere. Maar wie zal het recht hebben om tegen een ander mens te zeggen: "jouw probleem is niet zo groot als het mijne, dus jij hebt geen recht om ontevreden te zijn"? Dat is zeker niet de bedoeling.

In het Urantia boek, maar gelukkig ook in vele andere stromingen, wordt ons het inzicht aangereikt, dat we boven onze situatie uit kunnen stijgen en dat we daar hulp bij (kunnen) krijgen. Dat is een stimulans en een troost.

Vervolgens stelt Jezus het wel heel mooi in Verhandeling 149, § 5. Pagina 1675:

"Jezus beschouwde deze wereld geenszins als een 'tranendal'. Hij zag haar veeleer als het 'dal waar de ziel ontstaat', het geboorteland van de eeuwige, onsterfelijke geesten die opklimmen naar het paradijs."

Mijns inziens kunnen we in onze stevige buien van ontevredenheid en als we zwelgen in andere negatieve emoties grote troost beleven aan dit wonderschone inzicht: dat de aarde geen tranendal is, maar de groene smaragd waar de ziel ontstaat.

Frank van Rooij



DVD Urantia – Het Meester Universum



Eén van mijn hobby's is filmen en het maken van video presentaties. Daarom heb ik een DVD presentatie gemaakt over het Meester Universum. Ik heb aan de hand van beschikbare foto's van de Nasa (welke gemaakt zijn door de Hubble telescoop) en teksten uit het Urantia Boek een presentatie gemaakt waarbij de muziek van Neil Diamond (het album "Jonathan Livingston Seagull") was te beluisteren.

Op de Urantia-dag van vorig jaar (2013) is deze presentatie vertoond. Hierop zijn diverse reacties ontvangen, met o.a. het verzoek om deze op [Youtube](#) te plaatsen. In verband met de licentierechten op de muziek van Neil Diamond is dit niet mogelijk. Daarom is deze dvd alleen in 'kleine kring' beschikbaar voor eigen gebruik. Er is nu een andere versie gemaakt met dezelfde foto's en teksten. Deze is beschikbaar met een

Nederlandstalige -, Engelstalige- of Franstalige ondertiteling. Hierbij is de muziek vervangen door een licentievrije variant. Deze versies zijn geplaatst op Youtube ([Urantia – The Master Universe](#) en [Urantia – Le Maitre Univers](#)). Hierbij wil ik Claire Mylanus bedanken voor haar bijdrage in het vertalen in zowel de Engelse- als Franse versie.

De Nederlandse versie is geplaatst op onze website en deze kunt u bekijken door het aanklikken van de volgende link: <http://www.urantia.nl/pag/presentaties.php>

Mocht u vragen hebben of in het bezit willen komen van één van de versies van de DVD, neem gerust contact met mij op of via: info@urantia.nl.

Veel plezier,

Jaap Terra



Enquête tijdens de Urantiadag op 21 augustus



Tijdens de Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus heeft een groot aantal bezoekers de

medewerking verleend aan het invullen van een enquêteformulier. Door het beantwoorden van een aantal vragen wilde het bestuur meer inzage krijgen in de wensen van lezers van het Urantia Boek. Hierop kunnen wij tevens het toekomstige beleid toetsen. Enkele interessante vragen en antwoorden worden hieronder vermeld:

Nieuwsbrieven: Verreweg het merendeel stelt het op prijs de Nieuwsbrieven te ontvangen, die tweemaandelijks worden verzonden. In de Nieuwsbrieven kunnen lezers een redactionele bijdrage leveren d.m.v. het aanleveren van een artikel. Inmiddels zijn meerdere toezeggingen gedaan. Mochten er lezers van het Urantia Boek zijn die op 21 augustus jl. niet aanwezig waren en het leuk vinden een bijdrage te leveren aan toekomstige Nieuwsbrieven: u bent hierbij van harte uitgenodigd!

Studiegroepen: Eén van de taken van de Stichting Urantia Nederlandstalig (die voortvloeien uit haar doelstelling) is het bijeenbrengen van lezers voor het opzetten van studiegroepen en de begeleiding hiervan (indien gewenst). Hoewel er in Nederland en Vlaanderen reeds diverse studiegroepen bijeenkomen, was het opvallend te vernemen dat veel aanwezigen, die niet bij een studiegroep zijn aangesloten, hieraan graag willen

deelnemen. In het verleden bleek dat onderlinge afstanden vaak een probleem vormden. Door de toename van het aantal verzoeken tot aansluiting bij een studiegroep, komt er geleidelijk een meer landelijke dekking, waardoor afstanden tussen lezers worden verkleind. Hierdoor kunnen meer lezers worden samengevoegd in studiegroepen of nieuwe studiegroepen worden gevormd.

Over vertalers: Nu de Stichting Urantia Nederlandstalig zich internationaal heeft aangesloten bij de UAI is er een grotere behoefte ontstaan aan Engels-Nederlandse vertalers. Zeven personen hebben zich aangemeld om op vrijwillige basis hun vertaaldiensten aan te bieden. Hiervoor onze dank.

Uitbreiding activiteiten: Een van de activiteiten van de Stichting Urantia Nederlandstalig is het organiseren van de jaarlijks terugkerende Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus. Op de vraag of men elkaar ook bij andere gelegenheden/activiteiten wenst te ontmoeten heeft een aantal positief gereageerd. We gaan met z'n allen onderzoeken hoe we hier in de toekomst invulling aan geven. Initiatieven van lezers zijn van harte welkom. En u wordt natuurlijk op de hoogte gehouden van initiatieven.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Op vragen over onze website, de inhoud van de landelijke Urantia dagen, donaties en andere ideeën werden zeer positieve suggesties gedaan, waarover u later meer verneemt.

Mocht u over de enquête of de bovengenoemde punten nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@urantia.nl.



Hoe ben ik aan het Urantia boek gekomen en wat heeft het met mij gedaan?



Het was zo'n tien jaar geleden toen een vriendin bij mij binnenkwam voor haar laatste coaching-sessie. Kern van deze sessies is het inzicht hoe de wereld met jou mee verandert als jij jouw denken verandert over de dingen die voorvallen. Dat kan door simpelweg met je denken vier vragen te stellen, deze te beantwoorden om daarna vanuit de diepte van je hart je antwoord 180 graden om te draaien. Dat laatste zou ook eenvoudig kunnen zijn als wij niet zouden worden gehinderd door de kracht van het denken waar zoveel overtuigingen zich hebben genesteld. De vier vragen kunnen leiden tot levensveranderende inzichten. [Byron Katie (www.thework.org) bracht het in de wereld in de jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw en het is nu wijd verbreid]. Toen mijn vriendin was gaan zitten, overhandigde zij mij een cadeau. Het was zwaar en voelde als een boek. Ik pakte het uit en las de titel: HET URANTIA BOEK. Het voelde heilig. Voorzichtig deed ik het open, betastte het dunne papier, scande de inhoud en deed het boek met zorg dicht. Ik bedankte haar.

Ik had van het boek gehoord via de lunchclub van Ria Sprenger in Wassenaar.

Destijds, zo'n twaalf jaar geleden, was Ria begonnen met het uitnodigen van vrouwen om eens in de zes weken samen te komen voor een lunch en een "goed gesprek". Daar, tijdens een van die lunches was het boek ter sprake gekomen. Dat had mij nieuwsgierig gemaakt naar het boek maar niet belangstellend genoeg om het meteen zelf te gaan kopen. Ik vond dat ik wel genoeg had gelezen. Van katholiek meisje tot yogadocent en meer. Van veel stromingen had ik kennis genomen en ik dacht te weten dat het antwoord op mijn levensvraag: wat doe ik hier? niet in de grote boeken staat. Ik had trouwens heel andere zaken aan mijn hoofd. Ik stond op het punt te verhuizen naar het Iberisch schiereiland om daar een nieuw leven op te bouwen. Daarbij kwam, dat het mij niet duidelijk was geworden in de gesprekken over het Urantia Boek, hoe de tekst in de wereld was gebracht. Ik vond het een vaag verhaal en daar zijn er heel veel van in deze wereld. Ik dacht: dat komt later wel, na de verhuizing.

Toen ik die avond aan mijn bureau zat te werken trok het witte boek mijn aandacht zoals het tot op de dag van vandaag nog



doet. Ik liet mijn werk voor wat het was en opende het boek opnieuw. Ik begon te lezen. Het voorwoord. Ieder woord kwam niet alleen binnen als woord. Nee, er was iets met die woorden. Er zat iets onder. En dat iets dwong mij tot contemplatie. Een stil hoofd met alleen dat zojuist gelezen woord of die zin. Dat was genoeg.

Vanaf die avond heb ik jarenlang, af en toe – soms dagelijks of wekelijks en meestal maandelijks – een stukje gelezen. Een alinea, een hoofdstuk, een titel, een woord. En verder deed ik er niets mee. Geen tijd. Een boerderij runnen in de binnenlanden van Portugal is veel werk. Toch sijnpelde de informatie vanzelf naar binnen en vormde de basis voor nieuwe inzichten, zo bleek later. Toen ik in 2011 terugkwam in Nederland sloot ik mij, op verzoek van Ria, aan bij een leesgroep. Nu ik iets meer begrijp van het Urantia Boek is het idee verdwenen dat het misschien het zoveelste boek is met allerlei manipulatieve of gemanipuleerde informatie en daarmee mijn weerstand tegen het "bewust" laten binnenkomen. Nu verwonder ik me iedere keer over de

antwoorden die ik krijg. In mijn gedachte heeft zich inmiddels een vraag genesteld die de "vier vragen" bijna overbodig maakt, namelijk: Wat zou Jezus doen? Eerst met een knipoog, dat wel. De antwoorden zijn verbluffend en eenvoudig. Ze zijn zo goed dat ik de vraag tegenwoordig soms hardop stel, in gezelschap, op mijn werk. En dat heeft mooie, grappige, hilarische en/of serieuze gesprekken tot gevolg.

Meestal lees ik het Urantia Boek zonder plan. Zeker als ik een vraag heb. Ik weet namelijk uit ervaring dat het antwoord staat op de pagina waarop ik het boek opensla. Naast dit vraag- en antwoord "spel" lees ik ook mét een plan. Namelijk het plan om het hele boek gelezen te hebben. Terwijl ik dit opschrijf, verschijnt er een vraag: Waarom maak ik zo weinig tijd om te lezen?. Zal ik het boek even openslaan? Daar gaat ie! Pagina 315 is het. Mijn oog valt op 3. [Het Belang van Tijd](#)
...

Liesbeth Steur



Wording



Als **hebben** het mannelijke is
en zijn het vrouwelijke.

Als **liefde** meedoet
met zowel verlangen als gemis
met vreugde en met tranen.

Als kwetsbaarheid en kracht
twee kanten van dezelfde
spiegel zijn.

Als het bewuste
erkent dat het onbewuste
slimmer is.

We meer zijn dan ons hoofd;
juist hart en buik zoveel weten
wat geen woorden heeft.

Pas dan komt **worden**
op ons af

Pas dan wordt
het kind geboren
en komt het waartoe ons
tegemeet.....

Als een zucht
van genoeg.

Aawee