



Stichting Urantia Nederlandstalig

[www.urantia.nl](http://www.urantia.nl)

[info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

071 – 531 85 21

# URANTIA.

## Aan de mailinglist Stichting Urantia Nederlandstalig

### Aan alle lezers van de Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief die René Hagenars u 25 januari heeft toegestuurd, heeft u kunnen lezen dat René om verschillende redenen, meerdere taken die hij op zich had genomen rondom de verspreiding van het Urantiaboek en de ondersteuning bij het bestuderen daarvan, niet langer allemaal zelf kan uitvoeren. En zoals hij ook aankondigde, komen wij nu snel met meer informatie over de activiteiten die ons voor ogen staan. Allereerst stellen wij ons hier kort aan u voor.

### Wie zijn wij en waarom willen wij dit doen

Bijna 4 jaar lees ik nu de verhandelingen binnen het boek Urantia en ik hoef u, als Urantialezer niet uit te leggen hoe sterk de boodschappen uit dit boek kunnen binnenkomen. Dat was bij mij ook zeker het geval. Na heel veel en intensief alleen lezen heb ik mij sinds twee jaar aangesloten bij een studiegroep in Den Haag en inmiddels ook bij een studiegroep in Wassenaar. Getroffen door de boodschappen in het boek en het verlangen om al deze openbaringen beter te kunnen begrijpen, zijn we met een paar leden van de studiegroep Den Haag de afgelopen zomer naar Bretagne gegaan om een workshop te volgen bij Henk en Claire Mylanus.

Dit was een geweldige inspirerende ervaring. Een paar dagen uitsluitend bezig zijn met deze openbaringen en te lezen, te discussiëren en met elkaar te delen wat dit allemaal met je doet is geweldig. En ook al krijg je met elkaar niet op alle vragen die oprijzen een antwoord, de zoektocht op zich, de worsteling met deze vragen brengt toch wel degelijk een verdieping in het begrijpen van de boodschap.

Onderweg naar huis, vervuld van en geïnspireerd door het boek, bespraken wij ons verlangen om meer te willen doen met het Urantiaboek dan alleen maar studeren voor onszelf. We wilden graag iets doen ter ondersteuning van de verspreiding en de bestudering van het boek. Toen vervolgens enige tijd later de vraag bij ons kwam om een en ander van René te willen overnemen, was dit voor ons precies een weg waarlangs wij onze doelstellingen zouden kunnen waarmaken. Geïnspireerd en van harte ga ik nu dit nieuwe avontuur aan, gezamenlijk met Samantha en John en de (potentiële) lezers van het Urantiaboek.

Karen Huigsloot

Soms ben je op zoek naar wat meer richting in je leven, er gebeuren dingen met je die je niet kunt verklaren, maar die wel de nodige impact op je hebben. In mijn geval was dat een hartinfarct. Door dit hartinfarct besepte ik dat ik meer naar mijn stem van binnen moet gaan luisteren, dat ik me druk moet maken om de dingen die er voor mij echt toedoen. Het gevolg hiervan is dat je daarover met anderen gaat praten en zo kwam ik met Karen in gesprek. Zij vertelde mij over het boek en zorgde er direct voor dat ik er ook één kreeg. Zij gaf mij ook een leesinstructie en nodigde mij uit bij een leesgroep in den Haag. De leesinstructie was het verhaal van de Richter en werkelijk dat sloeg in als een meteoriet. Ik lees nu zo'n twee jaar in het boek en het fascineert mij meer en meer. Ondanks dat ik oplet dat ik niet zo'n overtuigende zendeling word, die de enige waarheid verkondigt, wil ik wel een bijdrage leveren om mensen attent te maken op dit boek en die vandaar uit hun eigen weg gaan invullen. Het verder vormgeven en uitdragen van de initiatieven van René en zijn voorgangers, samen met Karen en Samantha, vind ik dan ook een uitdaging die ik graag aanga.

John van den Hout

Ik ben Samantha Nior, 32 jaar.

Geboren in Frankrijk, maar vanaf mijn tweede jaar woon ik al in Nederland. Zolang als ik mij herinner, lazen mijn ouders het Urantia Boek, mijn moeder Claire Mylanus leest nog steeds en is heel actief met het boek bezig. Na een periode van persoonlijke problemen overwonnen te hebben heb ik de draad weer opgepakt.

Gedurende enkele jaren heb ik geparticipeerd in een studiegroep in Den Haag, zo heb ik John en Karen leren kennen en voelde meteen een warme diepe band met hun. Ik vind het een fantastische uitdaging om samen met Karen en John de stichting Urantia Nederlandstalig vorm en inhoud te geven.

Samantha Nior

### **Wat willen wij bereiken?**

Ons belangrijkste doel is het stimuleren en ondersteunen bij het kennismaken met en de studie van het Urantiaboek. Daartoe willen wij een aanspreekpunt zijn voor alle lezers en potentiële lezers van het Nederlandstalige boek. Wij willen beschikbaar zijn voor vragen over de inhoud en de totstandkoming van het Urantiaboek, maar ook voor vragen over bestaande organisaties en ontwikkelingen rondom het Urantiaboek.

Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij het opzetten van een studiegroep en willen wij ook graag doorverwijzen wanneer iemand zich wil aansluiten bij een bestaande studiegroep. Om dit te kunnen doen hebben wij wel informatie nodig van bestaande groepen. Wie dit wil kan zijn studiegroep bij ons aanmelden, met de naam van een contactpersoon. Wij hopen hiermee een overzicht te krijgen van de bestaande studiegroepen binnen Nederland en België, zodat wij eventuele kandidaten naar hen kunnen verwijzen. Daarnaast zouden wij ook graag de verschillende studiemethoden die nu gebruikt worden in kaart willen brengen, samen met de ervaring met deze methode.

En mogelijk, maar dat zal nog enige tijd vragen, gaan we een studiegroep via internet ontwikkelen voor de lezers, die zich, om wat voor reden dan ook niet bij een studiegroep (kunnen) aansluiten.

Vervolgens willen wij ook de verspreiding van het Nederlandstalige boek ondersteunen. Deze verspreiding blijft een taak van de Urantiafoundation en de vertegenwoordiger voor Europa is René Hagenars. Echter binnen het Nederlandstalige gebied willen wij ons zeker inspannen om hierin een bijdrage te leveren.

Behalve deze inhoudelijke taken zien wij ook mogelijkheden om de verbinding tussen verschillende organisaties, studiegroepen en individuele lezers verder vorm te geven en te versterken. Zo zullen wij contacten gaan leggen met the Urantia Association International (UAI) en the Fellowship, zodat wij elkaar kunnen informeren over ontwikkelingen en op handen zijnde bijeenkomsten op internationaal niveau. Daarnaast willen wij onderzoeken in welke mate er Europese initiatieven reeds bestaan of worden ontwikkeld. En via de nieuwsbrieven zullen wij u weer informeren over onze bevindingen.

Voor ontwikkelingen op nationaal niveau willen wij iedereen uitnodigen om initiatieven aan ons te melden voor de nieuwsbrief, maar indien u graag wilt dat ze op de website worden aangekondigd kan dat ook. Wij willen zelf 1 maal per jaar een nationale bijeenkomst organiseren ter ondersteuning van de doelstellingen van de stichting en om onderlinge relaties en verbindingen mogelijk te maken.

### **Een nieuwe stichting**

Waarom een stichting? Wij denken dat een organisatie ter ondersteuning van de bestudering van het Urantiaboek nu en in de toekomst van blijvend belang is. De continuïteit van zo'n organisatie is erg kwetsbaar wanneer die gebonden is aan een of enkele natuurlijke personen. Door de oprichting van een stichting met statuten en een doelstelling kan de organisatie makkelijker langer blijven bestaan, onafhankelijk van de betrokkenheid van enkele personen. Binnen zo'n stichting kan langs bepaalde wegen en conform bepaalde uitgangspunten die notarieel zijn vastgelegd, worden gewerkt en verantwoording worden afgelegd. Ook is het beheer van eventuele financiële middelen, die wij verwerven beter binnen een stichting geborgd, dan bij individuele personen.

Vooralsnog richten wij de stichting op met onszelf op de plaats van een drie-hoofdig dagelijks bestuur, maar met de mogelijkheid om op termijn dit bestuur uit te breiden met bestuursleden met een specifieke opdracht.

### **Wat staat ons voor ogen in 2007?**

Het jaar 2007 is voor ons het startjaar. Natuurlijk hebben wij al een stevige basis, die door het werk van René Hagenars in de voorgaande jaren is gelegd, waar wij op door willen gaan.

- De website zal een centrale positie in gaan nemen: wij denken onder andere aan het plaatsen van de nieuwsbrief op de site, het aankondigen van bijeenkomsten, meer interactie, mogelijk een forum enz. Dit zal niet allemaal in 2007 worden gerealiseerd, maar is wel de richting waarin wij de website verder willen ontwikkelen.
- We willen jaarlijks een centrale bijeenkomst organiseren. Over de inhoud van zo'n bijeenkomst komen we in de volgende nieuwsbrief terug. Wel weten wij dat de datum **21 augustus** zal zijn en hopen dit jaarlijks op dezelfde datum te kunnen herhalen.
- De nieuwsbrieven willen wij graag elke twee maanden gaan rondsturen en indien u materiaal daarvoor wilt aanleveren, dan kunt u ons dat via [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl) laten weten.

### **Aan u de volgende vragen:**

- Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?
- Wilt u, ook als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen toch in ons bestand opgenomen blijven, voor bijvoorbeeld de aankondiging van de centrale bijeenkomst?
- Wilt u, indien u contactpersoon bent van een studiegroep, zich als groep laten registreren ten behoeve van een overzicht van bestaande studiegroepen?
- Als u uw studiegroep laat registreren wilt u daarbij dan ook aangeven of er in uw studiegroep nog ruimte is voor nieuwe leden en of wij potentiële leden kunnen doorverwijzen?
- Wilt u vervolgens ook aangeven of u met ons over uw werkmethode en uw ervaring daarmee van gedachten wilt wisselen?

**Aan u de volgende uitnodiging:**

- Als u wilt maken wij uw studiegroep op de website bekend;
- Als u wilt kunt u ons informeren over ontwikkelingen in uw omgeving, zoals de organisatie van bijeenkomsten rondom het Urantiaboek of de start van een nieuwe studiegroep en wij zullen deze informatie op de website plaatsen en eventueel via de nieuwsbrief of via een korte mailing aan alle ontvangers van de nieuwsbrief bekend maken;
- Als u een bijdrage wilt leveren aan de nieuwsbrief, dan bent u van harte uitgenodigd. Wel is het zo, dat wij ons het recht voorbehouden aangeboden stukken wel of niet te plaatsen of ze in te korten. We zullen hierover wel contact met u opnemen.

Wilt u uw antwoorden aan ons toemailen via [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

Het leek ons goed de nieuwsbrief af te sluiten met een gedicht. Iets wat los staat van het boek, maar juist daardoor iets oproept, nieuwsgierig maakt, herkenning brengt en bovenal mysterieus blijft. Dit gedicht is gemaakt door Bram Vermeulen, iemand die ook altijd op zoek ging voorbij de grenzen .

*Simpel*

*Zo eenvoudig als een wolk  
is het natuurlijk niet.  
Zo vanzelfsprekend als de regen.*

*Zo simpel als de lucht  
zal het nooit zijn.  
Zo gewoon als de wind.*

*Zo voor de hand liggend als een bloem  
is het vanzelf niet.  
Zo logisch als een vlinder.*

*Zo vanzelfsprekend als een boom  
is het eenvoudig niet.  
Zo gewoon als een bos.*

*Zo eenvoudig als een steen  
zal het nooit zijn.  
Zo simpel als een berg.*

*Zo gewoon als een rivier  
is het eenvoudig niet.  
Zo logisch als de zee.*

*Zo vanzelfsprekend als het licht  
is het natuurlijk niet.  
Zo eenvoudig als de schaduw.*

*Zo logisch als een cel  
is het vanzelf niet.  
Zo simpel als het leven.*

*Zo normaal als het niets,  
is het eenvoudig niet.  
Zo logisch is alles tegelijk.*

*Er is meer voor nodig.  
Wat heeft het allemaal voor zin  
zonder mij erbij?  
Ik denk alles erin.*