



---

## Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



De nieuwe lezers van onze Nieuwsbrief wil ik graag welkom heten. De reeds lang lezende Nieuwsbrieflezers ook. Evenals eenieder die niet tot deze twee groepen behoort, maar toch deze Nieuwsbrief leest. Deze Nieuwsbrief, hoewel niet groot in aantal pagina's, bevat evenwel het nodige nieuws. Sinds de [vorige uitgave](#) hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die ik u niet wil onthouden.

Zoals eerder aangegeven heeft Jaap Terra zijn functie als voorzitter van Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) neergelegd. Jaap heeft inmiddels alle zaken aan mij & Hanno (onze penningmeester)

---

### Voorzitter

---

overgedragen. Totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden en geïnstalleerd zal ik de lopende zaken voor mijn rekening nemen. Dit betekent ook dat alle email via het algemene email adres [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

niet meer bij Jaap maar bij mij terecht komt. Jaap is *voorlopig* nog wel te bereiken via [jaap@urantia.nl](mailto:jaap@urantia.nl).

Vanaf deze kant van het toetsenbord wil ik Jaap nogmaals zeer hartelijk bedanken voor zijn grote bijdrage die hij heeft geleverd aan de SUN. We'll keep in touch 😊.

### Overige berichten

In navolging van het aangekondigde vertrek van Jaap als voorzitter hebben we in onze Nieuwsbrief van 15 januari jl. aangekondigd dat Ina Terra de functie van voorzitter van de SUN over zou nemen. Met spijt in haar hart heeft Ina aan het bestuur meegedeeld het voorzitterschap niet te zullen gaan uitvoeren, hoewel zij dat graag en ambitieus had willen doen. Plotselinge ontwikkelingen en kansen die zich binnen haar bedrijf hebben voorgedaan, maken dat zij haar aandacht,



naast haar gezin, hierop moet richten. Hoewel wij dit, als bestuur, erg jammer vinden, respecteren wij haar besluit.

Derhalve zit de SUN nu met twee bestuursleden. Dat is te weinig. Daarom zijn we ondertussen op zoek naar iemand die de functie van voorzitter wil bekleden.

---

### Enthousiast

---

Maar wij hebben deze persoon nog niet gevonden. Bent u enthousiast over *Het Urantia Boek* (wie is dat nu niet)? Zou u een belangrijke bijdrage willen leveren aan de kennis over- en studie van *Het Urantia Boek* in het Nederlandse taalgebied? Of heeft u vragen over de functie van voorzitter van deze stichting, neem dan gerust contact met mij (zie hieronder) of [Hanno](#) op.

Dan er is er ook nog de vraag: wie is er goed met gedichten? Voor de laatste pagina van onze Nieuwsbrieven ben ik op zoek naar nieuwe poëzie. Voor deze uitgave heb ik mij verlaten op een gedichtje dat ik heb voorgedragen tijdens een jaarlijkse bijeenkomst op 21 augustus van enige jaren geleden. Ook zijn er verhalen welkom over “Op verzoek van lezers ...” of andere kopij. Nogmaals: zie het mailadres onderaan.

Dan is er ook nog de vraag: gaat de jaarlijkse bijeenkomst op 21 augustus a.s. door? **Uiteraard!** Maar binnen het licht

van de huidige ontwikkelingen kan ik over de inhoud van deze dag (die dit jaar op een woensdag valt) nog niets mededelen.

---

### 21 augustus? Uiteraard!

---

Zijn er lezers die zin en tijd hebben om aan deze dag een bijzondere invulling te geven? Laat het mij weten. Zie mijn telefoonnummer of email hieronder.

Naast dat onze mailinglijst van deze Nieuwsbrief langzaam edoch gestaag stijgt, wil ik u toch ook niet de mededeling onthouden dat er wekelijks nieuwe lezers worden verblijd in Nederland en België met de aanschaf van *Het Urantia Boek* via <https://www.heturantiaboek.nl/> of <https://www.heturantiaboek.be>.

**PS:** Weet u dat de Nederlandse versie van *Het Urantia Boek* alleen via deze website te koop is? Het is niet meer mogelijk een Urantia Boek te bestellen via de boekhandel of internet, ondanks vermeende positieve zoekresultaten van zoekmachines. Tenzij een boekhandel Het Urantia Boek op voorraad heeft en deze direct kan leveren, raden wij het (online) aanschaffen van dit boek af.

Marcel Peereboom  
Vicevoorzitter Stichting Urantia  
Nederlandstalig

✉: [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

☎: 06 – 23 25 54 52

---

## Uitnodiging voor de 2e Europese Urantia Conferentie



Van 11 tot en met 14 juli 2019 wordt de 2<sup>e</sup> Europese Urantia Conferentie gehouden in Tallinn, Estland.

Het thema van de conferentie is: **“Growing Seeds - Qualitative Internal and Quantitative External Growth”**: Zaadjes laten opkomen/ groeien - - Kwalitatieve Interne en Kwantitatieve Externe groei.

Hierbij zullen we ons concentreren op hoe we intern in Geest en extern in aantal kunnen groeien. Lezers vanuit de gehele wereld zijn hierbij van harte welkom.

Op vrijdag en zondag concentreert het programma zich op spirituele groeipotentialen; op zaterdag zal de nadruk liggen op het vergroten van het aantal lezers. Ervaringen uit verschillende landen in Europa en andere continenten zullen worden gepresenteerd, en er wordt onderzocht wat ze hebben gedaan om nieuwe lezers te vinden en nieuwe studiegroepen te vormen.

Na deze presentaties zullen de workshops zich richten op het ontwikkelen van nieuwe plannen om lezers aan te trekken. Workshops zullen worden georganiseerd in kleinere taalgroepen.

### Conferentie

De Estlandse vereniging Urantia ([Eesti Urantia Assotsiatsioon](#) - EUA) organiseert deze conferentie, die zal plaatsvinden in het Tallink Spa & Conference Hotel in Tallinn, Estland.

De hoofdtaal die tijdens de conferentie wordt gesproken, is Engels, maar de organisatie van de conferentie heeft de intentie om de presentaties in verschillende talen te vertalen (dit is afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers die ze kunnen vinden voor het vertaalwerk).



## Website

De conferentiewebsite is te vinden op: [www.urantia.ee/conference2019](http://www.urantia.ee/conference2019) en geeft u meer informatie over het programma, de registratie, de prijs van het evenement en de reservering van uw hotelkamer. In de komende maanden zal meer informatie beschikbaar zijn op de website.

## Registratie

Begin nu met het plannen van uw reis om deze conferentie bij te wonen en te verkennen.

de best bewaarde middeleeuwse stad in Noord-Europa - Tallinn, met gotische torenspitsen, kronkelende geplaveide straten en betoverende architectuur.

Klik op de link

[www.urantia.ee/conference2019](http://www.urantia.ee/conference2019) om je aan te melden voor het evenement en om uw kamer te boeken.

Ik heb al geboekt!



## Multi-language Urantia Book study



Heeft u dat nu ook? Terwijl je *Het Urantia Boek* leest, struikel je over de soms erg lange en ingewikkelde zinnen. Dan denk je: wat zou deze tekst in het Engels zijn? Het opzoeken van de Engelse tekst (via internet of in een boek) kan omslachtig zijn. Daarom is er de website: "[Multi-language Urantia Book study](#)".

Als onderdeel van een project met de Urantia Foundation zijn de teksten van *Het*

*Urantia Boek* in een aantal talen recentelijk bijgewerkt. *Het Urantia Boek* is op deze site in twee talen tegelijkertijd naast elkaar te lezen. De navigatie is vereenvoudigd en ook is hierin de cursivering van woorden meegenomen.

Ik verwacht dat er op niet al te lange termijn meer talen worden toegevoegd.



### Multi-language Urantia Book study

---

| First language:  | Second language:  | Paper:  | [\(u/ε\)](#) |  
| < [Paper 47](#) | [Titles](#) | [Content](#) | [Paper 49](#) > |

---

Zie: <https://multilanguageubook.azurewebsites.net/>



## Ter overweging...



Wie heeft er in de grote reguliere religieuze boeken serieuze teksten gelezen over humor? Als je *Het Urantia Boek* niet kent, dan acht ik de kans daarop erg klein. Er is genoeg in de wereld om je serieus druk over te maken. En juist daarom wil ik het nut en de noodzaak van humor deze keer onder de aandacht brengen. Ik lees verhandeling 48, paragraaf 4:

#### 4. De Reversie-leiders

(547.4) 48:4.1 Vrolijke blijdschap en het equivalent van de glimlach zijn even universeel als muziek. Er bestaan een morontiaal en een geestelijk equivalent van vrolijkheid en lachen. Het opklimmende leven is ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen werk en spel – vrijheid van taken.

(547.5) 48:4.2 Hemelse ontspanning en bovenmenselijke humor zijn zeer verschillend van hun menselijke parallellen, maar wij genieten allen werkelijk van een vorm van beide en voor ons, in onze staat, doen deze werkelijk ongeveer hetzelfde wat ideale humor voor u op Urantia kan doen. De Morontia-Metgezellen zijn knappe spelleiders, en zij worden op hoogst kundige wijze ondersteund door de reversie-leiders.

(547.6) 48:4.3 Ge zult het werk van de reversie-leiders waarschijnlijk het beste begrijpen indien wij hen vergelijken met de hogere typen humoristen op Urantia, ofschoon dit een uiterst grove en ietwat



ongelukkige manier is om u een idee te geven van de functie van deze leiders van verandering en ontspanning, deze wezens die in dienst staan van de verheven humor van de gebieden van morontia en van geest.

*(547.7) 48:4.4* Nu we het over geest-humor hebben, laat mij u dan eerst vertellen wat het niet is. Geest-scherps wordt nooit gekleurd door het accentueren van het ongeluk van de zwakken en dwalenden. Ze is evenmin ooit godslasterlijk ten opzichte van de rechtschapenheid en glorie van goddelijkheid. Onze humor kent drie algemene niveaus van appreciatie:

*(547.8) 48:4.5 1.* Grappen die met herinneringen te maken hebben. Geestigheden die voortkomen uit de herinnering aan voorbije episodes in onze ervaring van strijd, worsteling en soms bangheid, en van dikwijls dwaze, kinderlijke angst. Voor ons spruit deze fase van humor voort uit het diepliggende, blijvende vermogen om herinneringsmateriaal uit het verleden te putten, waardoor de zware lasten van het heden een aangenaam aroma krijgen en ook anderszins kunnen worden verlicht.

*(548.1) 48:4.6 2.* Humor die met het heden te maken heeft. De zinloosheid van veel wat ons zo vaak ernstige zorg baart, de vreugde bij het ontdekken van de onbelangrijkheid van een groot deel van onze ernstige persoonlijke bezorgdheid. Wij waarderen deze fase van humor het meest wanneer wij het best in staat zijn om de zorgen over het heden met een korrel zout te nemen ten bate van de zekerheden van de toekomst.

*(548.2) 48:4.7 3.* Profetische vreugde. Het is voor stervelingen misschien moeilijk zich deze fase van humor voor te stellen, maar wij ontlene speciale voldoening aan de verzekering ‘dat alle dingen tezamen werken ten goede’ – voor geesten en morontianen evenzeer als voor stervelingen. Dit aspect van hemelse humor komt voort uit ons geloof in de liefhebbende al zorg van onze superieuren en in de goddelijke stabiliteit van onze Allerhoogste Leiders.

Lees verder via

[https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-48-het-morontia-leven#U48\\_4\\_0](https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-48-het-morontia-leven#U48_4_0)



## Ter afsluiting ...

Graag wil ik afsluiten met een gedicht dat mij zodanig aangreep dat ik het jaren na dato nog steeds uit het hoofd ken. Een gedicht waarvan ik voelde dat het “waar” was. Maar ook een gedicht dat knaagde omdat het ergens voor mijn gevoel niet klopte. Het gedicht gaat over God. Hoe kan God, de Universele Vader, een absolute en existentiële Godheid, afhankelijk zijn van een mens? Ik begreep het gedicht pas werkelijk toen mij duidelijk werd dat wij kinderen van de Allerhoogste zijn. Daarom wil ik het gedicht inleiden met een citaat uit het Urantia Boek:

[117:2.9 \(1281.2\)](#) Een van de meest boeiende vragen in de eindige filosofie is de volgende: actualiseert de Allerhoogste zich ingevolge de evolutie van het groot

universum, of evolueert deze eindige kosmos progressief ingevolge de geleidelijke actualisering van de Allerhoogste? Of is het mogelijk dat zij wederzijds van elkaar afhankelijk zijn om tot ontwikkeling te kunnen komen? Dat zij evolutionaire reciproquen zijn, en de een aanzet tot de groei van de ander? Wij zijn zeker van het volgende: schepselen en universa, hoog en laag, evolueren thans binnen de Allerhoogste, en terwijl zij evolueren, verschijnt de totale som van de gehele eindige activiteit van dit universum-tijdperk. Dit nu is de verschijning van de Allerhoogste, voor alle persoonlijkheden de evolutie van de almachtige kracht van God de Allerhoogste.

### Een wonder

IK, God, heb gehoord dat jullie mensen zitten te wachten op een wonder.

Een wonder dat jullie zal verlossen van al jullie problemen en al jullie moeilijkheden.

Maar hoe kan Ik recht spreken zonder jullie stem?

Hoe kan Ik liefhebben zonder jullie hart?

Hoe kan Ik wonderen verrichten zonder jullie handen?

Niet jullie, maar IK, zit op een wonder te wachten!