



Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

2019

Hierbij ontvangen jullie de eerste Nieuwsbrief van 2019.

Op de allereerste plaats wens ik jullie, ook namens de ander bestuursleden van de Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN), een heel voorspoedig en inspirerend 2019 toe.

Met een terugblik op het afgelopen jaar mogen we concluderen dat 2018 voor de SUN erg succesvol is verlopen, met als hoogtepunt het welslagen van de 10^e Internationale Conferentie van de Urantia Association International. Daarnaast

Succesvol jaar

mogen we terugzien op een geslaagde Urantiadag op 21 augustus waarbij we naast de bekende vaste gasten ook een aantal nieuwe bezoekers mochten verwelkomen om samen de geboortedag van Jezus van Nazareth op Urantia te vieren.

Ook het aantal lezers van onze Nieuwsbrieven vertoont nog steeds een stijgende lijn.

De Nederlandstalige versie van het Urantia Boek is vorig jaar veilig gesteld en zal in de toekomst kunnen voldoen aan de stijgende vraag die zich momenteel voordoet. Het Urantia Boek is uitsluitend via onze website www.urantia.nl of www.heturantiaboek.nl te bestellen.

Financieel staat de Sun er ook goed voor. Dit is mede o.a. te danken aan de giften die we afgelopen periode mochten ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Stokje overdragen

Na 6 jaren met heel veel plezier voorzitter te zijn geweest van de SUN heb ik besloten het stokje over te dragen aan iemand die de jongere generatie Urantia Boek lezers gaat vertegenwoordigen. Jullie worden over de nieuwe bestuurswisseling



binnen de SUN in deze Nieuwsbrief volop geïnformeerd.

Van 11 t/m 14 juli wordt in Tallinn-Estland de [2^e Europese Urantia Conferentie](#) gehouden. Hierbij een uitnodiging aan de lezers van onze Nieuwsbrieven om deze conferentie te bezoeken. Jullie kunnen hierover verdere informatie vinden in deze Nieuwsbrief.

Leonard Kater brengt jullie op de hoogte m.b.t. de ontwikkelingen en activiteiten van de "Utrechtse Urantia Groep" met nadere informatie n.a.v. hun 'voorzet' in de Nieuwsbrief van 15 november 2018. De redactionele bijdrage voor een activiteit die Leonard Kater levert aan deze

Nieuwsbrief is op initiatief van de 'Utrechtse Urantia groep' en staat los van de activiteiten van de SUN.

Tijdens een bijeenkomst van onze studiegroep werd geattendeerd op een tekst uit [verhandeling 117](#). Graag wil ik deze met jullie delen in de rubriek: 'Ter overweging'.

Als afsluiting een song van Lauren Daigle; "You say"

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368



Over drempels ...



Oudejaarsdag 31 december 2018. Overal om me heen is het geluid van te vroeg afgestoken vuurwerk te horen. Kerstdagen, vrije dagen en de viering van 'Oud en Nieuw' bepalen deze tijd van het jaar. Voor velen zijn het dagen van gezelligheid met familie of vrienden. In mijn gedachten sta ik ook stil bij de velen, waarvoor deze laatste dagen van het oude jaar eenzaam en verdrietig zijn, op welke wijze dan ook. Mensen die uitzien naar het nieuwe jaar in de hoop dat alles beter zal worden. Hoop doet leven.

Drempel

Op dit moment denk ik niet alleen aan de drempel van het oude naar het nieuwe jaar, maar er komt nog een drempel in mijn gedachten die we kunnen en mogen nemen, hierbij verwijzend naar het Urantia Boek.

We staan met onze benen in de materiële wereld van Urantia onze aarde en hebben alle dagen onze problemen en

probleempjes op te lossen voor onze verdere groei. Lesjes, lessen en ervaringen die we voor onze kiezen krijgen en waarvan we mogen leren. Voor velen met mij is het Urantia Boek een prachtige leidraad op onze weg door ons leven.

Na intuïtie, begrip, moed, kennis en overleg kunnen we nog een stap maken over de drempel naar Godsverering en Wijsheid. Hierin zit onze geestelijk groei naar God de Vader, op onze zoektocht naar Waarheid, Schoonheid en Goedheid. Een verborgen schat waar Jezus over spreekt! Eerst Godsverering en dan: Wijsheid. Wat een mooie volgorde!

Godsverering en Wijsheid

We leven in roerige tijden waarbij oorlog, geweld, egoïsme, criminaliteit en hebzucht, de boventoon voeren. Samen met mij zijn er velen die verlangend uitzien naar betere tijden. Kortom: Licht aan het eind van een lange donkere tunnel.



In mijn vertrouwen in een betere wereld wil ik graag een van mijn meest favoriete en bemoedigende citaten uit het Urantia Boek op weg naar een 'Wereld in Licht en Leven' (nogmaals) met jullie delen.

Op pagina 2082 van het Urantia Boek kunnen jullie lezen:

[\(2082.6\) 195:9.1](#) Ziet de waarde niet over het hoofd van uw geestelijke erfenis, de rivier van waarheid die door de eeuwen heen is blijven stromen, zelfs tot in de dorre tijden van een materialistisch, secularistisch tijdperk. Zorgt ervoor dat ge bij al uw lofwaardige inspanningen om u vrij te maken van de bijgelovige geloofsopvattingen uit vroegere eeuwen, de eeuwige waarheid vasthoudt. Hebt echter geduld! Wanneer de huidige opstand tegen het bijgeloof voorbij is, zullen de waarheden van het evangelie van Jezus glorieus een nieuwe, betere weg blijven verlichten.

[\(2082.7\) 195:9.2](#) Maar het gepaganiseerde, gesocialiseerde Christendom heeft behoefte aan een nieuw contact met het onbezoedelde onderricht van Jezus: het leidt een kwijnend bestaan doordat het een nieuwe visie op het leven van de Meester op aarde ontbeert. Een nieuwe, vollediger openbaring van de religie van Jezus is

bedoeld om een rijk van materialistisch secularisme te veroveren en de wereldheerschappij van het mechanistische naturalisme omver te werpen. Urantia staat nu bevend op de drempel van een van haar meest verbazingwekkende, boeiende tijdvakken van sociale herordening, zedelijke herleving en geestelijke verlichting.

[\(2082.8\) 195:9.3](#) Ook al werd het onderricht van Jezus in hoge mate gemodificeerd, toch heeft het de mysteriën ten tijde van zijn geboorte en de onwetendheid en het bijgeloof van de duistere middeleeuwen overleefd, en gaat het nu zelfs langzaam triomferen over het materialisme, het mechanisme, en de secularisatie van de twintigste eeuw. En zulke tijden van grote beproeving en dreigende nederlaag zijn altijd tijden van grote openbaring.

Met veel vertrouwen kunnen we over de drempel naar 2019 stappen.

Een prachtig vooruitzicht. Weer een jaartje dichterbij een wereld in 'Licht en Leven'. Een vooruitzicht naar een wereld die volledig hersteld zal zijn van hetgeen de tegenstanders van Michael van Nebadon op hun 'geweten' hebben.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Jezus gaat Urantia weer voor zich
'opeisen'. Zijn kleine planeet die Hij heeft
uitverkoren om zijn zevende en laatste
Zelfschenking te voltooien. Wat een eer!

Jaap Terra

Jaap Terra neemt afscheid als voorzitter van Stichting Urantia Nederlandstalig



Op 1 januari 2013 mocht ik het voorzitterschap van de Stichting Urantia Nederlandstalig op me nemen. Gedurende 6 jaren heb ik deze functie met heel veel plezier vervuld. Hierbij heb ik samen met vele anderen mijn steentje mogen bijdragen aan de groei van Urantia in Nederland en Belgisch Vlaanderen én op internationaal vlak.

Per 1 februari 2019 zal ik mijn functie van het voorzitterschap beëindigen. Dankbaarheid voert bij mij de boventoon dat ik deze prachtige functie de afgelopen jaren in gezondheid heb mogen vervullen.

Functie beëindigen

Ina Terra zal het voorzitterschap van de Stichting Urantia Nederlandstalig op zich nemen. Het bestuur van de SUN heeft hiermee ingestemd.

Als SUN mogen we blij zijn met deze nieuwe ontwikkeling waarbij een jongere

generatie het roer overneemt in een snelle veranderende wereld met vele communicatieve mogelijkheden op digitaal gebied.

Hierbij wens ik Ina - ook namens de andere bestuursleden - heel veel succes als nieuwe voorzitter van de Stichting Urantia Nederlandstalig.

Als voorzitter van de SUN heb ik vele prachtige en lieve mensen mogen ontmoeten die allemaal op hun eigen wijze het Urantia Boek in hun leven hebben toegelaten en zich door de inhoud, de openbaringen en de lessen van het Urantia Boek in de persoonlijke relatie tot God de Vader laten leiden, zoekend naar Waarheid, Schoonheid en Goedheid.

Op vele wijzen heb ik een beroep gedaan op lezers. Velen hebben het mij mogelijk gemaakt om samen te groeien. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de steun die ik mocht ontvangen.



Graag wil ik mijn medebestuurleden Marcel Peereboom en Hanno van der Plas bedanken voor de bijzondere samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

Ook wil ik de lezers van onze Nieuwsbrieven bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, voor de vriendschappen die zijn ontstaan en natuurlijk - wat mij betreft - blijvend zullen zijn, ook na 1 februari.

De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier de redactie van de Nieuwsbrieven van de SUN mogen verzorgen. Deze Nieuwsbrief is mijn laatste die ik verzorg

en graag draag ik het 'stokje' over aan mijn opvolgster.

Bedankt

Graag wil ik ook allen bedanken die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan onze Nieuwsbrieven. Bedankt!!!

Het gaat jullie goed!
In broederschap,

Jaap Terra

E-mail: <mailto:jaap@urantia.nl> (tot 1 februari)



Jaap, bedankt!



Het is 31 december. Terwijl het aftellen van 2018 is begonnen en de retrospectieve momenten van het jaareinde mij doen terugdenken aan een persoonlijk bewogen jaar (waarvan de conferentie in april jl. slechts één van de hoogtepunten was) passeert mij ook de aankondiging van Jaap dat hij besloten heeft te gaan stoppen als voorzitter van Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN).

Mijn gedachten moeten nog veel verder terug.

Retrospectieve momenten

Voor zover mijn geheugen het goed voor de geest tovert, is het januari 2013 als Jaap Terra de spreekwoordelijke scepter overneemt van Samantha Nior als voorzitter van de SUN. Samantha was in de periode ervoor geëmigreerd naar Frankrijk en hoewel van goede wil, bleek het besturen van de stichting vanuit

Frankrijk geen optimale vorm. Met de komst van Jaap begint het bloed weer een beetje te stromen.

Jaap moest een aantal vastgeroeste zaken weer in gang gaan zetten. De ijzeren macht der gewoonte maakte dat broodnodige vernieuwing maar heel langzaam op gang kwam. Met het vertrek, enige tijd later, van destijds een vierde bestuurslid (om persoonlijke redenen) bleef de stichting lange tijd functioneren met drie personen. Ook dit was niet

Roeien

optimaal. Met een bestuurslid in Frankrijk en een techneut (ik dus) die zich vooral bezig hield (en houdt) met technische zaken, bestuurde Jaap het schip dat "SUN" heette met de riemen die hij had. Hier en daar gaf hij zijn bevelen, maar heel veel deed Jaap ook zelf.



In 2014 werd de SUN, onder aanvoering van Jaap, lid van de Urantia Association International (UAI). Eerst als “Local Association” en een korte tijd later, zoals hij beloofde, als “National Association”. Toen enige tijd later, we schrijven inmiddels al 2015, er een lezing werd georganiseerd in ‘de Molen’ in Wassenaar werden wij (als SUN) benaderd door Antonio Schefer, bestuurslid van de UAI. Hij legde ons, namens het UAI, de vraag voor of wij de tiende internationale conferentie van de UAI, in 2018, in Nederland wilden gaan organiseren.

10^e internationale conferentie

In mijn enthousiasme riep ik natuurlijk meteen “ja”. Jaap moest er eerst nog even over nadenken. Maar een paar dagen later, nadat we wat heen en weer gebeld hadden, was de kogel door de spreekwoordelijke kerk.

In de iets meer dan twee-en-half jaar voorbereidingstijd zijn er veel dingen gebeurd, veel zaken zijn de revue gepasseerd, die mij heel duidelijk maakten hoe Jaap de zaken organiseert.

Zijn credo ‘de stichting moet geen organisatie zijn, maar een organisme’ bracht hij op een mooie manier in de praktijk. Niet door zich te concentreren op structuren en procedures, maar door met mensen in contact te treden. Hiermee maakte hij het organiseren heel

persoonlijk. En ook op zijn eigen typische manier.

Dat er soms kleine teleurstellingen voorkomen, maakte zijn inzet er niet minder om. Hij verzamelde mensen om zich heen die konden helpen, spoorde mensen aan, en liet het in vol vertrouwen dan ook over aan die personen. Met een vinger aan de pols, dat wel.

De conferentie was, u heeft het vast al eerder gelezen, een groot succes. Dit was Jaap zijn “finest hour”. Ook voor mij, trouwens.

Finest hour

Toen Jaap in oktober 2018 contact met mij opnam, met het verhaal dat hij wilde stoppen als voorzitter was ik niet verbaasd. En dat hij over de opvolging had nagedacht en al zaken had voorbereid evenmin. Jammer vond ik het wel. Begrijpelijk zeker ook.

Jaap, ik heb de samenwerking met jou als zeer fijn ervaren. Ik wil je dan ook persoonlijk, en als mede bestuurslid, zeer danken voor het vele werk dat je hebt verzet: waarlijk bedankt!



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Met de komst van Ina als nieuwe voorzitter zal er zeker een andere wind gaan waaien. En op die wind zal het schip dat "SUN" heet, zijn koers voortzetten. Ik hijs de zeilen alvast. Ik heb er zin in.

Ahoy!

Marcel Peereboom
Vicevoorzitter SUN
marcel@urantia.nl

Ina Terra: de nieuwe voorzitter van Stichting Urantia Nederlandstalig



Zoals jullie zelf hebben kunnen ervaren is het Urantia Boek een groot geschenk als het in je leven verschijnt. Het was mijn vader, Jaap Terra, die mij het Urantia Boek gaf. Ik was in die periode nog druk met werken, studeren en een gezin stichten. Mijn relatie met het Urantia Boek is in die eerste jaren een 'knipperlichtrelatie' geweest. Ik was nieuwsgierig, maar als de lesstof te ingewikkeld werd, haakte ik met regelmaat af. Toch trok het boek me iedere keer weer. Wat me opviel was, dat de inhoud van het boek steeds meer ging leven en hoe vaker ik teksten overlas, hoe meer ik het leek te begrijpen.

Een groot geschenk

Mijn relatie met het Urantia Boek begon langzaam te groeien. In die periode was het wederom mijn vader aan wie ik mijn vragen kon stellen, met wie ik samen op zoek kon gaan in teksten en waardoor

we, naast onze familieband ook studiegenoten werden.

Mijn daadwerkelijke studie van het Urantia Boek begon in 2012. En zoals in het Urantia Boek beschreven staat, werd God voor mij steeds meer een realiteit. Ik leerde God beter kennen en voelde de impact daarvan op mijn leven. In de afgelopen jaren heb ik ervaren hoe waardevol het is om in studiegroepen te lezen en samen te leren en ontdekken.

Leren en ontdekken

Toen in 2015 de vraag kwam of ik mee wilde werken aan het organiseren van de conferentie in Nederland met als thema 'Jesus as a Teacher' kon ik niet anders dan volmondig 'ja' zeggen. Deze drie jaren waren waarschijnlijk de grootste leerschool die ik mij kon wensen. Wat een ervaring! Om met een klein groepje Urantia Boek lezers een conferentie te



organiseren was de grootste uitdaging ooit. Het enige wat we hadden was een titel 'Jesus as a teacher'. Met dat als enige houvast startten we ons onderzoek in het Urantia Boek. We lazen samen, evalueerden wat we gelezen hadden en probeerden de hele conferentie te organiseren vanuit de lessen die Jezus ons wilde leren. In Broederschap, in liefde, vanuit saamhorigheid, vanuit het delen van onze kennis en ervaring.

Door deze conferentie konden we als klein landje, kennismaken met vele Urantia Boek lezers over de hele wereld. Nieuwe

Nieuwe vriendschappen

vriendschappen zijn ontstaan, ideeën om gezamenlijk uit te werken zijn geboren en zoals velen van jullie gemerkt hebben stelt het internet ons in staat om daadwerkelijk in contact met elkaar te blijven. Het is de mooiste samenwerking geweest die ik in mijn leven heb mogen ervaren.

Sinds januari 2013 is mijn vader, Jaap, voorzitter van de Stichting Urantia Nederlandstalig. Vanaf de zijlijn heb ik hem gevolgd, meegedacht en hem geholpen bij het organiseren van Urantia dagen. Ik heb van dichtbij ervaren hoe hij van afzonderlijke lezers van het Urantia Boek in Nederland en België een 'familie' maakt.

Hij heeft ontzettend veel geïnvesteerd in het samenbrengen van Urantia Boek

lezers, aan het leren kennen van iedereen die 'op zijn pad kwam'. Met maar één doel; het verder kunnen openbaren van de prachtige inhoud van het Urantia boek en het samenbrengen van gelijkgestemden. Van een kleine organisatie is de UAISUN (onze internationale naam) daadwerkelijk een 'levend organisme' geworden, zoals mijn vader dat voor ogen had. In Nederland is het aantal Urantia Boek lezers gestegen, de Urantiadagen in augustus worden goed bezocht en er zijn vriendschappen voor het leven gesloten.

In het najaar gaf mijn vader aan dat het tijd was om te stoppen en het stokje over te dragen. De basis voor de Stichting Urantia Nederlandstalig is gelegd en nieuwe ontwikkelingen dienen zich de komende jaren aan binnen de UAI. Denk daarbij aan een meer intensieve samenwerking tussen de Europese landen. Deze contacten verlopen via social media

Jongere generatie

en vergaderingen via internet. Het vraagt weer om andere vaardigheden en een 'jongere generatie'.

Vanaf 1 februari mag ik deze taak als voorzitter verder voortzetten. Een dankbare taak, een spannende taak, een belangrijke taak, maar bovenal een eervolle taak.

Gelukkig weet ik dat ik het niet alleen hoef te doen. Het bestuur is een geoliede



stichting **URANTIA** nederlandstalig

machine en de samenwerking verloopt in vriendschap. In Nederland en België zijn we de afgelopen jaren gegroeid; niet alleen in ledental, maar ook in het aantal studiegroepen, contacten met lezers over de hele wereld en in samenwerking. Laten we met z'n allen verder bouwen, verder

leren en genieten van het mooie geschenk dat in ons leven kwam; Het Urantia Boek.

Ina Terra

ina@urantia.nl

Uitnodiging voor de 2^e Europese Urantia Conferentie



Van 11 tot en met 14 juli 2019 wordt de 2^e Europese Urantia Conferentie gehouden in Tallinn, Estland.

Het thema van de conferentie is:

“Growing Seeds - Qualitative Internal and Quantitative External Growth”: Zaadjes laten opkomen/ groeien - - Kwalitatieve Interne en Kwantitatieve Externe groei.

Hierbij zullen we ons concentreren op hoe we intern in Geest en extern in aantal kunnen groeien. Lezers vanuit de gehele wereld zijn hierbij van harte welkom.

Op vrijdag en zondag concentreert het programma zich op spirituele groeipotentialen; op zaterdag zal de nadruk liggen op het vergroten van het aantal lezers. Ervaringen uit verschillende landen in Europa en andere continenten zullen worden gepresenteerd, en er wordt onderzocht wat ze hebben gedaan om nieuwe lezers te vinden en nieuwe studiegroepen te vormen.

Na deze presentaties zullen de workshops zich richten op het ontwikkelen van nieuwe plannen om lezers aan te trekken. Workshops zullen worden georganiseerd in kleinere taalgroepen.

Conferentie

De Estlandse vereniging Urantia ([Eesti Urantia Assotsiatsioon](#) - EUA) organiseert deze conferentie, die zal plaatsvinden in het Tallink Spa & Conference Hotel in Tallinn, Estland.

De hoofdtal die tijdens de conferentie wordt gesproken, is Engels, maar de organisatie van de conferentie heeft de intentie om de presentaties in verschillende talen te vertalen (dit is afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers die ze kunnen vinden voor het vertaalwerk).



Website

De conferentiewebsite is te vinden op: www.urantia.ee/conference2019 en geeft u meer informatie over het programma, de registratie, de prijs van het evenement en de reservering van uw hotelkamer. In de komende maanden zal meer informatie beschikbaar zijn op de website.

Registratie

Begin nu met het plannen van uw reis om deze conferentie bij te wonen en verken

de best bewaarde middeleeuwse stad in Noord-Europa - Tallinn, met gotische torenspitsen, kronkelende geplaveide straten en betoverende architectuur.

Meld je aan voor dit mooie evenement en ontvang een Early Bird-korting van € 60,-- als je je vóór 1 maart 2019 registreert.

Klik op de link

www.urantia.ee/conference2019 om je aan te melden voor het evenement en om uw kamer te boeken.

Informatie uit de 'Utrechtse Urantia groep



Oorspronkelijk hadden we het plan, op 20 januari een evenement op EMMA in Utrecht te organiseren, maar dat hebben we om organisatorische redenen moeten uitstellen. Ondertussen draait de wereld wel verder, en zijn er zeer vele hoopgevende ontwikkelingen voor, achter, boven en onder de schermen kenbaar geworden op internet en

Hoopgevende ontwikkelingen

meditatief, zelfs via buitenaardse en bovenaardse connecties. Hoe meer je leert leven in samenwerking met je gedachtenrichter, des te gemakkelijker komt dit alles op je pad.

Niettemin zijn er wel niveaus te onderscheiden. Allereerst is er het niveau van de intenties: stel ze zuiver, in overleg met je gedachtenrichter en alle andere vormen van Goddelijke hulp en bijstand. Hier heeft een ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. En zijn er evenveel wegen als dat er mensen op aarde en elders rondlopen. Op dit punt kan ik een

ieder uitnodigen mee te doen aan de "Terugkeer van het Licht Meditatie" op 21 januari 2019 om 6.11 's ochtends.

Vervolgens is er het niveau van menselijk leven op onze planeet, al te vaak vergiftigd door alle mogelijke vormen van heb- en heerszucht, oorlog en geweld. Tenslotte is er het probleem van de voedsel en energievoorziening die thans dreigt uit te lopen op een klimatologische ramp.

Op dit terrein ben ik een groot aantal goed uitvoerbare oplossingen tegen gekomen die ik onmogelijk kort kon samenvatten in de voorbereiding voor 20 januari.

Uitvoerbare oplossingen

Daarvoor zoek ik nu wegen om een en ander goed gedoseerd en gedoceerd naar buiten te brengen.

De facebook groep "Urantia Nederland" zal hiervoor belangrijk zijn. Ik zal mijn best doen, een en ander vóór 20 januari in een kleine brochure neer te leggen, geschreven vanuit de kosmologie van het



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Urantiaboek, aangevuld met andere
schrijvers uit de 20^e eeuw.

Wie hier belangstelling voor heeft, kan
telefonisch of per email contact met mij
opnemen.

Leonard Kater

t:.030-2817481

e: lgwkater@ziggo.nl



Ter overweging...



[\(1288.1\) 117:6.2](#) Wanneer ge waarlijk begeert God te vinden, kan het niet anders dan dat in uw denken het besef van de Allerhoogste wordt geboren. Zoals God uw goddelijke Vader is, zo is de Allerhoogste uw goddelijke Moeder, in wie ge uw hele leven als universum-schepselen wordt gevoed. ‘Hoe universeel is de Allerhoogste – hij is alom! De eindeloze dingen der schepping zijn van zijn tegenwoordigheid afhankelijk om te kunnen leven, en geen ervan wordt afgewezen.’

[\(1288.2\) 117:6.3](#) Wat Michael is voor Neadon, is de Allerhoogste voor de eindige kosmos: zijn Godheid is de grote weg waarlangs de liefde van de Vader uitstroomt naar de gehele schepping, en hij is de grote weg waarlangs eindige schepselen binnenwaarts gaan in hun zoeken naar de Vader die liefde is. Zelfs Gedachtenrichters zijn aan hem verwant: in hun oorspronkelijke natuur en

goddelijkheid zijn zij als de Vader, maar wanneer zij de verrichtingen van de tijd in de universa der ruimte ervaren, worden zij als de Allerhoogste.

[\(1289.1\) 117:6.8](#) Alle mensen die een ziel ontwikkelen, zijn letterlijk de evolutionaire zonen van God de Vader en God de Moeder, de Allerhoogste. Totdat de tijd aanbreekt dat de sterfelijke mens zielbewust wordt van zijn goddelijke erfgoed, moet de zekerheid dat hij verwant is met de Godheid echter in geloof worden beseft. ’s Mensen levenservaring is de kosmische cocon waarbinnen de universele schenkingen van de Allerhoogste en de universum-tegenwoordigheid van de Universele Vader (geen van welke persoonlijkheden zijn) de morontia-ziel van de tijd en het menselijk-goddelijke karakter van de volkomene tot ontwikkeling brengen, en deze volkomene



heeft een universum-bestemming en zal eeuwig dienen.

[\(1289.2\) 117:6.9](#) Mensen vergeten maar al te vaak dat God de grootste ervaring in het menselijke bestaan is. Andere ervaringen zijn beperkt van aard en inhoud, maar de ervaring van God kent geen beperkingen behalve die van het begripsvermogen van het schepsel, en deze ervaring op zichzelf vergroot dat vermogen. Wanneer mensen God zoeken, zoeken zij alles. Wanneer zij God vinden, hebben zij alles gevonden. Het zoeken naar God is het onbeperkt schenken van liefde, vergezeld van verbazingwekkende ontdekkingen van nieuwe, grotere liefde die kan worden geschonken.

[\(1289.3\) 117:6.10](#) Alle ware liefde komt van God, en de mens ontvangt de goddelijke liefde naargelang hijzelf deze

liefde aan zijn medemensen schenkt.

Liefde is dynamisch. Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend, vrij, opwindend en altijd in beweging. De mens kan de liefde van de Vader nooit opsluiten en gevangen houden in zijn hart. De liefde van de Vader kan alleen werkelijk worden voor de sterfelijke mens als zij door de persoonlijkheid van die mens heengaat, wanneer hij op zijn beurt deze liefde aan zijn medemensen schenkt. Het grote circuit van liefde loopt van de Vader via zonen naar broeders, en vandaar naar de Allerhoogste. De liefde van de Vader verschijnt in de sterfelijke persoonlijkheid door het dienstbetoon van de inwonende Richter. Zulk een Godkennende zoon openbaart deze liefde aan zijn universumbroeders, en deze broederliefde is het wezen van de liefde van de Allerhoogste.



Ter afsluiting ...



Ter afsluiting kunnen jullie kennismaken met een song van Lauren Daigle, een jonge Amerikaanse zangeres, geboren in Lafayette in Loisiaana (USA). Meer informatie over haar kunnen jullie vinden op [Wikipedia](#). Geniet van: **You say** op [YouTube](#).