
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van 15 juli. We hopen dat je deze weer met plezier zult lezen.

Er is volop informatie over de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag op 21 augustus. We gaan hierbij de uitdaging aan een andere invulling aan deze dag te geven door lezers meer aan het woord te laten. We noemen dit: 'Voor lezers, door lezers.' Hierbij kun je als bezoeker van deze dag volop interactief meewerken aan het succesvolle verloop van deze dag. Het zal tevens een test van de programmacommissie zijn in voorbereiding op de door ons te organiseren UAI conferentie in Nederland van volgend jaar.

Ook zijn we enthousiast over de ontwikkelingen van de afgelopen maand m.b.t. de programmering van de 10e Internationale Conferentie van de Urantia Association International in Nederland.

Voor het thema van de conferentie: '**Jesus as a Teacher**' met als subtitel: '**Are you ready to live his teachings in the 21st**

century?' willen we 's werelds beste sprekers en kenners van het Urantia Boek het woord geven tijdens de plenaire bijeenkomsten en de workshops. Je hoort er meer over in het verdere verloop naar de conferentie.

Naast de bijzondere ervaringen om lezers van het Urantia Boek vanuit de gehele wereld te ontmoeten, zal er tijdens de avondprogrammeringen ook entertainment zijn op goed niveau.

Ook voor entertainment is op vrijdagavond en zaterdagavond gezorgd. Op vrijdagavond 13 april zal [Iris Kroes](#) een live concert verzorgen met haar prachtige zang terwijl zij zichzelf begeleidt op de harp. Voor degenen die Iris nog niet kennen: ze was de winnares van "The Voice of Holland" in 2012. Je leest hierover meer in deze Nieuwsbrief.

Op zaterdagavond 14 april zal er een live concert worden verzorgd door **Pato Banton** en **Antoinette "Rootsdawtah" Hall**. Deze top muzikanten reizen de hele wereld over om met hun muziek en



enthousiasme interesse te wekken voor het Urantia Boek, met name onder jongeren. Volop informatie over Pato en Antoinette vind je in deze Nieuwsbrief.

Pato Banton en Antoinette Hall zullen tijdens de conferentie ook de 'Masters of Ceremony' zijn.

Ze waren met ons verzoek hierom zeer vereerd. In februari van dit jaar heeft Pato Banton ook de UAI conferentie in Accra in Ghana met succes georganiseerd. Op [Youtube](#) is informatie te vinden over Pato en Antoinette.

Voor veel lezers van het Urantia Boek en binnen studiegroepen geeft verhandeling 100 prachtige citaten die het overwegen zeker de moeite waard zijn. Een citaat uit deze verhandeling wordt ter overweging gegeven.

Frank van Rooij heeft zich in zijn vaste bijdrage aan de Nieuwsbrieven laten

inspireren door: 'Het innerlijk bastion, de onneembare citadel van de geest' ([p.1096](#)). Uit dezelfde verhandeling 100 een kort citaat in de rubriek: 'Ter overweging'.

Dorrit Lanfers sluit deze Nieuwsbrief af met haar gedicht: '**Rietkraag**'.

Misschien ben je met vakantie of ga je binnenkort genieten van welverdiende ontspannende of inspannende vrije dagen? Misschien blijf je thuis? Misschien tijd om het Urantia Boek weer eens open te slaan?

Graag wil ik jullie, óók namens het bestuur van de SUN een hele fijne en inspirerende zomerperiode toewensen.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368



Uitnodiging voor de jaarlijkse Urantia ontmoetings- en studiedag op maandag 21 augustus



Hierbij nodigen we je als lezer van het Urantia Boek in Nederland en Belgisch Vlaanderen én van onze Nieuwsbrieven van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Urantia ontmoetings- en studiedag.

We willen deze dag samen met je vieren op 21 augustus, de geboortedag van Michaël van Nebadon, op Urantia geïncarneerd als Jezus van Nazareth. Deze bijzondere dag valt dit jaar op een maandag.

We hebben er als bestuur van de SUN ooit voor gekozen de Urantiadag 21 augustus als vaste dag aan te houden. Het is altijd weer spannend mee te maken hoeveel van jullie deze dag willen meemaken en de tijd ervoor kunnen vrijmaken.

Ondanks deze 'doordeweekse dag' hopen we weer op een mooie opkomst. Reeds nu al heeft een aantal lezers zich aangemeld, waaronder ook die deze dag voor de eerste keer gaan bezoeken. Deze

nieuwkomers spreken de behoefte uit om ook andere lezers te ontmoeten.

Een nieuwe invulling van 21 augustus: een nieuwe uitdaging ...

Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor een andere invulling van deze dag. Dankzij een signaal in de enquêtes van afgelopen jaren zal deze dag weer meer ingevuld worden door de aanwezigen zelf. We noemen het 'Voor lezers, door lezers', waarbij meer ruimte zal zijn voor onderlinge interactie en ontmoeting. We hebben in onze vorige Nieuwsbrieven lezers gevraagd hun bijdrage aan deze dag te leveren d.m.v. een lezing. Uit de ontvangen aanmeldingen hebben we een vijftal sprekers geselecteerd voor het geven van een korte lezing. (± tien minuten) Na iedere lezing is er ruimte voor vragen, het uitwisselen van ervaringen en verdere uitdieping van het onderwerp. Het wordt spannend voor allen, wij kijken ernaar uit.



Thema van deze dag:
De mens Jezus, als levende weg, als
leidend voorbeeld

Met dit thema gaan de sprekers van deze
dag dieper in op het leven van Jezus
voorafgaande aan de periode van zijn
openbare werk, dus de periode vóór zijn
doop. Bij 'de mens Jezus' denken wij aan
de periode waarin hij als mens onder de
mensen leefde. Hoe hij zich van kinds af
aan heeft ontwikkeld binnen het gezin,
zijn omgeving, zijn maatschappelijke
loopbaan, zijn ontdekking van de wereld
en hoe hij zijn religie heeft ontwikkeld.

De locatie: **Landgoed Groot Kievitsdal**

Evenals voorgaande jaren wordt deze
bijeenkomst georganiseerd in Landgoed
Groot Kievitsdal. Dit prachtige complex
beschikt over alle faciliteiten om van deze
dag weer een succes te maken. Groot
Kievitsdal is schitterend gelegen aan de
rand van de bossen van Landgoed
Pijnenburg en staat bekend als een van de
mooiere locaties in het hart van het Gooi.

Let op: Afwijkend van voorgaande jaren
beginnen we iets eerder en je bent van
harte welkom vanaf 9.30 uur voor
ontvangst met koffie/thee en feestelijk
gebak. De aanvang van deze dag is om
10.00 uur. Om ± 16.00 uur is de sluiting.

Na afloop van de Urantiadag is er voor
degenen die nog langer willen 'napraten'
gelegenheid gebruik te maken van een
drie-gangen diner. De prijs hiervan

bedraagt € 29,50 exclusief consumpties.
Tijdens de middaglunch kun je aangeven
of je mee dineert.

Deelname en kosten

Net als voorgaande jaren hanteren we een
eigen bijdrage van € 55,00. Alle
consumpties en de uitgebreide lunch zijn
hierbij inbegrepen. Voor wie de bijdrage
een probleem is, neem a.u.b. contact met
ons op via info@urantia.nl of telefonisch:
06-25468368.

We zijn van mening dat geld geen beletsel
mag zijn om deze dag te bezoeken. In
overleg kan een tegemoetkoming worden
afgesproken.

Deelname vindt uitsluitend plaats na
overboeking op rekeningnummer:

IBAN: NL82 TRIO 0781 4781 89
(Triodos bank)

BIC: TRIONL2U

T.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig

O.v.v.: 21 augustus 2017

Je kunt je alvast opgeven via:
info@urantia.nl. Na ontvangst van jouw
betaling ontvang je per e-mail een
bevestiging van de inschrijving. De
dagindeling en het volledige programma
ontvang je begin augustus.

Niet alleen het bestuur van de SUN maar
ook veel lezers van het Urantia Boek zien
ernaar uit je te mogen begroeten.

Tot ziens op 21 augustus!

Nadere informatie betreffende



De 10e Internationale Conferentie van de Urantia Association International in Nederland op 12 – 15 april 2018

www.uai2018.org

In vorige Nieuwsbrieven ben je uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de 10e Internationale Conferentie van de Urantia Association International welke we als Stichting Urantia Nederlandstalig organiseren.

Misschien heb je onze website www.uai2018.org al bezocht voor belangrijke informatie. Deze website zal tot de conferentie in 2018 regelmatig worden aangevuld met steeds nieuwe informatie. We houden je op de hoogte!

Het thema van de conferentie is: '**Jesus as a Teacher**', met als subtitel: '**Are you ready to live his teachings in the 21st century?**'. De programmacommissie besteedt er alle aandacht aan om inspirerende sprekers te vinden voor de plenaire bijeenkomsten en de workshops. Hierover word je in aanloop naar de conferentie verder geïnformeerd.

Entertainment en ontspanning

Naast de plenaire studiebijeenkomsten en workshops zal er óók ruimte zijn voor entertainment en ontspanning, verzorgd door nationale en internationale artiesten.

We hebben Paton Banton en Antoinette Hall uitgenodigd om zowel Masters of Ceremony te willen zijn en een concert te verzorgen tijdens het avondprogramma van zaterdag 14 april.

Met enthousiasme hebben ze op onze uitnodiging gereageerd. Pato en zijn vrouw Antoinette zijn momenteel 'wereldwijde promotors' van het Urantia Boek. Zij doen dit op hun eigen wijze met o.a. hun muzikale optredens, waarbij ze bij veel jongeren interesseren voor het Urantia Boek. Ook op hun Facebook-site promoten ze de conferentie in 2018 in Nederland op een mooie ondersteunende manier.

Op vrijdagavond 13 april zal Iris Kroes een concert verzorgen met haar prachtige stem en met de harp. Iris was in 2012 de winnares van 'The Voice of Holland'.

Hieronder vind je wat uitgebreider informatie over onze muzikale gasten die een onvergetelijk optreden gaan verzorgen:



Pato Banton



www.ministerpatobanton.com

Pato Banton, bekend en genomineerd reggae fenomeen, heeft veel over de wereld gereisd en gewerkt met o.a. 'The English Beat', 'Steel Pulse', met 'UB40' en 'Sting'!, om er maar een paar te noemen.

Pato Banton heeft, met zijn 40 jaar durende muziekcarrière, zijn plaats verdiend in de "British Music Hall of Fame" en ontving tevens de 'BBC Lifetime Achievement Award'. Hij heeft het accent binnen zijn muzikale loopbaan geleidelijk aan verlegd naar verenigingswerk om misdaad terug te dringen, naar het werken met jongeren en naar het geven van onderwijs op scholen. Daarnaast schrijft hij mee aan vernieuwde methodes van onderwijs voor kinderen met beperkingen en, sinds de dag dat hij het Urantia Boek heeft gevonden, doet hij dus ook aan geestelijk onderricht.

Pato heeft in februari van dit jaar een grote bijdrage geleverd aan het succesvol organiseren van de Afrika conferentie in Accra in Ghana.

Antoinette 'Rootsdawtah' Hall



[Antoinette Hall](#) is internationaal bekend als 'keyboard' speler, maar ook als achtergrond zangeres en dirigent/producer in de Reggae industrie. Zij heeft samengewerkt met bekende artiesten als Judy Mowatt, Max Priest, Marcia Griffiths, Gregory Isaacs, Beres Hammond, Glen Washington, Sister Carol en vele anderen!

Sinds Antoinette en Pato Banton in 2010 hun krachten hebben gebundeld en zij kennis heeft gemaakt met het Urantia Boek, is zij erg actief in het promoten van the Urantia Movement.

Antoinette en Pato zijn in 2014 getrouwd en op hun websites is veel informatie te vinden over hun vele activiteiten

Iris Kroes



www.iriskroes.com

Op vrijdagavond 13 april zal Iris Kroes tijdens het avondprogramma een concert verzorgen met haar prachtige zang en harp.

Iris, woonachtig in het Friese Drachten, is een artieste in hart en nieren en trok met haar verbluffende deelname aan The Voice of Holland meteen de aandacht. Bijna 4 miljoen Nederlanders zagen haar als 18 jarige de finale van [‘The Voice of Holland 2012’](#) winnen.

Op Twitter wordt Iris gevolgd door ruim 35.000 fans. Iris heeft inmiddels vier albums op haar naam staan. Iris heeft ook enkele titelsongs voor films gecomponeerd.

Iris tourde in 2012 als gastartiest met Marco Borsato waarmee ze onder andere in het Ziggo Dome in het voorprogramma zat. Haar debuutalbum ‘First’ heeft zes weken in de ‘Album Top 100’ gestaan.

Op 10 januari 2016 was de eerste voorstelling van haar theatertournee

‘Irisistable’ te zien, Met 22 voorstellingen trok ze hierna door het hele land met haar band.

Iris omschrijft zichzelf als levensgenieter en optimist. Deze eigenschappen zijn terug te horen in de manier waarop ze over haar leven als muzikant praat. “Ik zie dit als een avontuur waar ik enorm van geniet,” vertelt de zangeres. “Ik wil hard blijven werken en de komende tijd veel gaan leren, want ik ben nog lang niet uitgegroeid. Voor mij begint het nu juist.”

Veel meer informatie over Pato Banton, Antoinette Hall en Iris Kroes kun je vinden op [Youtube](#).

Kosten voor het bezoeken van de conferentie

We hebben ons uiterste best gedaan om deze conferentie voor zoveel mogelijk bezoekers ook financieel mogelijk te maken. Deelname aan de conferentie is *€ 250,00. Hierbij is inbegrepen:

- Het bijwonen van de conferentie vanaf donderdagavond tot en met zondagmorgen;
- Tijdens de conferentie koffie, thee en water;
- Vrijdag en zaterdag uitgebreide lunch;
- Donderdag, vrijdag en zaterdag een driegangen diner;
- De concerten van Iris Kroes en van Pato en Antoinette.

***Let op:** dit is exclusief overnachting en ontbijt.

Registratie

Meld je aan voor deze in Nederland unieke gebeurtenis en profiteer van een Vroeg-boek korting van € 75,00 bij jouw aanmelding vóór 1 september aanstaande (daarna wordt de prijs € 325,00).

Check www.uai2018.org voor jouw registratie als bezoeker van de conferentie en het eventuele boeken van jouw kamer.

De boekingen om deel te nemen aan de conferentie en het registreren van de hotel accommodatie kan alleen via het registratie systeem van deze website.

We doen het verzoek aan jou om mede-Urantia Boek lezers te attenderen op deze 10e internationale conferentie van de Urantia Association International. We hebben óók jouw hulp nodig!!!

Wij vragen aan jullie allen om de weblink voor deze unieke wereldwijde conferentie te delen met bevriende Urantia Boek lezers in Nederland, Vlaams België óf waar ook ter wereld. Dit kan o.a. via Facebook of andere social media.

Alvast onze hartelijke dank.

Het bestuur van de SUN en de organisatie werkgroepen heten je van harte welkom.



 **Jesus as a Teacher**
Are you ready to live his teachings
in the 21st Century?

**2018 Urantia International Conference
in The Netherlands**
12 - 15 April 2018
Visit our website





Het innerlijk bastion, de onneembare citadel van de geest



Door *Frank van Rooij*

Ik werd door de voorzitter gevraagd of deze tekst mogelijk te gebruiken was als onderwerp. Hoe kan het dat niet zijn? Wat een onderwerp!

[\(1096.3\) 100:2.6](#) Het doel van de zelfverwerkelijking van de mens dient geestelijk te zijn, niet materieel. De enige werkelijkheden die waard zijn te worden nagestreefd zijn goddelijk, geestelijk en eeuwig. De sterfelijke mens mag aanspraak maken op het smaken van fysische geneugten en op de voldoening die menselijke genegenheid verschaft; het doet hem goed om loyaal te zijn aan associaties van mensen en wereldlijke instellingen. Dit zijn echter niet de eeuwige grondslagen voor het opbouwen van de onsterfelijke persoonlijkheid die de ruimte moet transcenderen, de tijd moet overwinnen en de eeuwige bestemming van goddelijke

volmaaktheid moet bereiken, waar hij als volkomene zal dienen.

[\(1096.4\) 100:2.7](#) Jezus omschreef de diepewortelde zekerheid van de mens die God kent met de woorden: 'Wat komt het er voor een Godkende gelovige in het koninkrijk op aan als alle aardse dingen ineens storten?' De zekerheden van de wereld zijn kwetsbaar, maar geestelijke zekerheden zijn onaantastbaar. Wanneer de vloedgolven van menselijke tegenspoed, zelfzucht, wreedheid, haat, boosaardigheid en afgunst de ziel van de sterfelijke mens overspoelen, kunt ge rust vinden in de verzekering dat er één innerlijk bastion is, de citadel van de geest, dat absoluut onneembaar is; dit geldt althans voor iedere mens die zijn ziel heeft toevertrouwd aan de hoede van de



inwonende geest van de eeuwige God.

[\(1096.5\) 100:2.8](#) Na het bereiken van zulk een geestelijke vooruitgang, hetzij door geleidelijke groei, hetzij ten gevolge van een bijzondere crisis, vindt er een nieuwe oriëntering van de persoonlijkheid plaats en ontwikkelt zich een nieuwe standaard van waarden. Deze uit de geest geboren mensen krijgen zulk een andere motivatie in het leven, dat zij er kalm onder kunnen blijven wanneer ze hun dierbaarste ambities schipbreuk zien lijden en hun vurigste verwachtingen ineens zien storten; zij weten met stelligheid dat deze catastrofes slechts de heroriënterende rampen zijn waardoor hun tijdelijke scheppingen worden afgebroken, voordat de edeler, blijvender werkelijkheden van een nieuw, hoger prestatieniveau in het universum kunnen worden opgebouwd.

De onneembare citadel van de geest.

Dit zou onze mantra kunnen zijn.

Dit zou onze mantra moeten zijn.

Eigenlijk diep van binnen ís dit onze mantra.

Als we een dramatische boodschap te horen hebben gekregen zoals de dood of een ernstige ziekte van een dierbare.

Als we maatschappelijk grote tegenslag hebben en het ons droef te moede wordt.

Als we ernstig spijt hebben over een keuze die we gemaakt hebben en de rampzalige gevolgen hiervan ondervinden.

Als we moe zijn van het leven en ons vertwijfeld afvragen wat de zin is van dit alles.

Als we niet meer weten waar we troost moeten zoeken.

Als we overspoeld worden door tegenslag op tegenslag.

Als via het journaal de ellende van de aarde onze huiskamer wordt binnengestort.

Als we zijn gaan geloven, dat het niet goed gaat met de aarde, omdat we teveel in beslag genomen worden door alles wat misgaat, door de moeilijkheden, de vluchtelingen, de vervuiling.

Als de wereld chaos en verwarring lijkt.

Dan is daar de citadel van de geest, het onneembare bastion, de vertrouwde plek waar God vertoeft, waar we welkom zijn. Het bastion waar we tot rust kunnen komen, waar de woelige invloeden van het leven afketsen op de onneembare muren van 'deze rozenhof', van dit paradijs in ons innerlijk, dit oord van vertrouwen en liefde.

We begrijpen uit het Urantia Boek, dat de wereld op de goede weg is, dat de mensheid wel voor hetere vuren heeft gestaan, dat de wereld een goed geordend geheel van voortgang en evolutie is. Dat is een dingetje.

En er wordt gezegd dat in ieder mens zich dus dat bastion bevindt, die citadel van de geest, onaangedaan door de wereldse



beslommeringen. Wat zouden we dan nog wanhopen?

En als we er ook nog eens van mogen uitgaan, dat in die citadel God woont, onze Richter, die ons verder helpt op de weg van beest naar geest, dan is de citadel van de geest dus gewoon onneembaar door aardse invloeden, duurzaam, vol kracht en eigenlijk altijd wachtend op de mens. Een citadel van de geest die altijd open staat voor de mens, die zich tot haar zal richten. En dan geldt natuurlijk ook het adagium “vraag en u zal worden gegeven, klopt en u zal worden opengedaan”. Al is het maar bescherming, rust of hoop.

De citadel van de geest geeft die altijd. De mens kan daarop vertrouwen.

En ook lijkt het antwoord van God niet altijd wat de mens in zijn beperkingen verwacht, het antwoord is altijd daar.

De mens kan daarop vertrouwen.

De mens is zo boven alle wezens op aarde gezegend met deze belofte, deze aanwezigheid, deze macht en kracht in ons innerlijk.

Wat staat ons anders te doen dan daar aan mee te bouwen, wat staat ons anders te doen dan bij te dragen aan dat bastion, op duizend manieren, maar vooral door er in woelige tijden op te vertrouwen.

En in al onze twijfel toch steeds opnieuw proberen er naar toe te gaan.

We zijn gezegend.



Ter overweging ...



Problemen die met groei gepaard gaan

[\(1097.5\) 100:4.1](#) Religieus leven is toegewijd leven, en toegewijd leven is creatief leven, oorspronkelijk en spontaan. Nieuwe religieuze inzichten komen voort uit conflicten die de aanzet geven tot het kiezen van nieuwe, betere reactiegewoonten, in plaats van de oude, inferieure reactiepatronen. Nieuwe betekenissen komen pas naar boven te midden van conflicten; en conflicten blijven alleen maar bestaan wanneer men weigert de hogere waarden aan te nemen die in hogere betekenissen besloten liggen.

[\(1097.6\) 100:4.2](#) Religieuze verwarring is onvermijdelijk; er kan geen groei bestaan zonder psychische conflicten en geestelijke beroering. De organisatie van een filosofische levensstandaard brengt een aanzienlijke beroering teweeg in de filosofische gebieden van het denken. Men kan niet zonder strijd loyaal zijn aan het grote, het goede, het ware en het edele. De verheldering van het geestelijk

gezichtsvermogen en de verdieping van het kosmische inzicht gaan met inspanning gepaard. En het menselijke verstand protesteert wanneer het zich niet langer kan voeden met de niet-geestelijke energieën van het tijdelijke bestaan. Het trage dierlijke bewustzijn komt in opstand tegen de inspanning die nodig is om te worstelen met de kosmische wijze om problemen op te lossen.

[\(1097.7\) 100:4.3](#) Maar de grote opgave van het religieuze leven bestaat in de taak om de zielsvermogens van de persoonlijkheid te verenigen door de dominantie van de liefde. Gezondheid, mentale efficiëntie en geluk komen voort uit de vereniging van fysische systemen, mentale systemen, en geest-systemen. Van lichamelijke en psychische gezondheid begrijpt de mens wel veel, maar geluk heeft hij waarlijk maar in zeer geringe mate verwezenlijkt. Het hoogste geluk is onlosmakelijk verbonden met geestelijke vooruitgang. Geestelijke groei geeft blijvende vreugde, vrede die alle verstand te boven gaat.



Rietkraag



Alles in dit leven
schenkt je
een les

Met daarachter
verscholen
een nieuwe, hogere Waarheid

Durf daarom
iedere situatie
te zien als een leermoment

Niet om tégen te vechten
maar om voor te buigen
zoals de rietkraag buigt voor de wind

Dorrit Lanfers