
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2017.

Hopelijk kunt u terugzien op mooie Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Graag wil ik namens het bestuur van de SUN de lezers bedanken die ons voor Kerst en Oud- en Nieuw de beste wensen hebben toegestuurd.

'Over de drempel en met een hoopvolle blik vooruit ...' is een bijdrage van uw voorzitter met daarin een terugblik naar het afgelopen jaar en een hoopvolle verwachting naar 2017 én verder ...

In deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan 'The Urantia Book Internet School', kortweg UBIS genoemd. De UBIS voorziet in de behoeften gratis online cursussen te volgen die aansluiten bij uw wensen. Samantha Nior, bestuurslid van de SUN heeft een tienweekse cursus gevolgd en deelt haar ervaringen met u.

Frank van Rooij benadert op zijn eigen wijze gedeelten uit [verhandeling 49](#). Op een ludieke manier spreekt hij over: 'Al die wezens'. Discriminatie of louter respect?

Een aansporing om flink te oefenen in verdraagzaamheid en meer ...

In de rubriek: 'Ter overweging' vindt u een aantal citaten uit [verhandeling 195](#): 'Na Pinksteren'. Het afsluitend gedicht wordt ook verzorgd door Dorrit Lanfers: 'Surf op de golven van verandering'.

Dank gaat uit naar Frank van Rooij die gedurende vele jaren het redigeren van onze Nieuwsbrieven voor zijn rekening heeft genomen. Ook dank naar Marcel Peereboom, bestuurslid en webmaster, voor de lay-out en de opmaak van onze Nieuwsbrieven en het versturen ervan. Hierbij wil ik u óók namens alle andere bestuursleden van de Stichting Urantia Nederlandstalig – Karen Huigsloot, Samantha Nior en Marcel Peereboom - een heel gelukkig, gezond en inspirerend 2017 toewensen.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368



Over de drempel en met een hoopvolle blik vooruit ...



Het voorbije jaar zal niet stilletjes in de vergetelheid raken. Oorlogen, aanslagen, geweld en politieke aardverschuivingen van het afgelopen jaar zullen nog lang op ons netvlies blijven staan.

Als in Aleppo kinderen niet meer kunnen huilen dan is het toch wel heel slecht gesteld op Urantia.

Ik heb gezocht naar hetgeen het Urantia Boek hierover zegt en wat we in de nabije of verre toekomst mogen verwachten op weg naar een wereld in 'Licht en Leven'.

In mijn zoeken trokken de Melchizedeks steeds weer mijn aandacht. De steun van de Zonen van God in het plaatselijk Universum heeft o.a. in het verleden ertoe bijgedragen dat het 'licht des levens' gedurende bepaalde periodes van toenemende duisternis niet zou uitdoven. Ook voor de toekomst mogen we verwachtingsvol uitkijken naar hun hulp op velerlei gebied. (Verhandeling 35 en verhandeling 93)

Een houvast is het gegeven dat de Melchizedeks de eersten zijn die optreden in alle noodgevallen van alle aard op alle

werelden waar wilsschepselen wonen. Dit biedt hoop!

Enkele citaten uit het Urantia Boek trokken op een bijzondere wijze mijn aandacht:

[\(1014.1\) 93:0.1](#) De Melchizedeks staan wijd en zijd bekend als Zonen die in noodsituaties optreden, want zij houden zich bezig met een verbazingwekkend scala van activiteiten op de werelden van een plaatselijk universum. Wanneer er zich een uitzonderlijk probleem voordoet, of wanneer er een poging tot iets ongebruikelijks moet worden ondernomen, is het heel dikwijls een Melchizedek die de opdracht op zich neemt. Het vermogen van de Melchizedek-Zonen om taken te vervullen in noodsituaties en op zeer uiteenlopende niveaus van het universum, zelfs op het fysieke niveau van persoonlijkheidsmanifestatie, is eigen aan hun orde. Alleen de Levendragers zijn ook enigermate in staat om hun persoonlijkheid in



zulk een scala van gedaanten te laten functioneren.

[\(1025.3\) 93:10.7](#) Wij begrijpen zeer goed hoe Michael door zijn triomf op Urantia de opvolger is geworden van zowel Caligastia als Adam, hoe hij de planetaire Vrededorst en de tweede Adam is geworden. Nu zien wij bovendien dat aan deze Melchizedek (Machiventa red.) de titel van Waarnemend Planetair Vorst van Urantia is verleend. Zal hij ook worden aangesteld als de Waarnemend Materiële Zoon van Urantia? Of bestaat er een mogelijkheid dat er te eniger tijd een onverwachte, niet eerder voorgekomen gebeurtenis zal plaatsvinden, de terugkeer naar de planeet van Adam en Eva of sommigen van hun nakomelingen, als vertegenwoordigers van Michael met de titel plaatsvervangers van de tweede Adam van Urantia?

[\(1025.4\) 93:10.8](#) Wanneer al deze speculaties in verband worden gebracht met het feit dat er in de toekomst zeker zowel Magistraat-Zonen als Leraar-Zonen van de Triniteit zullen verschijnen, en wanneer zij gecombineerd worden met de expliciete belofte van de Schepper-Zoon om eenmaal terug te keren, wordt Urantia een planeet met een onzekere toekomst en een van de interessantste en boeiendste werelden in het hele universum Neadon. Alles bijeen genomen is het mogelijk dat wij in een toekomstige eeuw, wanneer

Urantia het tijdperk van licht en leven nadert en de zaken van de rebellie van Lucifer en de afscheiding van Caligastia definitief berecht zijn, getuige mogen zijn van de gelijktijdige aanwezigheid op Urantia van Machiventa, Adam, Eva en Christus Michael, en tevens ofwel een Magistraat-Zoon of zelfs Leraar-Zonen van de Triniteit.

Wat het jaar 2017 en de komende jaren óns en Urantia gaan brengen weten we niet. Gedurende de afgelopen decennia hebben nog nooit zoveel veranderingen en in zo'n sneltreinvaart plaatsgevonden op wetenschappelijk, filosofisch en religieus gebied. Ook wordt hierbij de kwetsbaarheid van het materialisme ons steeds meer duidelijk.

Gaat er een nieuwe en verfrissende wind waaien? Gaan er 'heilige huisjes' die op los zand zijn gegrondvest omvallen? Gaat er een nieuwe wind waaien vanuit de harten van de mensen? We zullen hiervoor zelf onze mouwen moeten oprollen. Vrede maak je uiteindelijk zelf. Zullen er veel misstanden aan het licht komen en worden gecorrigeerd? Ik hoop het en hopelijk samen met mij velen onder u.

Gaat zelfs de natuur ons een handje helpen?

Cynisch genoeg is er iets 'positiefs' gaande m.b.t. de opwarming van de aarde. Oude geheimen uit de 'koude oorlog' onder de smeltende poolkap openbaren zich nu:

"Op Groenland dreigt de smeltende ijskap een voormalig 'top secret' bloot te leggen: Camp Century, in het noordwesten van het enorme eiland. Deze oude militaire basis, vele meters onder ijs en sneeuw, maakte



vanaf eind jaren vijftig deel uit van het strikt geheime Amerikaanse Project Iceworm.

Terwijl het ijs verdwijnt, zullen de komende decennia langzaam minder fraaie zaken aan de oppervlakte komen, voorspellen wetenschappers. Niet alleen restanten van de basis zelf, ook achtergelaten chemisch en radioactief afval en diesel zullen aan het licht komen. Dat afval werd lang veilig geacht omdat het onder een dikke laag ijs schuil ging. Er zal op korte termijn een schoonmaakactie moeten worden ondernomen door landen die verantwoordelijk zijn voor deze vervuiling". (bron Leeuwarder Courant-28 dec. 2016)

[\(2082.7\) 195:9.2](#) Urantia staat nu bevend op de drempel van een van haar meest verbazingwekkende,

boeiende tijdvakken van sociale herordening, zedelijke herleving en geestelijke verlichting.

[\(2082.8\) 195:9.3](#) Ook al werd het onderricht van Jezus in hoge mate gemodificeerd, toch heeft het de mysteriën ten tijde van zijn geboorte en de onwetendheid en het bijgeloof van de duistere middeleeuwen overleefd, en gaat het nu zelfs langzaam triomferen over het materialisme, het mechanisme, en de secularisatie van de twintigste eeuw. En zulke tijden van grote beproeving en dreigende nederlaag zijn altijd tijden van grote openbaring.

Zijn wij er klaar voor??

Jaap Terra

Informatie van het SUN bestuur



In deze eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar wil ik graag met u terugblikken op het afgelopen jaar en u nader informeren over onze activiteiten in het nieuwe jaar. Het jaar 2016 is voor de Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) voorspoedig verlopen. Zoals u weet zijn de doelstellingen van de SUN o.a. het organiseren van de jaarlijkse Urantiadag op 21 augustus waar we de incarnatie van Michael van Nebadon op Urantia vieren, het regelmatig uitgeven van Nieuwsbrieven en het meewerken aan (nieuwe) studiegroepen.

Verheugend was de komst van nogal wat lezers, die de Urantiadag op 21 augustus voor het eerst bezochten. Veel bezoekers gaven aan de nieuwe opzet van de viering van de geboortedag van Jezus erg te waarderen. In 2017 is deze studie- en ontmoetingsdag gepland op maandag 21 augustus op dezelfde locatie als afgelopen jaren: Groot Kievitsdal, prachtig gelegen in de bossen tussen Hilversum en Baarn. In onze volgende Nieuwsbrieven gaan we u hierover natuurlijk nader informeren. Noteert u deze dag alvast in uw agenda?

Zeer verheugend is de groei van het aantal personen die zich het afgelopen jaar heeft aangemeld voor het ontvangen van onze Nieuwsbrieven. De toename is nog nooit zo groot geweest als het afgelopen jaar, namelijk 35

personen. Inmiddels ontvangen 227 personen onze digitale Nieuwsbrieven. Op verzoek wordt aan een klein aantal lezer de Nieuwsbrief per post verzonden. Hopelijk staat het groeipercentage van het aantal lezers van onze Nieuwsbrieven symbool voor een groeiend aantal personen (ook buiten SUN) dat in contact komt met het Urantia Boek.

Wat ons opvalt is, dat er weinig verzoeken van lezers komen die zich aanmelden voor aansluiting bij een bestaande studiegroep of zelf een studiegroep willen oprichten. We beschikken over een database waarin de ons bekende studiegroepen zijn opgenomen en ook de e-mail adressen

witte vlekken

en woonplaatsen van lezers die op zoek zijn naar een studiegroep. Studiegroepen zijn erg geconcentreerd in de Randstad terwijl er landelijk nog veel 'witte vlekken' op de kaart van Nederland zijn. Waarschijnlijk past dit beeld in deze tijd van individualisering. Toch gunnen wij meer sololezers de ervaring van het samenkomen rond het boek.

Via onze website www.urantia.nl kunt u ons benaderen voor nadere informatie.



Wanneer u op persoonlijke titel een Urantia gerelateerde bijeenkomst wenst te organiseren kunnen wij u hiervoor ruimte bieden in onze Nieuwsbrieven.

Zo u in vorige Nieuwsbrieven hebt kunnen lezen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de 10^e Urantia International Conference 2018 in Nederland die gehouden wordt van 12 tot en met 15 april 2018 in Conferentie Centrum Leeuwenhorst in

10e Urantia International Conference 2018

Noordwijkerhout. We gaan u ook dit jaar in aanloop naar deze conferentie weer volop informeren. Onze opdracht hierin is innovatief te zijn, een geweldige uitdaging!

We hebben de Urantia International Association als Stichting Urantia

Nederlandstalig een financiële bijdrage toegezegd aan dit bijzondere gebeuren.

Vorig jaar hebben we voor deze conferentie bij de TRIODOS Bank een aparte rekening geopend, waarop inmiddels diverse lezers van onze Nieuwsbrieven een financiële bijdrage hebben geleverd. Hiervoor onze hartelijke dank!

Mocht u dit ook overwegen, dan kunt u dit doen op onderstaand rekeningnummer van de TRIODOS Bank:

IBAN: NL 57 TRIO 0391 1776 05
BIC code: TRIONL2U
T.n.v.: Urantia Nederland
O.v.v.: UAI conferentie 2018

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Urantia Book Internet School (UBIS)



Wereldwijd vinden steeds meer mensen het Urantia Boek. Ook het aantal studiegroepen neemt toe. Toch is niet iedereen in de gelegenheid om deel te nemen aan een studiegroep in zijn of haar omgeving. Ook zijn er veel mensen die graag een bepaald thema verder willen bestuderen of ervaring willen opdoen ter voorbereiding op het vormen van een eigen studiegroep. 'The Urantia Book Internet School', kortweg UBIS voorziet in deze behoefte om gratis online cursussen te volgen die aansluiten bij uw wensen.

'The Urantia Book Internet School (UBIS)' is in 1998 opgericht en wordt gesponsord door de Urantia Foundation. UBIS wordt gesteund door 120 enthousiaste vrijwilligers en het bestuur telt op dit moment 14 leden, met uitgebreide kennis en ervaring in het onderwijzen van het onderricht, beschreven in Het Urantia Boek. UBIS is

verdiepende studie

opgericht om iedereen ter wereld in de gelegenheid te stellen om een verdiepende studie te maken van het boek. De cursussen worden aangeboden in het Engels, Frans, Portugees en Spaans. Daarbij maakt het niet uit of u een beginnend lezer bent of vergevorderd in uw begrip van de

concepten, beschreven in het Urantia Boek.

De cursussen worden aangeboden op verschillende niveaus waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 'Beginner', 'Intermediate' en 'Advanced'. Op dit moment hebben meer dan 750 studenten verdeeld over 64 landen uit vijf continenten meer dan 250 cursussen gevolgd. U kunt kiezen voor online cursussen om als beginnend lezer begeleid te worden in het ontdekken van de concepten in het Urantia Boek om zodoende uw kosmisch begrip te vergroten.

Door met studiegenoten een zelfde onderwerp te bestuderen leert u samen te werken door het delen van inzichten.

Bent u inmiddels goed thuis in het Urantia Boek en wilt u vooral leren hoé u het onderricht kunt uitdragen in uw dagelijks leven? Ook dan kan de 'UBIS' van grote betekenis zijn. De opzet van de cursussen zijn altijd hetzelfde; er wordt gezocht naar feiten (lezen), er is ruimte voor vraag & antwoord en vervolgens delen de cursisten hun ervaringen met de groep.

Samantha Nior (bestuurslid Stichting Urantia Nederland) heeft een online cursus gevolgd en omschrijft haar ervaring als volgt:



"In Oktober 2015 heb ik een cursus gevolgd op UBIS. Een cursus duurt 10 weken. De eerste week is een oriëntatie week, gevolgd door 4 perioden van 2 weken elk en eindigend met een "samenvattingsweek". Tijdens de 4 perioden van 2 weken is er 1 week voor het beantwoorden van de gestelde vragen door de leraar en 1 week voor discussie. Er zijn verschillende onderwerpen, voor verschillende niveaus van kennis van het Boek. Je krijgt hoofdstukken aangewezen die je moet lezen en vervolgens worden er meerdere vragen gesteld met betrekking tot deze hoofdstukken. Ik heb toen als onderwerp "The God and Man connection: True Religion and the Faith of Jesus" gekozen. Ik vond het echt een verrijking van mijn kennis en vond het erg prettig om de diepte in te gaan in een bepaald

onderwerp. Het kan alleen maar helpen in je begrip en je ervaringen. Het delen met anderen was tevens een verrijking en een plezier.

Ik ga zeker nog een cursus volgen, zodra ik meer tijd heb. Je bent een paar uren per week kwijt, maar dat is het zeker waard. Je bent hierdoor met je gekozen onderwerp bezig ook in je dag-tot-dag-leven. Ik raad het iedereen aan."

De cursussen worden driemaal per jaar aangeboden en bestaan uit lessen van 10 weken. Aanmelding kan half september, half januari en half april.

Kijk voor meer informatie op ubis.urantia.org.



Al die wezens



Wanneer ik verhandeling 49 lees, is de aanleiding altijd dat ik weer in mijn omgeving, in de media of in mezelf geconfronteerd ben geweest met discriminatie. Dan heb ik sterk de behoefte om over de ongelooflijke variatie en rijkdom aan planetaire wezens in de kosmos te lezen, en dan is die aardse discriminatie echt een lachertje. Een beetje huidskleur of een zwerver of een Russische crimineel, waar hebben we het over. Ze hebben waarschijnlijk allen een richter.

Wat die kosmische variatie betreft, noem ik maar bijvoorbeeld:

Verhandeling 49, §2, pagina 561

[\(561.15\) 49:2.16](#) ... Omgekeerd is het soms nuttig op bepaalde werelden van de super-ademenden, wanneer deze planeten niet te groot zijn, te zorgen voor een type sterveling dat zich gemakkelijk door de atmosfeer kan verplaatsen. Deze lucht-navigators komen soms tussen de watergroepen en de landgroepen in; zij leven altijd in zekere mate op de grond, en evolueren ten slotte tot landbewoners. Maar op sommige werelden blijven zij eeuwenlang vliegen, zelfs nadat ze

wezens van het land-type zijn geworden.

Of verhandeling 49, §5, pagina 566

[\(566.3\) 49:5.15](#) Terwijl de aardse prestaties van de rassen met één hersendeel enigszins beperkt zijn in vergelijking met die van de orden met twee hersenhelften, vertonen de oudere planeten van de groep met drie hersendelen civilisaties die Urantianen zouden verbazen en u wanneer u zich met hen zoudt vergelijken, enigszins beschaamd zouden doen staan. In hun mechanische ontwikkeling en materiële civilisatie en zelfs in hun intellectuele vorderingen, kunnen de werelden van stervelingen met twee hersenhelften de werelden der stervelingen met drie hersendelen evenaren. Maar in de hogere beheersing van het bewustzijn en de ontwikkeling van de wisselwerking tussen het intellectuele en het geestelijke staat ge enigszins beneden hen.

Ik weet eigenlijk niet of er in het boek ontmoetingen met ruimteschepen genoemd worden (ik ga binnenkort met



mijn zoontje naar Starwars, de nieuwe 3D release), of dat wij evolutionaire schepsels elkaar pas in de woningwerelden gaan ontmoeten of misschien zelfs erna pas. Maar dit is mijn punt.

Hoe praat je met iemand met vleugels, of met een veel hoger bewustzijn dan wij hebben?

Discriminatie is dan natuurlijk een totaal achterhaald gedragspatroon. Louter respect zal het wezen. En als ik me nu vanuit mijn luie stoel voorstel hoe die wezens eruitzien, moet dat voor ons wel schokkend zijn: langere wezens of met vleugels, met een schubachtige huid, voormalige "insecten" of in onze ogen zeer afstotelijke ogen of iets teveel tentakels i.p.v. armen, of een zeer kwalachtige huid of visachtige koudbloedige maar superintelligente wezens waar wij echt niets mee lijken te hebben, nou ja, behalve dan een inwonende richter. Maar die zie je ook niet een twee drie.

Dus eigenlijk lijkt het me wel nuttig en handig en wijs om nu al flink te oefenen met verdraagzaamheid en voorzichtigheid en onze medemensen ontzettend te nemen zoals ze zijn, dan is sowieso de kans ook groter dat ze dat ook bij ons doen.

Dus transgenders, verstandelijk gehandicapten, invaliden, andere rassen, mismaakte medemensen na een gezichtsverlamming, vrouwen met één borst, straatzwerwers, arrogante ambtenaren, ontspoorde pooiers, dictators en fanatieke terroristen, ordinaire shoppers en botte buschauffeurs, anders gelovigen, anders opgeleiden, anders denkenden. Ik groet de Richter in jullie en verder laat ik het maar over aan God en aan de kosmos.

Dus alle medemensen, van harte een mooi 2017.

Frank van Rooij



Ter overweging ...



[\(2082.9\) 195:9.4](#) De religie heeft wel nieuwe leiders nodig, geestelijke mannen en vrouwen die zich uitsluitend op Jezus en zijn onvergelijklijk onderricht durven te verlaten. Indien het Christendom zijn geestelijke zending blijft verwaarlozen, terwijl het in de weer blijft met sociale en materiële problemen, zal de geestelijke renaissance moeten wachten op de komst van deze nieuwe leraren van de religie van Jezus, die zich uitsluitend zullen wijden aan de geestelijke vernieuwing der mensen. En dan zullen deze uit de geest geboren zielen spoedig het leiderschap en de inspiratie verschaffen die nodig zijn voor de sociale, morele, economische en politieke reorganisatie van de wereld.

[\(2083.1\) 195:9.5](#) De moderne tijd zal weigeren een religie te aanvaarden die niet klopt met de feiten en niet in harmonie is met haar hoogste opvattingen van waarheid, schoonheid en goedheid. Het uur is aangebroken voor een herontdekking van de ware,

oorspronkelijke grondslag van het huidige vervormde, gecompromitteerde Christendom – het werkelijke leven en onderricht van Jezus.

[\(2083.2\) 195:9.6](#) De primitieve mens leefde in bijgelovige slavernij aan religieuze angst. De moderne geciviliseerde mens wordt doodsbang bij de gedachte dat hij beheerst zou kunnen worden door sterke religieuze overtuigingen. De denkende mens is altijd bang geweest in *de greep* te raken van een religie. Wanneer een sterke, ontroerende religie hem dreigt te gaan beheersen, probeert hij deze onveranderlijk te rationaliseren en tot een traditie en een instituut te maken, in de hoop haar zo onder controle te krijgen. Door deze procedure wordt zelfs geopenbaarde religie een door mensen gemaakte en door mensen beheerste godsdienst. Moderne, intelligente mannen en vrouwen mijden de religie van Jezus vanwege hun angst voor wat deze *aan* hen – en *met* hen – zal doen. En er is alle reden voor zulke vrees.



De religie van Jezus beheerst en transformeert inderdaad haar gelovigen, want zij verlangt dat de mensen hun leven wijden aan het streven naar kennis van de wil van de Vader in de hemel en zij vereist dat de energieën van het leven onbaatzuchtig in dienst worden gesteld van de broederschap der mensen.

[\(2083.3\) 195:9.7](#) Zelfzuchtige mannen en vrouwen willen zo'n prijs eenvoudig niet betalen, zelfs niet voor de grootste geestelijke schat die de sterfelijke mens ooit is aangeboden. Pas wanneer de mens voldoende gedesillusioneerd is door de smartelijke teleurstellingen die met het dwaze, bedrieglijke najagen van zelfzuchtige doeleinden gepaard gaan, en wanneer hij heeft ontdekt hoe onvruchtbaar de geformaliseerde religie is, zal hij genegen zijn zich oprecht te wenden tot het evangelie van het koninkrijk, de religie van Jezus van Nazareth.

[\(2083.4\) 195:9.8](#) De wereld heeft meer religie uit de eerste hand nodig. Zelfs het Christendom – de beste religie van de twintigste eeuw – is niet alleen een religie over Jezus, maar is ook grotendeels een religie die de mensen uit de tweede hand ervaren. Zij nemen hun religie geheel aan zoals deze is overgeleverd door hun aanvaarde

religieuze leraren. Welk een ontwaken zou de wereld meemaken, indien zij Jezus zou kunnen zien zoals hij werkelijk op aarde leefde en uit de eerste hand zijn levenschenkende onderricht zou kunnen leren kennen! Beschrijvingen van mooie dingen kunnen niet zo diep ontroeren als het zien ervan, en evenmin kunnen de woorden van een geloofsbelijdenis de ziel van de mens zo inspireren als de ervaring van het kennen van de tegenwoordigheid Gods. Maar het verwachtingsvolle geloof zal steeds de deur van hoop van de ziel van de mens openhouden, zodat daar de eeuwige, geestelijke realiteiten van de goddelijke waarden der werelden hierboven kunnen binnentreden.

[\(2083.5\) 195:9.9](#) Het Christendom heeft gedurfd zijn idealen te verlagen ten overstaan van de uitdaging van de menselijke hebzucht, oorlogswaanzin en het verlangen naar macht; de religie van Jezus staat echter overeind als de onbesmeurde, transcendent geestelijke oproep die het beste in de mens vraagt zich boven al deze erfenissen van de dierlijke evolutie te verheffen, en door genade, de morele hoogten van de ware menselijke bestemming te bereiken.



Surf op de golven van verandering
en treedt deze periode van
chaos,verdriet,haat en enorme verwarring
daardoor met gratie tegemoet

De kracht om dit te kunnen
komt daarbij
niet van buitenaf
maar uiteraard van binnenuit.

Vandaar dit licht
wat ik je schenk
voor het maken van heldere keuzes
in gedachte en voor iedere daad.

Immers deze bepalen
uiteindelijk jouw en ons lot hier op aarde

Dorrit Lanfers