



Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van 15 mei. Hopelijk zult u deze weer met genoegen lezen. We hebben afscheid genomen van een lange periode met donkere en koude dagen en kunnen nu genieten van een - hopelijk - mooi voorjaar en zomer. Volop eropuit te trekken, dichtbij of ver weg. Tijd voor nieuwe ontmoetingen in uw woonplaats, op straat of tijdens een verre reis. Altijd boeiend interesse te tonen én te mogen ontvangen van medepassagiers op Urantia. Is er misschien in uw rugzakje nog plaats voor het Urantia Boek ... of juist even niet? U mag het zeggen.

In deze Nieuwsbrief vindt u weer informatie vanuit het SUN bestuur met daarin de mededeling over versterking van het bestuur. U kunt meer lezen over de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag op zondag 21 augustus, met daarbij de mogelijkheid zich nu reeds op te geven. Ook vindt u informatie over de European Urantia Conference in Boedapest. Deze wordt georganiseerd door de Blue Club.

Vanuit de Urantia Foundation en UAI wordt steeds aandacht besteed aan het belang van de wereldwijde ontwikkeling van studiegroepen, met name onder jongeren. We besteden in deze Nieuwsbrief opnieuw aandacht aan studiegroepen. Elise van Ruth-Baarbé vertelt over haar bevindingen met het bezoeken van studiegroepen.

Op 4 mei hebben we weer onze dierbare overledenen herdacht welke omgekomen zijn in de 2^e wereldoorlog. Een dag later vierden we dat wij al 71 jaar van onze vrijheid mogen genieten. Frank van Rooij gaat in zijn vaste bijdrage in op de verschrikkingen van de deportaties naar vernietigingskampen en put hoop uit het Urantia Boek.

In de rubriek 'A Thought to Ponder' zijn een aantal alinea's uit het Urantia Boek verzameld die hoop en verwachting uitstralen naar een toekomst op weg naar een wereld in 'Licht en Leven'.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Speciaal voor de deze Nieuwsbrief heeft onze huisdichter Aawee een gedicht gemaakt 'Anders om' en houdt ons hierbij een spiegel voor.

Hierbij wens ik u veel leesplezier.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368



Informatie vanuit het SUN bestuur



Bestuursuitbreiding

Het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) bestaat momenteel uit drie personen. In verband met de organisatie van de 10^e internationale UAI conferentie in 2018 heeft het bestuur van de SUN besloten aanvulling te zoeken voor de diverse taken en verantwoordelijkheden binnen de SUN. Karen Huigsloot heeft zich bereid verklaard tot het bestuur toe te treden tot en met de conferentie in 2018.

Karen bestudeert het Urantia Boek sinds 2003. Aanvankelijk alleen en later in studiegroepen in Den Haag en Wassenaar. Haar enthousiasme voor de boodschap van het Urantia Boek heeft haar ertoe gebracht in 2007 medeoprichter te worden van de Stichting Urantia Nederlandstalig.

In haar werkzame leven heeft zij gewerkt binnen de sector gezondheidszorg en zij heeft ruime bestuurlijke ervaring.

We heten Karen van harte welkom binnen ons bestuur.

The European Urantia Conference

Op 15 t/m 18 september wordt in Boedapest de "European Urantia Conference" georganiseerd door de Blue Club.

De Blue Club (Europese Urantia Boek lezers) heeft zich ingespannen om dit evenement in Oost Europa te laten plaats vinden om hierbij Oost en West met elkaar te verbinden. Het thema van de conferentie is: **"Who is Jesus?"**

Deze conferentie wordt ondersteund door [Urantia Association International](http://urantia-association.org) (UAI) en de [Urantia Foundation](http://urantiafoundation.org).

Voor meer informatie: zie <http://urantia-association.org/2016/04/03/european-urantia-conference/>



De Urantia Association International Conference 2018

In de [vorige Nieuwbrieven](#) bent u steeds geïnformeerd over de 10e Urantia Association International Conference in 2018 in Nederland.

De gekozen accommodatie is Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, die alle gewenste faciliteiten kan bieden, van belang voor het welslagen van de conferentie.

Deelnemers van Cirkel 2 (de organisatie van de conferentie) hebben in samenwerking met gerenommeerde internationale Urantia Boek deskundigen regelmatig studiebijeenkomsten tot verdere verdieping van het onderwerp en de inhoud van deze conferentie. Het doel is de opleiding van toekomstige leiders en leraren.

Zie hierbij ook de Thought to Ponder in deze Nieuwsbrief.



Uitnodiging voor de Urantia ontmoetingsdag



Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig u uit aanwezig te zijn op de jaarlijkse ontmoetingsdag op zondag 21 augustus 2016.

Als thema voor deze dag is gekozen: **“Michaël van Nabadon: Zoon van God en Zoon des Mensen”** Een aantal sprekers zal dit thema met een korte inleiding vanuit verschillende invalshoeken toelichten, waarna er voldoende tijd zal zijn voor het stellen van vragen, gesprek met elkaar in klein verband en persoonlijke ontmoeting.

Zodra er meer informatie is, wordt dit op onze website: www.urantia.nl bekend gemaakt.

Deelname en kosten

De Urantia ontmoetingsdag wordt net als vorige jaar gehouden in Groot Kievitsdal te Baarn. Een prachtige locatie met alle faciliteiten. Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 55,00 en hoopt met dit bedrag zoveel mogelijk lezers in de gelegenheid te stellen deze dag te bezoeken. Alle consumpties en de lunch

zijn hierbij inbegrepen. Een vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Voor degenen waarvoor de bijdrage een beletsel is, gelieve contact met ons op te nemen via info@urantia.nl In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Deelname uitsluitend via overboeking van:

Bedrag: €55,--

IBAN: NL82 TRIO 0781 4781 89
(Triodos bank ,BIC: TRIONL2U)

t.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig

o.v.v.: 21 augustus 2016

U kunt zich alvast opgeven via:

info@urantia.nl of telefonisch:

06-25468368. Na ontvangst van de betaling sturen wij u per email een bevestiging van uw inschrijving.

Wij hopen dat de inhoud van het dagprogramma u mag aanspreken en inspireren en dat óók deze dag voor u weer een gelegenheid mag zijn voor persoonlijke ontmoeting met andere lezers.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Samenvattend

Datum: Zondag 21 augustus 2016

Thema: Michaël van Nebadon: "Zoon van God en Zoon des Mensen"

Locatie: Groot Kievitsdal

Hilversumsestraatweg 19

3744 KB te Baarn

www.grootkievitsdal.nl

Tijdsduur: Van 10.30 tot ± 17.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Kosten: € 55,00 pp inclusief lunch

Deelname vindt uitsluitend plaats na betaling op

IBAN: NL82 TRIO 0781 4781 89 (Triodos bank , BIC-code: TRIONL2U)

t.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig

o.v.v.: 21 augustus 2016

(Wijzigingen voorbehouden)

De laatste wijzigingen kunt u inmiddels op [deze pagina](#) lezen. Tussentijdse aankondigingen en overige informatie worden daar eveneens geplaatst.

Tot ziens op 21 augustus.



Het belang van studiegroepen



Eén van de doelstellingen van de Stichting Urantia Nederlandstalig is het samenbrengen van lezers van het Urantiaboek, die op zoek zijn naar een studiegroep. Het is verheugend dat verzoeken van lezers de afgelopen jaren hebben geleid tot het ontstaan van nieuwe studiegroepen én dat (ook nieuwe) lezers aansluiting hebben gevonden bij bestaande studiegroepen.

Helaas zijn studiegroepen in Nederland en Belgisch-Vlaanderen nog dun gezaaid en zijn grote afstanden soms een beletsel om zich aan te sluiten bij een studiegroep.

Op onze website www.urantia.nl kunt u een artikel lezen van Mo Siegel, President van de Urantia Foundation, in het Nederlands vertaald door Henry Mensink: [Waarom studiegroepen van belang zijn voor de geschiedenis van de wereld.](#)

Na vele jaren het Urantia Boek in mijn eentje te hebben gelezen verkeer ik sinds een paar jaar in de gelukkige omstandigheid een studiegroep bij me thuis te ontvangen waarbij 'nieuwe lezers' en lezers die al jaren het Urantia Boek

lezen samen mogen "opgroeien" in geestelijke ontwikkeling.

Onlangs kwam ik een tekst tegen die voor mij zeker van toepassing is in mijn ervaring deelnemer te zijn van deze studiegroep."

"Eerst de enorme vloed van de zee, die zich vervolgens terugtrekt waarna wij, jutters, de schatten verzamelen, bekijken, sorteren, waarderen om dan samen af te stemmen en te bepalen wat wij ermee kunnen doen.

Hierbij een bijdrage van Elise van Ruth – Baarbé, deelnemer aan een studiegroep:

Iedereen die het Urantia boek leest, of het nu de geoefende of de beginnende lezer betreft zal getroffen worden door de ongelooflijke verscheidenheid en diepgang van de onderwerpen die uitgebreid behandeld worden. Je ervaart een ongekende verdieping aan spirituele, wetenschappelijke, sociale en religieuze kennis. Gedeeltelijke herkenning, maar voor het merendeel gevoed met enorme



verruiming en vernieuwing van inzicht in o.a. de kosmos (wel iets van bekend in de wetenschap...), het universum bestuur (wat is daar sowieso over bekend...?), je verhouding en betrekking tot God! Je wordt letterlijk geconfronteerd met God (en de Godheden) in al zijn grootsheid, met ontelbare (hemelse) wezens en hun diensten, met het leven van Jezus op een nooit eerder beschreven manier, dat je er je handen - of eigenlijk je hoofd - vol aan hebt. Dit alles gebundeld in een werk van meer dan 2000 bladzijden!

Getroffen

Het boek is zo verschillend van inhoud en omvang in vergelijking met andere werken dat het wel een intrigerende invloed moet hebben op iedere serieuze lezer.

Al heel gauw krijg je het gevoel aan een nieuwe uitdaging, of zelfs studie te zijn begonnen die niet makkelijk is stop te zetten en ook niet zomaar even eindigt bij de laatste bladzijde. De onderwerpen zijn niet altijd makkelijk, de zinnen zijn lang en ingewikkeld en vergen vaak tijd om de inhoud ervan goed te begrijpen. Je hersenen staan op scherp en ook je gevoel blijft zeker niet onaangeraakt. Er zijn zo veel onderwerpen die een diepe en grootse indruk op je maken, maar het voelt volledig, waar en volkomen veilig.

Vanuit zowel de organisatie 'Urantia Foundation' als ook bij individuele lezers bestaat er dan ook een behoefte al die kennis en waarheden samen te kunnen delen en bespreken. Lees- en studiegroepen zijn daar uit voortgekomen en worden dan ook van harte aanbevolen.

Misschien fijn voor 'nieuwe' lezers om te weten. Er zijn in Nederland en België verscheidene groepen waar je bij kunt aansluiten en er wordt door velen gebruik van gemaakt. Deelname aan een leesgroep kan veel bijdragen aan een heldere kijk op en beter begrip van de tekst.

Allen tezamen weten tenslotte meer dan één.

Ik heb, door toeval van omstandigheden, bij verschillende groepen kunnen leren en lezen.

Iedere lees/studiegroep werkt op z'n eigen manier. Soms wordt er gezamenlijk gelezen en tussendoor gestopt om iets te vragen of te bespreken, of er wordt een verhandeling thuis voorbereid en daarna besproken met elkaar. Weer anderen bestuderen een bepaald onderwerp. Het is mogelijk dat er zomaar een 'topic' de aandacht krijgt om vervolgens onderwerp van gesprek te blijven. Iedere groep heeft een andere benadering, niets moet of ligt vast, één ding is zeker, het is altijd inspirerend en leerzaam.

inspirerend en leerzaam

Ingewikkelde zinnen, woorden of passages worden door vragen of opmerkingen van verscheidene kanten belicht waardoor deze soms ineens helder en begrijpelijk worden. Door het samen lezen en herlezen van de tekst, het doorspreken, het zoeken en het tot inzicht komen van de stof word je gestimuleerd om weer en meer te lezen, iets voor te bereiden of nog verder uit te diepen.

Dit alles verruimt je zienswijze en je bewustzijn hetgeen ongetwijfeld mede



beïnvloed wordt door de Geestelijke Krachten die op ons inwerken.

Al onze religieuze of niet-religieuze achtergronden, onze afkomst, leeftijd, opleidingen en andere verschillen tellen niet mee, we voelen ons verbonden door de inhoud van het boek, want het spreekt een ieder van ons zonder twijfel aan en dat creëert een band.

Natuurlijk kun je heel goed alleen het boek lezen en bestuderen. Ik heb dat ook jaren gedaan totdat ik op zoek ging naar mensen die het Urantia boek ook kenden en ik te weten kwam dat dergelijke leesgroepen bestonden. Ik lees nu al bijna zes jaar samen en het geeft mij veel voldoening. Een heerlijk gevoel van saamhorigheid. Ik vind het zeer verrijkend om met anderen over onderwerpen uit het boek te praten. Het is een fijne

stimulans die, behalve tot meer inzicht en bewustzijn, ook leidt tot nieuwe vriendschappen.

Tegelijkertijd beantwoorden we daarbij ook nog aan het doel waar het boek en de 'Urantia Foundation' voor staan: 'SPIRITUAL FELLOWSHIP AMONG ALL PEOPLE OF THIS WORLD'".

Elise

Indien u interesse heeft zich aan te sluiten bij een studiegroep: Aarzel niet. We beschikken over een lijst van studiegroepen in Nederland en Belgisch Vlaanderen.

Neem gerust contact op.

Jaap Terra
info@urantia.nl



En daar is ook nog “mijn” beschermengel!



De laatste tijd moet ik erg denken aan de Joden die omgekomen zijn in de oorlogstijd '40-'45. Aanleiding is mijn bezoek aan de synagoge van Groningen, een tijd geleden.

Er is eigenlijk een heel persoonlijke aanleiding waarom ik met hen bezig ben: als ik bid om iets, vraag ik me zo enorm af in hoeverre God mijn gebeden vermag te verhoren: “waar vraag ik eigenlijk om tijdens mijn gebed en zijn mijn problemen ‘gebedsfähig’? Zijn ze wel geschikt, mijn gebeden, vraag ik wel om de juiste dingen?”

En dan stel ik me een oude Joodse vrouw voor in één van de transportwagons richting Dachau. Ze is in elkaar gezakt van zwakte, kan niet meer staan, opgepropt tussen al die mensen, het is koud, ze heeft honger en staart in het halfdonker naar al die benen van haar lotgenoten. Ze had zich zo nodig moeten ontlasten, dat ze het in haar broek heeft gedaan. Oh, en dat voor zo’n preutse vrouw! Ze heeft pijn, ze is uitgeput en ze is wanhopig: ‘waar zijn mijn kinderen en kleinkinderen, waar zijn mijn zusters (allen zijn al eerder op

transport gesteld, de Duitsers deden de razzia’s heel systematisch per wijk), waar gaat ze naar toe, waarom moet ze dit meemaken?’

En diepgelovig als ze is, bidt ze: ‘Mijn goede God, U weet waarom ik dit meemaak. Ik leg mijn lot in Uw handen. Weest U mij genadig, helpt U mij dit te doorstaan? Geeft U mij kracht, maar als ik het vermag te vragen, redt U mijn kinderen en kleinkinderen, want ik ben oud, neemt u mij maar i.p.v. hen?’

En het verhaal suggereert dat ze het nog net gered heeft tot de gaskamers.

Waarom ben ik bezig met dit lugubere verhaal, waarom schotel ik mezelf en u allen dit voor? Wat beoog ik hiermee op te brengen? We zoeken steun in het Urantiaboek.

[Verhandeling 165, §3, pagina 1820:](#)

‘Worden niet vijf mussen verkocht voor twee stuivers? En toch, terwijl deze vogeltjes rondfladderen op zoek naar voedsel, bestaat geen van hen zonder dat de Vader, de



bron van alle leven, het weet. Zelfs de haren op uw hoofd zijn geteld en bekend bij uw serafijnse behoeders. En wanneer dit alles waar is, waarom zoudt ge dan in angst leven voor de vele kleinigheden die zich in uw dagelijkse leven voordoen? Ik zeg u: vreest niet; gij zijt van veel groter waarde dan vele mussen.'

En nu vraag ik jullie: als wij zelf wat meemaken, in onze momenten van twijfel zitten, worstelen met het leven, bang zijn voor onze toekomst met de gigantische milieuproblemen en vluchtelingen crisis, waar vragen we dan om, van wie kunnen we dan steun verwachten, tot wie richten we ons?

De Vader weet alles van ons en weet wat ons overkomt, dat zegt de tekst.

En we worden gevraagd niet in angst te leven voor de vele kleinigheden.

En er wordt gezegd, dat onze serafijnse behoeder bekend is met zelfs de haren op ons hoofd, want ze zijn geteld.

Maar dat hoeft dus bepaald niet te voorkomen, dat ons in deze prachtige maar gevaarlijke evolutionaire wereld de verschrikkelijkste dingen kunnen overkomen.

Als deze oude Joodse vrouw in de kracht van haar geloof en in haar overgave aan God en in haar grote nood dit gebed uitsprak, waar mogen wij in onze bescheidenheid dan om bidden, wat mogen wij dan verwachten? Wat kan onze serafijnse behoeder voor ons betekenen? En dan ga ik er maar even van uit, dat onze serafijnse hoeder hetzelfde is als

onze beschermengel, zoals de moslims, de katholieken en veel "new agers" hem/haar noemen.

De beschermengel dus.

In mijn eigen leven ervaar ik een grote troost, als ik bedenk, in de eenzaamheid van mijn eigen kleine persoonlijke drama, dat ik een beschermengel heb, dat er een geestelijk wezen is dat hoogstpersoonlijk, want dat wil het ego nu eenmaal graag, er voor mij is. Ik heb een beschermengel! Maar wat kan ik eigenlijk met die beschermengel doen, wat kan ik met die beschermengel bespreken, wat kan ik die beschermengel vragen?

Ik sta er niet alleen voor

Nou, dat is vanuit het Urantiaboek gesproken, heel eenvoudig: mijn beschermengel weet alles, weet precies van de haren op mijn hoofd, weet dus van alles, weet alles van wat mij overkomt, dus ... ik sta er niet alleen voor! In alles wat ik doe, bij alles wat ik zeg, bij alles wat ik meemaak, ben ik niet alleen, is er een geestelijk wezen bij mij, een door God geschapen wezen, dat bij mij is, dat alles ziet, dat alles overziet, dat alles wat ik meemaak, alles wat ik voel, alles wat ik denk, alles wat ik wil, alles wat ik probeer, alles wat ik zie, kortom, alles wat ik ben, ziet. Heel praktisch, heel persoonlijk, heel feitelijk, heel direct, kan ik dus weten dat ik niet alleen ben.

Ach, wat kan ik nog meer zeggen?

We worden opgevoed met het geloof in God, we worden opgevoed met de beeldvorming van een God ver weg, oneindig machtig, en te groot. Maar God is zo dichtbij te ervaren zoals het Urantia



Boek ons aandraagt. Wij mogen begrijpen dat de Richter ons heel nabij is.

En nu is daar ook nog onze eigen Serafijnse behoeder, onze beschermengel, die bij ons is en voor ons werkt, altijd, en alles ziet, waardoor wij mogen geloven dat wij als afgescheiden individu, in deze grote ogenschijnlijk koude kosmos, niet alleen zijn en niet alleen leven, en in onze geestelijke nood niet alleen zijn. Het is een grote troost. En dan speculeer ik niet eens over wat onze beschermengel nog meer doet. Zendt “het” misschien ook nog de geest van humor op ons pad, als wij die nodig hebben? De geest van liefde, van hoop, van kracht? Kan het ook nog boodschappen overbrengen, immers

“angelos” betekent toch boodschapper? Is het een bemiddelaar tussen ons en de geestelijke wereld, beschermt het ons als dat mogelijk is? Ik speculeer er in dit verband maar niet over, maar privé doe ik dat wel.

Ik dank de goede God voor dit geweldige geschenk, en ik besef als klein mens niet hoe groot dit geschenk is.

Frank van Rooij

Noot [Red.]: voor een duidelijke beschrijving van beschermengelen zie [De Serafijnse Bestemmingsbehoeders](#) (met name [\(1242.2\) 113:1.7](#) en [\(1242.2\) 113:1.8](#)).



Thought to Ponder



[\(2090.3\) 196:1.2](#) *De tijd is rijp om getuige te zijn van de figuurlijke opstanding van de mens Jezus uit zijn graftombe te midden der theologische tradities en godsdienstige dogma's van negentien eeuwen. Jezus van Nazareth dient niet langer te worden opgeofferd, zelfs niet aan de prachtige voorstelling van de verheerlijkte Christus. ..*

[\(2082.7\) 195:9.2](#) *Maar het gepaganiseerde, gesocialiseerde Christendom heeft behoefte aan een nieuw contact met het onbezoedelde onderricht van Jezus: het leidt een kwijnend bestaan doordat het een nieuwe visie op het leven van de Meester op aarde ontbeert. Een nieuwe, vollediger openbaring van de religie van Jezus is bedoeld om een rijk van materialistisch secularisme te veroveren en de wereldheerschappij van het mechanistische naturalisme omver te werpen. Urantia staat nu bevend op de drempel van een van haar meest verbazingwekkende, boeiende tijdvakken van sociale*

herordening, zedelijke herleving en geestelijke verlichting.

[\(2082.8\) 195:9.3](#) *Ook al werd het onderricht van Jezus in hoge mate gemodificeerd, toch heeft het de mysteriën ten tijde van zijn geboorte en de onwetendheid en het bijgeloof van de duistere middeleeuwen overleefd, en gaat het nu zelfs langzaam triomferen over het materialisme, het mechanisme, en de secularisatie van de twintigste eeuw. En zulke tijden van grote beproeving en dreigende nederlaag zijn altijd tijden van grote openbaring.*



(2082.9) 195:9.4 De religie heeft wel nieuwe leiders nodig, geestelijke mannen en vrouwen die zich uitsluitend op Jezus en zijn onvergankelijk onderricht durven te verlaten. Indien het Christendom zijn geestelijke zending blijft verwaarlozen, terwijl het in de weer blijft met sociale en materiële problemen, zal de geestelijke renaissance moeten wachten op de komst van deze nieuwe leraren van de religie van Jezus, die zich uitsluitend zullen wijden aan de geestelijke vernieuwing der mensen. En dan zullen deze uit de geest geboren zielen spoedig het leiderschap en de inspiratie verschaffen die nodig zijn

voor de sociale, morele, economische en politieke reorganisatie van de wereld.

(2083.1) 195:9.5 De moderne tijd zal weigeren een religie te aanvaarden die niet klopt met de feiten en niet in harmonie is met haar hoogste opvattingen van waarheid, schoonheid en goedheid. Het uur is aangebroken voor een herontdekking van de ware, oorspronkelijke grondslag van het huidige ver vormde, gecompromitteerde Christendom – het werkelijke leven en onderricht van Jezus.



Anders om



Ergens voor zijn
is andersom geredeneerd
gelijk aan
ergens tegen zijn.
Zo plat lijkt alles
of toch niet...
Is dit teveel focus,
te causaal verwoord.
Ik hoop het!

Niet de ander
is de profiteur.
de vluchteling,
degene die
tegengehouden
moet worden.

Het is anders
om er te zijn
voor de ander
en door er
voor de ander te zijn
is de ander er
zeker voor jou.

Is andersom
ook te ervaren
en zit daarin
niet juist het synchrone
de barmhartigheid,
het kunnen voorstellen
de ander te zijn.
Het is anders
om, ik hoop het zo!

Nee, wie tegen
gehouden moet worden
zijn wij de mensen
die tegenhouden.
Die ontkennen en
daarin het gelijk zoeken.
Die woorden nodig hebben,
veel woorden
om er niet te komen.

Wat ben ik blij met deze spiegel

Aawee