



Stichting Urantia Nederlandstalig

[www.urantia.nl](http://www.urantia.nl)

[info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

0513-413312

06-25468368

# URANTIA·

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen.

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van maart 2014. Hopelijk zult u deze met veel plezier lezen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan diverse activiteiten voor 2014 waarvan we u graag op de hoogte willen brengen.

Verheugend is een groeiend aantal verzoeken van lezers van het Urantia Boek die aangeven de Nieuwsbrieven te willen ontvangen. Een stimulans voor het bestuur hiermee actief door te gaan.

Op donderdag 21 augustus organiseren we weer de landelijke studie- en ontmoetingsdag. Evenals vorig jaar wordt deze dag gehouden in de Parklaanerk in Driebergen/Rijssenburg. Hopelijk kunnen we rekenen op een grote belangstelling. U kunt zich hiervoor nu reeds aanmelden.

Dit jaar treden we toe tot de Urantia Association International. Aan de voorwaarden die hiervoor gesteld zijn kunnen we voldoen. Het bestuur is van mening dat aansluiting bij de UAI voor de toekomst van de Stichting Urantia Nederlandstalig erg belangrijk is. We worden deel van het internationale geheel. Een aantal landen binnen Europa zijn ons hierbij voorgegaan.

Tijdens de enquête welke vorig jaar tijdens de Urantiadag is gehouden hebben een aantal bezoekers spontaan aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de Nieuwsbrieven d.m.v. een redactioneel artikel. Deze keer geven we het woord aan Ria Sprenger met haar bijdrage: "Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen en wat heeft het met me gedaan".



Regelmatig ontvangt het bestuur positieve reacties van lezers, zoals o.a. het willen 'klankborden' over het Urantia Boek en te 'sparren' over verhandelingen waardoor men geraakt wordt. Zo gaat een 'organisatie' langzaam veranderen in een 'organisme'. Soms ontstaan dergelijke contacten ook door het ontbreken van studiegroepen in iemands omgeving en wil men toch ervaringen delen. Zo ontvingen we van een enthousiaste lezer een verhaal over de berg Hermon welke herhaaldelijk in het Urantia Boek genoemd wordt. De berg Hermon werd door hem geplaatst in een 'universeel daglicht'.

Mo Siegel, de president van de Urantia Foundation heeft vorig jaar een interessant artikel geschreven. Hij verwoordt zijn gevoel over zijn enthousiasme om het Urantia Boek met anderen te delen op een wijze die sommigen van onze Nieuwsbrieflezers niet onbekend zal voorkomen. Alles op zijn tijd.....

Als afsluiting een vaste bijdrage met een gedicht van Aawee, 'waar zijn wij.....'

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier,

*Jaap Terra, Voorzitter Stichting Urantia  
Nederlandstalig.*

## Urantia ontmoetingsdag 2014.

Achter de schermen is het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig druk bezig met de organisatie van de Urantia ontmoetingsdag 2014. Gezien het succes en de positieve reacties van afgelopen jaar wordt deze dag weer in de Parklaankerk in Driebergen/Rijssenburg georganiseerd. Via het openbaar vervoer is deze locatie goed bereikbaar. Als datum is vastgesteld: donderdag 21 augustus, de geboortedag van Jezus. Vorig jaar mochten we ons verheugen in een toenemende belangstelling waarbij ook jongere Urantia Boek lezers aanwezig waren. We hopen dat ook deze dag weer een succes mag worden.

Als thema voor deze ontmoetingsdag is gekozen: "De ziel" Diverse sprekers zullen deze dag aanwezig zijn om dit onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten te belichten. Het bestuur heeft voor deze dag ook o.a. Henk en Claire Mylanus uitgenodigd, lezers sinds de jaren 70. Henk is manager voor de Europese distributie van het Urantia Boek en Trustee van de Urantia Foundation en zal tevens op persoonlijke titel één van de sprekers op deze dag zijn.

De kosten voor deelname aan deze Urantia ontmoetingsdag zullen, net als vorig jaar € 45,00 bedragen, inclusief consumpties en lunch.

Natuurlijk zal er voldoende tijd zijn voor persoonlijke ontmoetingen. Graag nodigen wij u hierbij van harte uit deze dag te bezoeken. U kunt zich nu reeds aanmelden via: : [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl). Ook de mogelijkheid tot aanmelden via de website volgt binnenkort.

## UAI en de Stichting Urantia Nederlandstalig.

De Stichting Urantia Nederlandstalig heeft de wens geuit zich bij de Urantia Association International (UAI) te willen aansluiten. Hierover zijn de laatste maanden intensieve contacten geweest met de UAI en heeft er een toetsing plaatsgevonden om te voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden. Hieraan kunnen we voldoen en ons verzoek is met enthousiasme door de UAI ontvangen.

Er is een datum ingepland voor de toetreding op zaterdag 23 augustus 2014. Een afvaardiging van de Urantia Foundation en enkele UAI-leden komen naar Nederland om samen met ons dit heugelijke feit te vieren. Als locatie hebben we gekozen voor 'Groot Kievitsdal' te Hilversum ([www.grootkievitsdal.nl](http://www.grootkievitsdal.nl)).

Door deze aansluiting bij de UAI kunnen we in de toekomst profijt hebben van de vele mogelijkheden die ons worden geboden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de UAI. [www.urantia-uai.org](http://www.urantia-uai.org). Mocht u vragen hebben over deze bijzondere gebeurtenis, dan kunt u deze mailen naar [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl).



## Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen.

Het zal ongeveer 3 jaar zijn geleden, dat ik bij een vriendin, Marijke Theunissen, was. Mijn oog viel op een boek. Ik vroeg haar ernaar en ze zei mij dat het een boek is waar ze veel mee heeft. Ze zei dat het boek een openbaring is, gegeven aan deze wereld.

Mmm, dacht ik maar ik heb de bijbel toch!? De keer erop dat ik bij haar was begon ik erin te bladeren en de woorden die ik las raakten mij direct in het hart. Dat is het dus, zo ben ik eraan gekomen.

Graag wil ik ook nog vertellen wat het boek met mij doet en hoe ik erdoor ben veranderd, of hoe het mij heeft veranderd.

Ik ben opgegroeid in het katholieke Limburg als een streng gereformeerd art. 31 meisje. Mijn vader was koster van de kerk en zat in de kerkenraad. Als kind had ik al hele gesprekken met God, dat was voor mij heel gewoon. In de kerk had ik het moeilijk. Ik snapte niet goed wat de dominee zei en als ik het al snapte dan kon ik er niets mee. Ook van de negatieve dingen die aan God toegeschreven werden die in de bijbel staan, dacht ik: "Nee, dat kan niet van God komen, dat denken de mensen maar". Lange tijd dacht ik dat het aan mij lag, dat ik nauwelijks aansluiting kon vinden.

Dat heb ik nooit hardop durven zeggen. Jaren later ben ik min of meer uit een kerk gezet. In ieder geval mocht ik niet meer aan het avondmaal mee doen en niet meer de zondagschool leiden, want ik ging samenwonen met een man. Ze zeiden dat ik God daar verdriet mee deed en dat het beslist niet Gods wil was. Ik voelde mij afgewezen en onterecht behandeld. Later veranderde er iets in mij, toen ik weer eens boos was op die mensen van de kerk.

Ik hoorde woorden door mij heen als : afblijven, zij zijn ook mijn kinderen. Oeps. Op dat moment begreep ik dat de ander zijn weg gaat en dat ik mijn weg heb te gaan. Alle nare gevoelens zijn sinds die tijd verdwenen. Wat een zegen. Door het lezen in het Urantia Boek word ik mij steeds meer bewust van alles om mij heen. Ik voel mij gezien, ik ben gezien.



Wat er staat geschreven klopt voor mij, ook al begrijp ik lang niet alles. Ik mag het dogma loslaten. Achteraf begrijp ik dat ik daar last van had. Hoe vertaal ik, dat wat ik lees, naar vandaag? Wat kan ik vandaag leren? Hoe kan ik vandaag mijn naasten liefhebben en God boven alles?

Het is een streven

Tot zover.

Ik ben mij ervan bewust dat het verhaal hier en daar wat cryptisch is. Mocht de lezer vragen hebben of met mij in gesprek willen gaan dan hoor ik dat graag.

*Ria Sprenger*

*Wassenaar (telefoon en email bekend bij de stichting)*

## De berg Hermon: In Universeel daglicht.

Vooraf:

Voor menig Urantia Boek lezer zal het begrip "de berg Hermon" in deel IV (Het leven en onderricht van Jezus) een bekend begrip- zijn waar Jezus gedurende meerdere malen tijdens zijn verblijf op aarde heeft vertoefd en waar Hij zich dikwijls in gesprek met 'de aangelegenheden van zijn Vader' terugtrok. "De berg Hermon", een naam die je soms - zonder er verder aandacht aan te schenken - meeneemt in de context van de eenheid van de prachtige verhalen van Jezus' leven op aarde.

Totdat ik eind onlangs een mail van een trouwe Urantia Boek lezer ontving die op een ontroerende wijze de berg Hermon in 'universeel daglicht' plaatste. Diverse citaten uit het Urantia Boek waren bijgevoegd. In gezamenlijk overleg heb ik toestemming gekregen dit te mogen samenvatten in deze bijdrage aan de nieuwsbrief.

Met 2814 meter boven de zeespiegel is de berg Hermon de hoogste berg in zowel Israël als Syrië en is gelegen in het uiterste noorden van de Golanhoogten. Deze berg wordt ook wel aangeduid als 'sneeuwberg' en bevat het enige skigebied dat Israël rijk is. Ook vindt de rivier de Jordaan zijn oorsprong vanaf de berg Hermon vanuit 3 bronnen. De berg Hermon wordt in het Urantia Boek reeds genoemd in de verhandeling over de vroege kinderjaren van Jezus:

*(Pag. 1363-5) Verkort 'Jozef had daarom de gewoonte om op Sabbatmiddagen met Jezus uit wandelen te gaan; een van hun geliefde uitstapjes daarbij was het beklimmen van een hoge heuvel, dichtbij hun huis, waar ze een panoramisch uitzicht hadden over geheel Galilea. In het noorden verhief de berg Hermon zijn besneeuwde top in majesteitlijke pracht en beheerste hij de horizon met zijn hoogste hellingen die bijna een kilometer lang wit oplichtten door de eeuwige sneeuw'.*



De besneeuwde top van de berg Hermon

Als Schepper-Zoon kon hij in zijn aardse woongebied Israël kennis maken met alle aspecten van de seizoenen: lente, zomer, herfst en winter met de immer besneeuwde toppen van de berg Hermon, een gebied waar hij later regelmatig zou vertoeven.

We verplaatsen ons nu naar de gebeurtenissen direct voorafgaande, en na de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan.

*(1512.5) <sup>136:3.1</sup> Jezus had de grote verzoeking van zijn zelschenking als sterveling ondergaan vóór zijn doop, in de zes weken dat de dauw van de berg Hermon hem had doordrenkt. Daar op de berg Hermon was hij, als een sterveling van dit gebied en zonder hulp, Caligastia, de troonpretendent van Urantia, de vorst van deze wereld tegemoetgetreden en had hij hem verslagen. Op deze veelbewogen dag was Jezus van Nazaret in de annalen van het universum de Planetaire Vorst van Urantia geworden. En deze Vorst van Urantia, die zo spoedig tot allerhoogst Soeverein van Neadon zou worden uitgeroepen, trok zich nu veertig dagen terug om de plannen op te stellen en de methode te kiezen om het nieuwe koninkrijk Gods in de harten der mensen af te kondigen.*

Op pagina 1503 en 1504 wordt de bijzondere ontmoeting tussen Jezus en zijn achterneef Johannes de Doper rondom zijn doop in de Jordaan weergegeven. Je kunt je voorstellen dat Johannes aangenaam verrast was om Jezus na al die jaren weer te ontmoeten en hernieuwd kennis met hem te maken. Echter.....meteen na de doop van Jezus in de Jordaan 'vergezeldde Johannes Jezus een eindweegs, voldoende om hem het verhaal te vertellen van Gabriëls bezoek aan zijn moeder nog vóór een van hen beiden geboren was, zoals hij het zo dikwijls uit de mond van zijn eigen moeder had gehoord. Hij liet Jezus zijn weg vervolgen nadat hij gezegd had: 'Nu weet ik zeker dat jij de Verlosser bent.' Maar Jezus antwoordde niet'.

Zo vertrok Jezus na zijn doop in de Jordaan op 14 februari van het jaar A.D. 28 naar de heuvels van Perea. Verhandeling 136-3 geeft een schitterende weergave van hetgeen zich hier op de berg Hermon heeft voorgedaan en dit is niet alleen voor Urantia, maar voor alle 10 miljoen bewoonde werelden van ons gigantisch universum Nebadon van onschatbare waarde. (Het is de moeite waard deze verhandeling in zijn geheel te lezen!)

Hier volgen enkele passages:

*(1513.1) <sup>136:3.4</sup> Terwijl hij rondwandelde in de heuvels om een geschikte schuilplaats te zoeken, ontmoette Jezus de hoogste bewindsman in zijn universum, Gabriël, de Blinkende Morgenster van Nebadon. Gabriël herstelde nu de persoonlijke communicatie met de Schepper-Zoon van het universum; zij ontmoetten elkaar voor de eerste maal rechtstreeks sinds Michael op Salvington afscheid had genomen van zijn metgezellen om naar Edentia te gaan als voorbereiding op de aanvang van zijn zelfschenking op Urantia. Gabriël, die hiertoe van Immanuel opdracht had ontvangen en handelde op gezag van de Ouden der Dagen op Uversa, legde Jezus nu informatie voor die aangaf dat zijn zelfschenkingservaring op Urantia praktisch ten einde was voorzover zij betrekking had op het verdienen van de vervolmaakte soevereiniteit over zijn universum en de beëindiging van de Lucifer-rebellie. Het eerstgenoemde had hij bereikt op de dag van zijn doop, toen de personalisering van zijn Richter aantoonde dat zijn zelfschenking in de gelijkenis van het vlees van een sterveling volkomen en voltooid was, en het laatstgenoemde was een historisch feit geworden op de dag toen hij van de berg Hermon afdaalde om zich bij de wachtende jongen, Tiglat, te voegen.*

*Jezus werd er nu van op de hoogte gesteld namens het hoogste gezag van zijn plaatselijk universum en het superuniversum, dat zijn zelfschenkingarbeid ten einde was, voorzover deze van invloed was op zijn persoonlijke status met betrekking tot de soevereiniteit en de rebellie. Hij had deze verzekering reeds rechtstreeks uit het Paradijs gekregen in het visioen bij zijn doop en in het verschijnsel van de personalisatie van zijn inwonende Gedachtenrichter.*



De heuvels bij Nazareth waar Jezus met zijn aardse vader Jozef veel wandelingen maakte.

*En verder: (1513.2) <sup>136:3.5</sup> Terwijl hij zich op de berg ophield, in gesprek met Gabriël, verscheen de Constellatie-Vader uit Edentia persoonlijk aan Jezus en Gabriël, en sprak: 'De verslagen zijn voltooid. De soevereiniteit van Michael No. 611.121 over zijn universum Nebadon is volledig geworden en wacht u ter rechter hand van de Universele Vader. Ik breng u de ontheffing van uw zelfschenking van de zijde van Immanuel, uw broeder die voor u borg gestaan heeft tijdens de incarnatie op Urantia.*

*Het staat u vrij om nu of op een later tijdstip, en op de wijze die gij zelf verkiest, uw zelfschenkingservaring te beëindigen, op te stijgen ter rechter hand van uw Vader, uw soevereiniteit te aanvaarden en uw welverdiende, onvoorwaardelijke heerschappij over geheel Nebadon op u te nemen. Ik bevestig eveneens op gezag van de Ouden der Dagen, dat de verslagen van het superuniversum inzake de beëindiging van alle zonde-rebellie in uw universum nu voltooid zijn en dat deze u volledig en onbepaald gezag verlenen om al dergelijke beroeringen die zich mogelijkerwijs in de toekomst zouden kunnen voordoen, af te handelen. Technisch is uw arbeid op Urantia en in het vlees van het sterfelijk schepsel ten einde. Van nu af aan kunt ge uw koers zelf bepalen.'*



Hierbij nog enkele details over het verblijf van Jezus op de berg Hermon:

*Verhandeling 136.4 Blz. 1515.d*

*Al deze gedenkwaardige dagen verbleef Jezus in een oude spelonk in de rotsen, een schuilplaats in de helling van de heuvels bij een dorp dat vroeger Bet-Adis heette. Hij dronk uit een kleine springader die uit de helling van de heuvel dicht bij deze rotsachtige schuilplaats te voorschijn kwam.*

*Verhandeling 137 Blz. 1524.a*

*In de vroege ochtend van zaterdag 23 februari, A.D. 26, daalde Jezus af uit de heuvels om zich weer bij het gezelschap van Johannes te voegen, dat zijn tenten bij Pella had opgeslagen.*

*Verhandeling 136.9 Blz. 1523.c*

*Maar Jezus week nimmer af van de besluiten die hij gedurende deze dagen van afzondering in de heuvels van Perea genomen had.*



Het uitzicht vanaf de heuvels van Nazareth.

Op pagina 2022 (eerste alinia) van het Urantia Boek wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van een Michael-gedenkteken midden in de grote hof van de opstandingshallen van woningwereld nummer één.

Welk een voorrecht voor het kleine Urantia als uitverkoren planeet om het universele toneel te mogen zijn van de 7e zelfschenking van Michael van Nebadon!

De berg Hermon is een bijzondere en unieke plaats op Urantia en voor alle bewoonde werelden in ons universum Nebadon.

Mogen we de berg Hermon waarop zich bovenstaande gebeurtenissen ± 2000 jaar geleden 'bijna onder onze ogen' hebben voorgedaan beschouwen als een universeel monUment?

*Jaap Terra*

## “Intelligente religie”

Vandaag 21 augustus 2013 zit ik achter mijn computer en denk aan de verjaardag van de Meester. Ironisch genoeg vieren 2,5 miljard christenen de geboorte van Jezus op 25 december, terwijl slechts een kleine groep Urantia Boek lezers het in augustus vieren. Omdat Bijbel-lezers en Urantia Boek-lezers in Jezus geloven, is het de vraag of mensen Het Urantia Boek echt nodig hebben of is het er één van vele religieuze teksten? En als Het Urantia Boek waardevol is, hoe onderscheidt het zich dan van de andere religieuze boeken?

Inmiddels hebben velen van u een allergische reactie op mijn categoriseren van Het Urantia Boek als een religieuze tekst. Niet beledigend bedoeld, maar voor de meeste mensen is een boek dat begint met God en eindigt met Jezus een religieus boek. Ik ben het er mee eens. Terwijl de Urantia Openbaring, filosofie, geschiedenis en wetenschap onderwijst, geven vele andere boeken deze onderwerpen in veel grotere diepte weer. Echter Het Urantia Boek presenteert de meest dynamische, praktische, verheven, volledige en intelligente religieuze leringen in de wereld! Het Urantia Boek, leidt als geen ander uw geest en ziel rechtstreeks naar een liefdevolle, intelligente en persoonlijke God. Het Urantia Boek is het meest religieuze boek in de wereld en is absoluut uniek in vergelijking met alle andere religieuze teksten.

Een aantal dagen geleden heb ik een boek genaamd: Contagious—Why Things Catch On, van Jonah Berger uitgelezen. Dit boek daagde me uit om na te denken over hetgeen Het Urantia Boek uniek en verschillend maakt van alle andere boeken. Als u leunend over het hek uw buurman zou moeten vertellen waarom de Urantia Openbaring, "uniek", relevant en voor hem het lezen waard is, wat zou u dan zeggen? Als u de ervaring hebt zoals ik heb, bent u er nooit zeker van hoe u adequaat u Het Urantia Boek moet omschrijven om op een aantrekkelijke manier iemands interesse te wekken.

Al 44 jaar probeer ik uit leggen waarom ik Het Urantia Boek lees en waarom anderen profijt zouden hebben van het lezen. Ik denk ten minste 20 verschillende benaderingen te hebben geprobeerd die geen van allen bijzonder effectief waren. Soms ben ik ingegaan met uitgebreide en eindeloze verhalen over ongeveer zeven biljoen bewoonbare werelden, een liefdevolle God, hogere wezens, dinosaurussen en Jezus. Andere keren heb ik het geprobeerd met eenvoudige verhalen over het leven van Jezus, de drie-eenheid, een persoonlijke God, of zelfs de evolutie van de soorten.

Hierop terugkijkend zijn zeer weinige van mijn beschrijvingen pakkend, betrokken of inspirerend geweest voor de luisteraar.



Na het lezen van Jonah Berger's boek, probeer ik een nieuwe tactiek om het Urantia Boek aan geïnteresseerde mensen uit te leggen, maar eerst moest ik de vraag 'wat maakt het aangrijpelijk anders dan alle andere religieuze boeken' beantwoorden. Voor mij is het antwoord 'intelligente religie'. In waarheid en feitelijk bevat Het Urantia Boek de intelligentste religieuze leringen in de wereld. Terwijl veel van 's werelds heilige teksten zaligheid, leven in het hiernamaals, vrede op aarde, Jezus, en contact met God beloven, geeft Het Urantia Boek de details.

Het boek is gevuld met ongewoon intelligente religieuze leringen die antwoorden geven, die nergens anders gevonden worden. Het bevordert, naar mijn mening, een persoonlijke religie die gevoeld en op intelligente wijze begrepen moet worden. Het beantwoordt de diepste levensvragen op een doordachte, rationele en spirituele manier. Dit boek is intelligent, echt intelligent. En wie wilt zich niet intelligent voelen?

Vorige week ben ik voor deze 'nieuwe aanpak' gegaan. Een paar maanden geleden heb ik een uur besteed aan het uitleggen van Het Urantia Boek aan mijn vriend Steve. Na ons gesprek stuurde ik hem een Urantia Boek, en we ontmoetten elkaar onlangs weer. Steve bedankte me voor het boek en zei dat hij geïnteresseerd was, maar verloren raakte na het lezen van het "Voorwoord". Dus ik zei zoiets als: "Steve, Het Urantia Boek is een intelligente religie. Je moet jezelf door dit boek heen denken. Het is niet gemakkelijk, omdat het zo intelligent is. Mensen zullen deze leringen voor de volgende 1000 jaar overwegen. Gewoon vooruit ploegen.

Als je niet alles begrijpt, blijf lezen. Aan het eind krijg je het grote beeld. Als je klaar bent met lezen, zul je nooit meer op de zelfde manier denken en je zult daar blij om zijn". Ik gaf Steve geen excuses, omdat delen van het boek op een academisch leesniveau zijn geschreven. Ik daagde hem uit om de intelligente religie aan te gaan. Steve's antwoord: "Ik zie mezelf graag als intelligent. Ik kan dit boek lezen en ga dat doen. Bedankt".

Ik ben er niet zeker van of deze nieuwe aanpak werkt, maar het klinkt waarschijnlijk; dus ik waag er een poging aan.

In de 20e eeuw keerden zich hele naties van mensen tegen God, omdat de godsdienst waar ze mee zijn opgevoed niet logisch was in een moderne wereld, misschien moeten ze een nieuwe, intelligente godsdienst die in overeenstemming is met hun intellectuele en culturele ontwikkeling.

*Door Mo Siegel, president van de Urantia Foundation,  
Boulder, Colorado, United States*



---

## Waar zijn wij...

Het is nacht  
ik zie met  
mijn ogen gesloten  
ik luister  
met mijn oren dicht  
ik ervaar...

Het is dag  
ik kijk met  
mijn ogen open  
ik hoor  
met mijn oren gespist  
ik ervaar...

Er is zoveel meer tussen  
hemel en aarde  
dag en nacht  
of zoals Bram Vermeulen schreef:

Tussen aan en uit  
ogen dicht en ogen open  
zit een ogenblik van geen van twee  
maak je vreemde dingen mee

Ik wens u  
die momenten  
in het besef dat  
de reis lang zal zijn.

Aawee

