



Stichting Urantia Nederlandstalig
www.urantia.nl
info@urantia.nl

071 – 531 85 21

URANTIA.

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland, Vlaanderen en Suriname

Lieve lezers van het Urantia Boek, langzaam maar zeker beginnen wij, u als lezers en de stichting als organisatie, een bepaalde mate van traditie te ontwikkelen. Vooralsnog, en naar ik hoop, een redelijk onschuldige traditie, namelijk het uitbrengen van de 4^e nieuwsbrief van het jaar rond de Kerstdagen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb sinds ik het Urantia Boek lees een dubbelhartige relatie met het Kerstfeest. Het Urantia Boek leert ons immers dat de geboortedag van Jezus / Micheal niet in de winter maar in augustus was. Soms wil ik me verzetten en iedereen duidelijk maken dat het eigenlijk niet klopt. Anderzijds ben ik, waarschijnlijk net als de meesten van u, opgegroeid in een traditie, waarin het Kerstfeest uitnodigt om naar binnen te keren en verbinding te maken met je eigen religieusiteit om vervolgens te onderzoeken hoe je daar vorm aan wilt geven. En ik ervaar dat ons winterseizoen mij daar bij helpt. Ik hou van die verstillings van de winter en de donker dagen die samenvallen met het Kerstfeest en alleen al daarom verheug ik me elk jaar weer op deze feestdagen.

Daarbij blijkt het Kerstfeest wereldwijd mensen op allerlei niveaus te stimuleren om stil te staan bij hoge waarden in dit leven, namelijk vrede en verdraagzaamheid. Vele mensen zijn zich, ongeacht hun religieuze achtergrond, dan opnieuw bewust van hun verlangen om een bijdrage te willen leveren aan die waarden. Ik



ben dan ook van mening dat ongeacht de feitelijk mogelijk niet helemaal juiste achtergrond van het ontstaan van ons Kerstfeest, het Kerstfeest vanwege haar effecten op ons dagelijks bestaan een van de mooiste feestdagen van het jaar is. Een feest dat het waard is om in ere gehouden te worden omdat het ons stimuleert onze hogere waarden na te streven en te realiseren. En vanuit die gedachte wenst het bestuur u een gezegend Kerstfeest.

In deze nieuwsbrief vindt u nieuws over verschillende ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van het bestuur. Zoals u weet kwam deze zomer een plaats in het bestuur vrij en we

zijn heel blij dat die plaats al zo snel wordt ingenomen door Frank van Rooij. Frank stelt zichzelf in deze brief aan u voor.

In deze brief starten wij ook met een nieuwe rubriek: favoriete tekst uit het Urantia Boek. Voor deze rubriek bent u allen uitgenodigd om iets over uw favoriete tekst te vertellen. Samantha Nior bijt nu de spits af. We hebben enkele concrete stappen kunnen zetten met de realisatie van de regionale contactpersonen, Claire Mylanus doet verslag

van een ontmoeting tussen Groot Britannie en klein Bretagne, en ten slotte mijmert John van den Hout over gedachten.

Ik wens u veel plezier met deze nieuwsbrief en wens u nogmaals, gezegende feestdagen en een geïnspireerd en gezond 2010.

Karen Huigsloot

Frank van Rooij

De bijeenkomst op 21 augustus was mijn tweede ontmoeting met lezers van het Urantiaboek. Een mooie en inspirerende dag, waarvan ik me heb bedacht, dat ik dat eerder had kunnen meemaken. Mijn eerste aanraking met een lezer van het Urantiaboek is ooit een bezoek aan mevrouw Begemann in Wassenaar geweest. Een fijne ontmoeting met een bijzondere dame.

Door deze twee voor mij schaarse ontmoetingen, uitgesmeerd over een periode van zeker 15 jaar, ben ik gaan beseffen, dat ik wel lekker op eigen houtje bezig ben geweest met het boek, maar dat ik makkelijk verleid had kunnen worden tot een contact, een ontmoeting, een telefoontje, een lezing rond het Urantia Boek, als daar mogelijkheden voor handen waren geweest.

Ik ben recentelijk gevraagd toe te treden tot het bestuur van stichting Urantia Nederlandstalig en ga graag op dat verzoek in om twee redenen. Ik denk, dat ik wel wat kan betekenen voor de stichting, daarover straks meer, maar de belangrijkste reden: ik zou andere lezers makkelijker dan ik zelf heb meegemaakt de gelegenheid willen geven andere lezers te telefoneren, te ontmoeten, via lezingen, website en bijeenkomsten. Daar wil ik me wel voor inspannen.



Ik ben 54 jaar, word dus penningmeester in het bestuur en heb wat bestuurservaring opgedaan in mijn loopbaan in de zorg, het onderwijs, arbeidsreïntegratie en nu als directeur van een grote welzijnsorganisatie in Leiden en Oegstgeest. Met mijn 9 broers en zussen zorg ik ruim 9 jaar dag en nacht voor onze invalide moeder van 95 jaar, die nog steeds daardoor in haar eigen huis woont, en woon met mijn partner in Voorschoten. Ik heb een zoontje van 9 jaar en een dochtertje, dat 5 jaar geleden na 6 maanden is overleden. Ik ben katholiek opgevoed en na 30 jaar omzwervingen langs Soefi's, Rozenkruis, verlichtingsfilosofen en meditatietechnieken (Kriyayoga, TM) weer actief praktiserend katholiek. Ik zie uit naar onze samenwerking en ontmoetingen.

Frank van Rooij

Groot-Brittannië ontmoet (klein) Bretagne Frankrijk

Tijdens een weekeinde in oktober 2009, staken Engelse lezers van Het Urantia Boek het Kanaal over en kwamen naar Bretagne in Frankrijk voor een gezamenlijk studieweekend. We hebben regelmatig Nederlandse groepen ontvangen voor een « Topical Study » van enige dagen in onze Bretonse boerderij in Bretagne en deze keer was het de beurt aan de Engelse lezers.

Onze eerste kennismaking met hen was 7 jaar geleden op de Internationale Conferentie in Dourdan in Frankrijk. Ik heb toen al met enkele lezers, die aan die Conferentie deelnamen, gesproken over de mogelijkheid om zo'n studieweekend te houden. Vervolgens gedurende de Malaga Conferentie in april 2009 in Spanje, ontmoette ik Ade Awoyinka weer en we waren het met elkaar eens dat het een goed idee zou zijn om gezamenlijk iets te organiseren. Enkele maanden later hebben we afspraken gemaakt over het programma en de datum voor dit treffen vastgelegd.

Het Engelse team had besloten om hun jaarlijkse zomerbijeenkomst bij ons thuis te houden en het gekozen thema was: « De Familie ». Zij staken het Kanaal over per boot of per vliegtuig en arriveerden op vrijdagochtend en in de middag in St. Malo, Bretagne. Na een gezamenlijk diner bij ons thuis, gingen ze naar een gereserveerd boerderijtje voor hun nachtrust.

De volgende ochtend op zaterdag, begon de studie en het programma dat het Engelse team had voorbereid was bijzonder interessant en rijk van inhoud. De onderwerpen waren: de Materiële Zoon en Dochter, De Vader van het Universum, Michael als Vader - Broeder op Urantia, het Huwelijk en het Familie Leven. Ik had ook twee Franse lezers uitgenodigd van

onze wekelijkse studiegroepen, die de Engelse taal voldoende machtig zijn om de studies goed te kunnen volgen. Het werd een uitstekende dag, de voordrachten waren goed voorbereid en de commentaren, vragen en discussies waren prima. We werden verrijkt door de uitwisseling van kennis, door de verscheidenheid van de onderwerpen en de « personalities » rondom de tafel.



De volgende dag, op zondag, gingen we naar de Mont Saint Michel in Normandië, ongeveer anderhalf uur rijden van ons huis. Het is een van de meest mystieke plaatsen van deze wereld die ieder jaar door ontelbare bezoekers en pelgrims wordt bezocht. Wij genoten met z'n allen van deze dag en aan het einde van deze bezichtiging keerden zij terug naar Engeland.

Het was een kort maar krachtig bezoek.

Het was een prachtige ervaring waar oude vriendschappen werden hernieuwd, nieuwe werden gesmeed en waar afspraken werden gemaakt voor toekomstige samenwerkingsprojecten. De Openbaring met elkaar delen is een krachtige impuls voor de gehele planeet waarbij culturen en talen

samensmelten in dienst van de Vader. De dynamiek van dit soort samenkomsten is ongelooflijk en als mensen hun goede wil gebruiken om samen te werken, gebeuren er grootse dingen.

Veel dank aan Ade Awoyinka voor het organiseren van deze ontmoeting vanaf de

Engelse kant van het Kanaal. En dank aan allen om ons de gelegenheid te geven de Openbaring te delen, te dienen en ervoor te werken in ons leven.

Claire Mylanus, Bretagne, Frankrijk.

Opklimming naar het Paradijs

Van Saskia Reavouri hebben wij bericht gekregen dat velen van u plezier zal doen: de Nederlandstalige versie van haar presentatie “**Opklimming naar het Paradijs**”, is weer te zien, met muziek, op youtube.
<http://www.youtube.com/watch?v=SxCjZ2UaanM>. Ook op onze site is weer een link naar deze presentatie.



Regionale contactpersonen

De instelling van regionale contactpersonen voor vragen, suggesties en opmerkingen over leesgroepen van het Urantia Boek is al eerder in nieuwsbrieven aan de orde gekomen. De wens om met regionale contactpersonen te gaan werken berust op de gedachte dat contacten op regionaal niveau minder afstandelijk en meer persoonlijk zijn. Wij verwachten dat lezers die de huidige stichting als te onpersoonlijk ervaren, zich hiermee meer uitgenodigd voelen om contact te leggen.

Op 25 oktober zijn verschillende lezers, die graag een bijdrage willen leveren aan het stimuleren en ondersteunen van de studie van

het Urantia Boek in Leiden bij elkaar geweest en hebben daar de mogelijkheden van het idee ‘regionale contactpersoon’ met elkaar besproken. Het is echt geweldig dat in korte tijd deze groep zich bereid heeft verklaard om deze taak op zich te nemen en direct een verdeling heeft gemaakt over de regio’s, die zij willen ondersteunen.

Zoals u weet willen wij graag lezers, die een studie of leesgroep zoeken doorverwijzen naar een bestaande groep in de regio van de zoeker. Onze landelijke aanpak heeft er toe geleid dat enkele groepen zich hebben aangemeld, echter tot nu toe voornamelijk

binnen de Randstad, Utrecht en een groep in het Oosten van het land. Voor veel lezers zijn, begrijpelijk de afstanden te groot om zich daar aan te kunnen sluiten. Toch blijkt er veel behoeften in gebieden waarin bij ons geen groepen bekend zijn. Mogelijk zijn die groepen er ook niet en kunnen nu, met behulp van de regionale contactpersoon wel groepen gestart worden.



U kunt de regionale contactpersoon benaderen voor alle vragen, die u zoudt willen stellen met betrekking tot de studie van het Urantia Boek. Zij kunnen u helpen wanneer u een groep zoekt of zoudt willen starten of wanneer u met iemand uw ervaringen met het lezen van het Urantia Boek wilt delen.

De contactpersonen hebben onderling contact met elkaar om problemen uit te wisselen rond het leiden van leesgroepen, het zoeken van thema's, studiemethoden en andere hulpmiddelen.

U kunt de contactpersonen vanaf 1 januari 2010 bereiken via hun emailadres op de website van www.urantia.nl Hieronder ziet u wie de contactpersoon van uw regio is. Natuurlijk kunt u ook met iedereen contact opnemen wanneer u dat zou willen, maar voor de zaken met betrekking tot leesgroepen in uw regio kunt u zich het beste wenden tot:

- Friesland, Groningen, Drenthe: Saskia Destombes: saskia@urantia.nl;
- Overijssel, Gelderland: tijdelijk: Henry Mensink: henry@urantia.nl;
- Limburg en de oostkant van Noord Brabant: Antonio Schefer: antonio@urantia.nl;
- Zeeland, de westkant van Noord Brabant en de zuidkant van Zuid Holland: Frank van Dijk: frankd@urantia.nl
- De noordkant van Zuid Holland: Frank van Rooij, frankr@urantia.nl;
- Noord Holland; Marcel Peereboom, p053@urantia.nl;
- Utrecht en de Flevopolders: Samantha Nior, samantha@urantia.nl

Het centrale emailadres blijft gewoon bestaan, net als het telefoonnummer 071 531 85 21

Favoriete tekst

Natuurlijk heb ik meerdere favoriete stukken tekst in het Urantia Boek, maar één die mij erg veel troost, vertrouwen en streven biedt is verhandeling 34 "De Moeder-Geest van het plaatselijke universum", hoofdstuk 6 "De geest in de mens". Hieronder een stukje van pag. 381 tweede alinea.

"In iedere sterveling leeft een tweevoudige

natuur: de erfenis van dierlijke neigingen en de hoge impuls van de geest waarmee hij is begiftigd. Tijdens het korte leven dat ge op Urantia leidt, kunnen deze twee verschillende, tegengestelde impulsen zelden volledig met elkaar worden verzoend; zij kunnen moeilijk geharmoniseerd en verenigd worden; uw leven lang staat de gecombineerde Geest u echter bij om u te helpen het vlees steeds meer te

onderwerpen aan de leiding van de Geest. Ook al moet ge uw materiële leven tot het einde doormaken en al kunt ge niet aan het lichaam en zijn behoeften ontkomen, niettemin wordt ge in staat gesteld om in doelstelling en idealen de dierlijke natuur meer en meer te onderwerpen aan de heerschappij van de Geest. Er bestaat in u waarlijk een samenzwering van geestelijke krachten, een verbond van goddelijke machten die uitsluitend ten doel hebben u ten slotte te bevrijden van materiële gebondenheid en eindige belemmeringen.

De bedoeling van al deze bijstand is, 'Dat ge versterkt moogt worden met kracht door Zijn geest in de innerlijke mens.' En dit alles betekent nog maar een voorbereidende schrede op de weg naar het uiteindelijke bereiken van de volmaaktheid van geloofsvertrouwen en dienstbaarheid, de ervaring waarin ge 'vervuld' zult worden 'met alle volheid van God,' 'want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn de zonen Gods.'



De Geest *drijft* nooit, maar leidt alleen. Indien ge een gewillige leerling zijt, indien ge geest-niveaus en goddelijke hoogten wilt bereiken, en indien ge oprecht verlangt het eeuwige doel te

bereiken, dan zal de goddelijke Geest u zachtkens en liefdevol langs het pad van zoonschap en geestelijke vooruitgang leiden. Iedere stap die ge zet, moet blijk geven van bereidwilligheid, intelligente en blijmoedige medewerking. De heerschappij van de Geest wordt nimmer bezoodeld door dwang, of gecompromitteerd door onvrijwilligheid. En wanneer zulk een leven onder leiding van de geest vrijelijk en intelligent wordt aanvaard, ontwikkelt zich in het bewustzijn van de mens geleidelijk een positief besef van goddelijk contact en de zekerheid van geestelijke gemeenschap; vroeg of laat 'getuigt de Geest met uw geest (de Richter) dat gij een kind van God zijt.' Uw eigen Gedachtenrichter heeft u reeds verteld van uw verwantschap met God, zodat de schrift verklaart dat de Geest getuigt 'met uw geest,' niet aan uw geest.

Wanneer een mens zich bewust wordt dat zijn leven wordt beheerst door de geest, gaat dit besef weldra gepaard met steeds toenemende blijken van de kenmerken van de Geest in de levensreacties van zulk een door de geest geleide sterveling, 'want de vruchten van de geest zijn liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing.' Zulke door de geest geleide en goddelijk verlichte stervelingen, die nog de nederige paden van moeizame arbeid begaan en in menselijke getrouwheid de plichten van hun aardse taken volbrengen, zijn intussen reeds begonnen de lichten van het eeuwige leven te ontwaren die op de verre kusten van een andere wereld schemeren; zij zijn reeds de werkelijkheid gaan begrijpen van de inspirerende, troostende waarheid: 'Het koninkrijk Gods is geen spijs en drank, maar rechtvaardigheid, vrede, en blijdschap in de Heilige Geest.' En gedurende iedere beproeving en in iedere tegenspoed worden uit de geest geboren zielen geschraagd door de hoop die alle vrees te boven gaat, omdat de liefde Gods in ieder hart wordt uitgestort door de aanwezigheid van de Goddelijke geest."

Groet, Sam

De Hoeder van de Kudde

21 december en ik zit achter mijn pc. Zo'n maandagmorgen gevoel. Zou God ook weleens zo'n gevoel hebben, bedenk ik me. Als mens heb je toch gekke gedachten en ja waar komen die nu vandaan. Waren die gedachten nu al in God of zijn dat nu juist de nieuwe ervaringen, die zorgen voor verdere universele groei en ontwikkeling. De klimaattop is net achter de rug, de wereld wordt warmer en buiten ligt een pak sneeuw. Hoe paradoxaal kan alles zijn en zit juist in die schijnbare tegenstelling niet het antwoord. Een antwoord weet ik niet, maar ik kan er mogelijk wel een mooie kerstgedachte van maken. In het boek 'het schitterende duister' van Herman Cools staat een prachtig (aarde)gedicht van de Portugese dichter Fernando Pessoa, genaamd: 'de hoeder van de kudde.'



*Maar als God de bomen en de bloemen is
en de bergen en het maanlicht en de zon,
waarom noem ik hem dan God?*

*Ik noem hem bloemen en bomen en bergen en
zon en maanlicht;*

want als hij, opdat ik hem zou zien,

zich zon gemaakt heeft en maanlicht en

bloemen en bomen en bergen,

als hij mij verschijnt zijnde bomen en bergen

en maanlicht en zon en bloemen,

dan is het omdat hij wil dat ik hem ken

*als bomen en bergen en bloemen en maanlicht
en zon.*

En daarom gehoorzaam ik hem (.....)

*ik noem hem maanlicht en zon en bloemen en
bomen en bergen,*

en ik heb hem lief zonder aan hem te denken,

en ik denk mij hem door te zien en te horen,

en ik ga met hem op ieder uur.

Ik wens u een zichtbaar en hoorbaar 2010 toe,

John van den Hout