



URANTIA.

Stichting Urantia Nederlandstalig
www.urantia.nl
info@urantia.nl

071 – 531 85 21

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Lieve lezers van het Urantia Boek, de laatste dagen van december zijn ingegaan en daarmee loopt het jaar 2008 naar haar einde. Zulke mijlpalen in de tijd, zijn traditiegetrouw goede momenten om terug te kijken naar gebeurtenissen en ontwikkelingen in de afgelopen periode. Daarbij rijzen dan vragen als: heeft een en ander zich ontwikkeld zoals we gehoopt hadden, willen we zaken anders zien, is het verstandig onze bezigheden of houding te wijzigen of is het juist goed om op de ingeslagen weg door te gaan? Wij hebben in de vorige nieuwsbrief al teruggekeken op de ontwikkelingen en de bovenstaande vragen gesteld met betrekking tot de stichting. Daar zal ik nu niet op ingaan.

Hier willen wij wel onze dank uitspreken aan die lezers die in het afgelopen jaar ons weer hebben gesteund met hun belangstelling en loyaliteit, hun bemoedigende woorden om door te gaan met wat wij hebben opgepakt en met hun gebeden. Het is voor ons van onschatbare waarde en enorm stimulerend om deze steun te ontvangen. Ook de lezers die ons financieel steunen wil ik hierbij van harte danken voor hun donaties; naast de geldelijke bijdrage ervaren wij het feit dat zij dat doen als een grote steun en als stimulans om door te gaan. En ten slotte zijn er lezers die hun hulp hebben aangeboden om activiteiten uit te voeren of over te nemen.

Juist door deze steun, die met name in het jaar 2008 steeds meer naar ons toekwam, sluiten wij dit jaar af als een werkelijk succesvol jaar.



Ondertussen bouwen wij, langzaam maar gestaag, door aan het leggen van de structuur waar lezers van het Urantia Boek elkaar kunnen ontmoeten. De enquête waarin wij u vragen waar uw ideeën en behoeften met betrekking tot het Urantia Boek liggen, is inmiddels volop bezig en in de volgende nieuwsbrief zullen wij daar verslag van doen.

Naar aanleiding van de vraag: "Is het Urantia Boek een religie?" heeft Claire Mylanus in News Online van de Urantia Foundation haar visie gegeven en zij legt in haar artikel "Waarom is het Urantia Boek religieus, maar geen godsdienst?" uit waarom wij vele

traditionele denkbeelden over godsdienst opzij moeten zetten. Van de site van truthbook.com komt het verhaal over de herkomst van 25 december als geboortedag van Jezus. Ik wens u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.

WAAROM IS HET URANTIA BOEK RELIGIEUS, MAAR GEEN GODSDIENST?

Wanneer U het Urantia Boek tegenkomt, zult U veel van Uw denkbeelden over godsdienst opzij moeten zetten. Het Urantia Boek geeft een nieuwe benadering van de begrippen geloof, geloofsvertrouwen en godsdienst.

Wanneer we nadenken over godsdienst, denken wij aan instituten, religieuze systemen, dogma's, priesterschappen, gebedsruimten, en manieren om ons te onderscheiden van gelovigen en niet-gelovigen in andere godsdiensten. Het woord « godsdienst » of « religieus » heeft een andere betekenis in Het Urantia Boek.



Door Claire Mylanus,
Co-Trustee, Urantia
Foundation,
Bretagne, Frankrijk

Religieus zijn betekent een poging te ondernemen om God te bereiken, een poging om universum- betekenissen en waarden te begrijpen, en om deze in ons dagelijks leven te integreren. Jezus verwees vaak naar « het koninkrijk van God binnen in U ». Het Urantia Boek benadrukt het « deelgenootschap met God ». Het persoonlijke contact met het goddelijk fragment in ons betekent contact met God de Vader. Dit is broederlijk omgaan met God en betekent het hebben van persoonlijke religieuze ervaring gebaseerd op geloofsvertrouwen. Geestelijke groei, steeds toenemend bewustzijn van God, is een proces tussen onszelf en onze goddelijke mentor. Het is individueel en het wordt tot uitdrukking gebracht in ons dagelijks leven door onze beslissingen en onze keuzes. Het is een levende waarheidservaring die zijn oorsprong heeft in de geest met daaropvolgende effecten op het mentale en vervolgens op het fysiekmateriële niveau.

U zult vele van Uw
denkbeelden over
godsdienst opzij moeten
zetten.

Allereerst ziet Het Urantia Boek godsdienst niet losstaand van wetenschap en filosofie. Het Urantia Boek verenigt juist wetenschap, filosofie en godsdienst en beschouwt ze vanuit een kosmisch perspectief.

Daarom geloof ik erin dat Het Urantia Boek een nieuw en verfrissend begrip introduceert dat ieder van ons kan ervaren in onze levens. Dit begrip en de daaruit volgende beleving is religieus, maar is geen godsdienst.

OP WELKE DAG IS JEZUS EIGENLIJK GEBOREN EN WAAROM 25 DECEMBER?

Op de site van truthbook.com staat een artikel van Chris M. Halvorson, waarin hij vanuit verschillende invalshoeken het licht laat schijnen op de geboortedag van Jezus. Op welke dag is Jezus eigenlijk geboren.

Volgens het Urantia Boek (122) is dat rond het middaguur op 21 augustus in het jaar 7 voor Christus. Wat Halvorson betreft, bestaat er onduidelijkheid of met deze informatie wordt verwezen naar een datum volgens de toen geldende Juliaanse Kalender van Julius Caesar of vooruitlopend, naar een datum volgens de Gregoriaanse Kalender van Paus Gregorius XIII. Is 21 augustus wel de werkelijke datum?

Nadat lezers van het Urantia Boek eerst in verwarring zijn gebracht over Kerstmis, door de informatie in het Urantia Boek dat Jezus in de zomer is geboren en niet op Kerstnacht, wordt ons hier dus deze nieuwe verwarring aangereikt.

Voor lezers die hierin geïnteresseerd zijn geeft dit artikel veel inzicht in de verschillen in deze twee tijdrekeningen en de consequenties daarvan voor onze kalender en het is boeiend te lezen hoe Halvorson zijn verhaal uitwerkt. Maar hoe groot die verschillen die dat oplevert ook kunnen zijn, ze zijn niet zo groot als de verschuiving van 21 augustus naar 25 december. Daarom doet hij in het tweede deel van zijn artikel verslag van wat dit zou kunnen verklaren.

Waarom is er op enig moment gekozen voor 25 december als geboortedag van onze Schepper?

Al eeuwenlang, voorafgaand aan de geboorte van Jezus, waren volkeren over de hele wereld, gewoon om de zonnewende op 21 december te vieren. In Noord Europa werd deze ongeveer 12 dagen durende viering van licht en geboorte, yule oftewel Kersttijd genoemd. Een van de tradities tijdens dit feest was om groenblijvende planten of boompjes in huis te halen, als symbool van leven tijdens de

donkere en koude dagen in de winter. En voordat de Kerstman zijn intrede deed, werd geloofd dat de god Odin 's nachts door de lucht reed, terwijl hij besloot wiens leven in het komende jaar in voorspoed zou verlopen of wie juist te kampen zou krijgen met tegenslag.

Door het hele Romeinse Rijk heen werd deze maandlange viering van de zonnewende door de lagere sociale klassen Saturnalia genoemd, een tijd van feesten en zich te goed doen. Maar bij de hogere klassen was 25 december de heiligste dag van het jaar, de geboortedag van Mithras, de Zonnegod. Van deze god van Licht werd aangenomen dat hij op aarde was geboren, een verhaal parallel aan de geboorte van Jezus als een "rechtgeaard en zuiver mens". En ook in dit verhaal wordt de herders, bij de aankondiging van zijn geboorte door engelen, gezegd deze jonge Mithras te gaan aanbidden.



Mithras werd de Mediator genoemd omdat hij ook de god van de overeenkomsten en de wederzijdse verplichtingen was. Alweer een

parallel met de Christelijke idee van Jezus als bemiddelaar en het nieuwe verbond tussen God en de mensen. In overeenstemming daarmee werd overdadig eten vervangen door het gebruik van een eenvoudige maaltijd. En zo werd een eenvoudig maal van brood en wijn een onderdeel van de Mithras erediensten, bijna precies zoals herdenkingen van het Laatste Avondmaal.

Een andere overeenkomst is te zien in het einde van het leven van Mithras hier op aarde, wanneer hij in een koets naar de hemel rijdt. In de Bijbel wordt ook de hemelvaart van Jezus beschreven als een opstijging van zijn lichaam naar de hemel.



Walk with me by Greg Olsen

De eerste Christenen vierden de geboortedag van Jezus niet, slechts zijn wederopstanding; zij waren meer gericht op de Zoon van God, dan

op de Zoon des Mensen. Rond de 4^e eeuw na Christus waren de meeste Christenen van mening dat Jezus alleen een geestelijk wezen was geweest. Dit was aanleiding voor de Kerk om tot het vieren van zijn geboortedag te besluiten en zo zijn menselijkheid weer tot leven te brengen. Echter tegen die tijd wist niemand meer op welke dag Jezus was geboren. En aangezien de geboortedag van Mythras al door velen werd gezien als een heilige dag, heeft de Kerk 25 december eenvoudig verklaard tot de Feestdag van de Geboorte van Jezus; de feestdag van de ZON werd de feestdag van de ZOON. De Kerk heeft toen eveneens de tradities van het feest van de Zonnewende aangenomen en enigszins aangepast. Zo werd de verleiding van Eva in de Hof van Eden gesymboliseerd door de in huis gehaalde groene planten of bomen met appels te versieren. Dit leidde tot de kerstballen van tegenwoordig en de versieringen met hulst symboliseren de doornenkroon van Jezus.

Door de eeuwen heen is het vieren van Kerstmis telkens afwisselend minder en meer populair geweest, zowel bij de Kerk als bij de Staat. Dit komt vooral door de vermenging van het heilige en het seculiere van dit feest, aspecten die constant in strijd waren met elkaar. Zo hebben bijvoorbeeld de protestantse Kerken in Amerika tot halverwege de 19^e eeuw geen Kerstmis gevierd en dit gebruik pas na die tijd aangenomen.

Tot zover Halvorson.

Dit artikel laat zien dat de behoefte aan een viering van Kerstmis een bijzonder feest is geworden, dat enerzijds rust op oude tradities van bijgeloof, overgenomen van de Mythras mysteriën. Anderzijds komt Kerstmis voort uit de behoefte om de komst van onze Schepper naar Urantia voor zijn laatste zelfschenking, te blijven herinneren en vieren en daar wereldwijd een dag aan toe te wijden. En die behoefte kwam vooral voort uit de wens om zijn status als mens, als Zoon des Mensen niet te vergeten.

Maar of Jezus nou op 25 december of op 21 augustus is geboren is in mijn ogen van veel

minder belang dan het feit dat Hij inderdaad hier is geweest en het daardoor mogelijk heeft gemaakt dat wij zonder voorbehoud allemaal kunnen leunen op de bijstand en leiding van zowel de Geest van Waarheid als de Gedachtenrichter. Dat Hij hier is geweest en zijn Openbaring van Liefde heeft verkondigd en het nu ook voor ons allemaal mogelijk heeft gemaakt om te kunnen geloven in het Vaderschap van de Universele Vader en de daaruit voortvloeiende Broederschap der mensen. Een broederschap die zelfs verder gaat dan het mensdom van onze aarde en zich

uitstrekt tot alle schepselen in dit universum en daarbuiten.

Hij heeft het hiermee ook mogelijk gemaakt dat alle dingen zich uiteindelijk ten goede kunnen en zullen keren.

Met deze inspirerende, hoopvolle en dankbaar stemmende gedachte ga ik het Kerstfeest vieren en wens ik u allen een gezegend Kerstfeest met de Vrede van Jezus en veel Liefde en Licht.



Detail Fresco van Giotto